



Gereformeerde Kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen
9 juni 2024 - morgendienst 10.00 uur
Heilig Avondmaal

voorganger: ds. Johan Prosman
organist: mw. Margreet van Dorsten

Voorbereiding

- lied voor de dienst: NLB 840: 1, 2 en 3

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en Uw bloed wordt wijn
en Uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en Uw naam wordt een lied in mijn mond.

- welkom

intrede

- aansteken van de Paaskaars door diaken van dienst

- aanvangslied: Evangelische Liedbundel 241: 1, 2 en 3

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

- stilte (aarzelend staan we op de drempel; verwonderd dat we 'zomaar' mogen thuiskomen bij God)

(staande)

- toewijding (votum) **en genadegroet** (God komt ons tegemoet)

(staande)

- lied: Evangelische Liedbundel 254 / NLB 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

- gebed om ontferming

- loflied/nevendienstlied: Evangelische Liedbundel 420

Refrein: *Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.*

1. Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één. **Refrein**

2. Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen. **Refrein**

Dienst van het Woord

- gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

- Schriftlezing 1 (NBV): Psalm 130

1 Een pelgrimslied.

*Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.*

*3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?*

*4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.*

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem

en verlangt naar zijn woord,

6 mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7 Israël, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij hem

is bevrijding, altijd weer.

8 Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.

lied: NLB Psalm 130: 1 en 2

1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat Uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

2. Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen Uw goedertierenheid.

- Schriftlezing 2 (NBV): Handelingen 6: 1-7

1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: 'Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.' 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

lied: NLB Psalm 130: 3 en 4

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht Zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachtters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten Uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar Zijn toekomst uit!
De HEER is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hooft aan de goede tijding; Hij geeft in Zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

- verkondiging 'brood uit de hemel'

- lied: NLB Psalm 147: 1, 4 en 5

1. Lof zij de HEER, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

4. Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's HEREN welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op Zijn genade en liefde hopen.

5. Jeruzalem, gewijde woning,
prijs Sion, prijs de HEER uw Koning.
Als u een vijand aan wil randen
sluit Hij de poort met eigen handen.
Hij doet uw kind'ren veilig wonen,
vervult met heldenmoed uw zonen.
Uw daag'lijks brood geeft Hij u heden.
Ja, altijd schenkt Hij u Zijn vrede.

Heilig Avondmaal

- inleiding

- lied: NLB 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)

(staande)

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
3. Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen

- Avondmaalsgebed, voorbede en (gezamenlijk) Onze Vader

- we wensen elkaar de vrede van Christus

- inzameling van de gaven: Diaconie

- lied: NLB 374: 1 en 2

1. U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:
doe ons in deez' teek'nen 't heilgeheim verstaan!
U geeft zich mijn harte over gans en al,
schoon het Uwe grootheid nimmer vatten zal.

2. Ogen, mond en handen raken U niet aan,
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan.
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan;
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.

- gereedmaken van de tafel

- nodiging

- viering; we komen naar voren om brood en wijn te ontvangen

(het orgel speelt op de achtergrond)

Dankzegging en lofprijzing

- dankgebed

- lofprijzing/slotlied NLB (Psalm) 103E: 1 (1x Engels; 2x Nederlands; de vertaling uit Evangelische Liedbundel 331) (staande)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

heenzending en zegen

- zending en zegen

(gezongen 3x amen)

(staande)