



Startdienst 2024: Op weg naar een nieuwe kerk

Datum: 15 september 2024

Lied: met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Welkom, aansteken paaskaars

Onze hulp, over het thema

Lied: melodie Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Gebed

Han-Olof Gerrits, Fenneke Wiepkema en Hans de Vries vertellen over waarom ze meegaan naar de nieuwe kerk

Lezing: Lucas 10, 25-37

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lied 647

Overdenking

Lied: melodie 221

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te schuilen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

We praten in groepjes over een naam voor de nieuwe kerk

Als de kinderen terugkomen zingen we: toen ik naar mijn naaste zocht.

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Gebeden

Collecte: 1^e rondgang: diaconaal project: Home sweet home Oeganda, 2^e rondgang: PKiN
onkosten

Tijdens de collecte: lied Hotel de hoop van Matthijn Buwalda door (deel van) gemeenteband

Hang je gelijk maar aan de kapstok
Het heeft je toch nooit goed gestaan
En wees niet bang dat je voor schut loopt
Want niemand heeft hier die jas aan

Hallo hart op slot meneren
En open boek mevrouwen
Goed dat u er bent

Hallo vluchtelingenstromen
En eigen villabouwers
Hier is altijd plek

Welkom in Hotel De Hoop
Presidenten op de slaapzaal
Zwervers in de suites
En samen dansen in de balzaal

Welkom in Hotel De Hoop
Voor vermoeiden en belasten
We zijn een bonte verzameling van vreemden
Maar onze waard kent al zijn gasten

Dit is de omgekeerde wereld
Hier heb je niets aan geld en goed

Hier staat een tafel van gelijkheid
Je bent hier meer dan wat je doet

Hallo strafbladspecialisten
En binnen de lijntjes mensen
Hier brandt altijd licht

Hallo pluk de dag personen
En al zo lang liefde wensers
Deze deur gaat nooit meer dicht

Welkom in Hotel De Hoop
Presidenten op de slaapzaal
Zwervers in de suites
En samen dansen in de balzaal

Welkom in Hotel De Hoop
Voor vermoeiden en belasten
We zijn een bonte verzameling van vreemden
Maar onze waard kent al zijn gasten

En er is ook een zaal voor zelfverwijt
Maar die heeft alleen een sluitingstijd
Anders blijft iedereen daar zo lang hangen

En uit een oude grammofoon
Klinken liedjes van verlossing
Door de gangen

Welkom in Hotel De Hoop
Presidenten op de slaapzaal
Zwervers in de suites
En samen dansen in de balzaal

Welkom in Hotel De Hoop
Voor vermoeiden en belasten
We zijn een bonte verzameling van vreemden
Maar onze waard kent al zijn gasten

Welkom in Hotel De Hoop
Presidenten op de slaapzaal
Zwervers in de suites
En samen dansen in de balzaal

Welkom in Hotel De Hoop
Voor vermoeiden en belasten
We zijn een bonte verzameling van vreemden
Maar onze waard kent al zijn gasten
Welkom in Hotel De Hoop

Slotlied: op melodie van 969

Een huis dat ieder zich toch wenst,
een huis dat je omarmt,
je bloeit er op, je bent er mens,
een huis dat je verwarmt.

Een huis ook voor de diepste nacht
herbergzaam als een schelp
een huis dat altijd op je wacht,
je minzaam overstelpt.

Een huis dat je royaal beschermt
in tijden van verdriet,
zich troostend over je ontfermt,
je al haar liefde biedt.

Is alles stil, je hoort de zee,
de eeuwigheid die ruist.
Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,
gezegend is dit huis.

Zegen, beantwoord door 3x amen