



# DRIELUIK

*Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen*

JAARGANG 25 - periode 4 oktober – 7 november 2020 - nummer 10

## **GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN**

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760  
Website / voorzitter [www.gereformeerdekerknijeveen.nl](http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl); voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl  
Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221  
Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180  
Contactpersoon diensten dhr. K.Klomp, tel. 06 28945301, email: klaasklomp@hotmail.com  
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl  
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230  
email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl  
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl  
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl  
dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl  
mevr. J. van der Linde, Roekebossheweg 5, tel. 491492 (secretariaat)  
Bankrekening kerk en V.V.B. NLO2RABO0341837040  
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk  
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO03418110932 / NL56RABO0341825980  
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202  
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl  
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997

## **HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN**

Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres [www.hgkd.nl](http://www.hgkd.nl) / [info@hgkd.nl](mailto:info@hgkd.nl)  
Predikant Vacant  
Scriba Postadres: Kolderveen 47, email: scriba@hgkd.nl  
Restauratiefonds NLO4RABO03418292496 t.n.v. Restauratiefonds  
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526 ledenadministratie@hgkd.nl  
PenningmeesterCvK dhr. A. Voerman, 't Nieveen 52; tel. 06-22924941, penningmeestercvk@hgkd.nl  
Bankreknr NL77RABO0341811149. ActieKerksbalans: NL33RABO0373708548  
Diaconie NL91RABO0367101416  
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305  
Zending NL85INGB0001185188  
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707  
Auto-ophaaldienst fam. A.J. Hoorn, Veneweg 49 tel: 06-21298005  
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 492659  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425 (verkoop 1<sup>e</sup> dinsdag oneven maand)  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454

## **HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN**

Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen  
Website [www.hervormdegemeentenijeveen.nl](http://www.hervormdegemeentenijeveen.nl)  
Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl  
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com  
Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijeveen@gmail.com  
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen  
Ledenadministratie dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl  
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl  
Adm. Diaken dhr. P. Speelman, Muggenbeet 8, tel. 492270  
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334  
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr.T. Kikkert,Lijsterstraat20, tel 490620  
kerkrentmeester.herv.gem.nijeveen@kpnmail.nl  
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415  
Bezorging kerkblad mevr. N. van 't Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
fam. S. Twerda, A. Keijzerlaan 19, tel. 491668  
website PKN [www.kerknijeveen.nl](http://www.kerknijeveen.nl)

**Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 28 oktober- 12.00 uur**

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: [kopijkerkendrieluk@hotmail.com](mailto:kopijkerkendrieluk@hotmail.com) (voorkeur)

Eindredactie: Jan van der Woerd, tel. 06-18085829

## De pop en het meisje

Laatst kwam ik een mooi verhaal tegen, een verhaal vol verbeeldingskracht en troost. Het gaat over de bekende schrijver Franz Kafka. Ik wil het hier graag met u delen.

In 1923, een jaar voor zijn dood, verhuist Franz Kafka met zijn laatste liefde Dora Dymant van Praag naar Berlijn. Dora is negentien, Kafka is twee keer zo oud en weet dat hij niet lang meer te leven heeft, maar met deze jodin uit een chassidische Poolse familie beleeft hij daar in Berlijn wellicht de gelukkigste maanden van zijn leven, ondanks of misschien wel juist door het besef dat zijn einde nabij is.

‘Iedere middag gaat Kafka wandelen in het park. Meestal gaat Dora met hem mee. Op een dag komen ze een meisje tegen dat staat te huilen. Kafka vraagt haar wat er aan de hand is en ze vertelt hem dat ze haar pop kwijt is. Hij verzint onmiddellijk een verhaal om uit te leggen wat er gebeurd is. “Jouw pop is even op reis,” zegt hij. “Hoe weet u dat?” vraagt het meisje. “Omdat ze mij een brief heeft geschreven,” zegt Kafka. Het meisje vertrouwt het niet helemaal. “Hebt u die brief bij u?” vraagt ze. “Nee, het spijt me,” zegt hij, “die heb ik per ongeluk thuis laten liggen, maar ik breng hem morgen wel mee.”

Kafka gaat meteen naar huis om de brief te schrijven. De volgende dag haast Kafka zich naar het park met de brief. Het meisje staat op hem te wachten en omdat ze nog niet kan lezen, leest hij de brief hardop voor. Het spijt de pop heel erg, maar ze heeft er genoeg van om altijd bij dezelfde mensen te moeten wonen. Ze moet er nodig op uit, de wijde wereld in, om nieuwe vrienden te maken. Niet dat ze niet meer van het meisje houdt, maar ze verlangt naar een andere omgeving, en daarom moeten ze een poosje gescheiden leven. De pop belooft het meisje dat ze haar iedere dag zal schrijven en op de hoogte zal houden van haar activiteiten.

Drie weken lang schrijft de stervende Kafka iedere dag een gefingeerde brief, ‘afkomstig van een zoekgeraakte pop, om geen enkele andere reden dan om een meisje te troosten, een meisje dat een volmaakt vreemde voor hem is.’

‘De pop wordt groter, gaat naar school, leert andere mensen kennen. Ze blijft het meisje overtuigen van haar liefde voor haar, maar ze verwijst ook naar bepaalde verwickelingen in haar leven die het haar onmogelijk maken naar huis te komen. Langzaam maar zeker bereidt Kafka het meisje voor op het ogenblik dat de pop voorgoed uit haar leven zal verdwijnen. Het kost hem moeite een bevredigend einde te bedenken. Na een aantal mogelijkheden te hebben geprobeerd besluit hij ten slotte de pop te laten trouwen. Hij beschrijft de jongeman op wie ze verliefd wordt, het verlovingsfeest, de bruiloft ergens op het platteland, en zelfs het huis waar de pop en haar man nu wonen. En in de laatste regel neemt de pop afscheid van haar oude, trouwe, geliefde vriendin. Inmiddels mist het meisje de pop niet meer.

Kafka heeft het meisje immers iets in de plaats gegeven. Na die drie weken hebben de brieven haar genezen van haar gemis, haar verdriet. Ze heeft nu het verhaal.

Ds. Marjan van Hal

**Gespreksgroep:**  
**(in Geref. Kerk)**

**dinsdag 20 oktober, 10:00 uur,**  
Niet in het Kerspel maar in geref. kerk  
**o.l.v. Mevr. Anneke Pleizier**

**HET KERSPEL**

**Maandsluiting:**

**vrijdag 30 oktober om 19:00 uur**  
**o.l.v. Ds. J. Stap**  
**organist: Dhr. Wisselink**

#### **AGENDA**

2 nov HKN Allerzielen - de kerk is open van 14 tot 17 uur en er is een predikant aanwezig

#### **DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER**

10-10	Dhr. P.G. de Boer, Kolderveen 55a	81 jaar
15-10	Dhr. L. Logtmeijer, Achterveld 38, 8334 NL te Tuk	82 jaar
18-10	Mevr. J. Bouwknecht - Kroes, Lindestede, de Striepe afd. Wielanen kamer 8211, Steenwijkerweg 49	90 jaar
19-10	Dhr. A.W. ten Hoonte, Wilhelminastraat 4	90 jaar
21-10	Dhr. A. v.d. Linde, Griftestuk 44	88 jaar
22-10	Mevr. R. Bult - Oort, Binnenveen 32	91 jaar
23-10	Dhr. W. Smit, Molenweg 1	84 jaar
06-11	Mevr. G. Jansen - Paasman, Zomerdijk 4	81 jaar

05-11 Dhr. en mevr. Lopers - Steenbergen, Scheerweide 56 50 Jaar getrouwd



## DANK

Zoveel ontvangen kaarten en telefoontjes met mijn 80<sup>ste</sup> verjaardag. Overweldigend, het heeft ons goed gedaan. Heel erg bedankt hiervoor. Wat een belletje en een kaart al niet kan doen.

Hartelijke groet Dini Spijkerman  
(excuses voor het late plaatsen – redactie Drieluik)

-----

Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor het medeleven en de steun die wij mochten ontvangen na het toch nog plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame(schoon-)moeder en oma: Wolly Doosje de Goede.

Bertus Doosje, kinderen en kleinkinderen

## E-MEETING

Ritme is belangrijk voor ons. Het geeft betekenis en houvast aan ons bestaan. In het afgelopen half jaar is het dagelijks ritme van ons allemaal veranderd. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw ritme, passend bij deze tijd. Ook wat betreft ons geloof en de kerk.

Het ritme van de E-meeting wordt weer opgepakt, al zal de invulling natuurlijk aangepast worden aan wat kan en mag. We willen tijdens deze ontmoeting samen nadenken over verschillende aspecten van ritme, zoals onder andere de tekst: "Laten we leren luisteren naar het ritme van Gods liefde dat Hij in de schepping heeft gelegd."

En verder gaan we door middel van zang en muziek samen genieten van een vrolijk ritme.

Om te vieren dat we weer samen mogen komen en er weer muziek gemaakt mag worden.

***Voor de kinderen en tieners is er een super leuke workshop van veelzijdig drummer Joost Visser. In ongeveer 45 minuten zal hij samen met de jongelui toffe muziek gaan maken. Zijn jullie erbij?!***

En voor de allerjongsten is er oppasdienst. Van harte welkom om 10.00 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk.

## ALLERZIELEN

Maandag 2 november is het Allerzielen. Een dag waarop vanouds en wereldwijd onze overledenen worden herdacht.

Net als vorig jaar willen we de hervormde kerk in Nijeveen weer open stellen zodat u daar een kaarsje kunt branden en stil kunt worden en een dierbare kunt gedenken. Dit wordt namens de drie kerken georganiseerd. Het is coronaproof natuurlijk.

De kerk is open van 14 tot 17 uur en er is een predikant aanwezig om mee te praten, als daar behoefte aan is. Van harte welkom!  
Marjan van Hal

## DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Tijdens het PKiN moderamen op donderdag 24 september jl. is besloten dat de Dankdagdienst voor Gewas en Arbeid op woensdag 4 november niet in de Hervormde Kerk van Nijeveen wordt gehouden maar in de Gereformeerde Kerk van Nijeveen. Dit om aan zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de dienst bij te wonen, e.e.a. in verband met de maatregelen rond Covid-19.

## OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE PREDIKANT VOOR GKN EN HGKD

Het zal ondertussen bekend zijn dat er een benoemings- /beroepingscommissie is begonnen met haar werkzaamheden. Ten behoeve van het gezamenlijk beroepen van een predikant door de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen is er een contract opgesteld, waarin alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Na een decennialang samenwerkingsproces (SOW en nu PKiN) tussen de drie kerken in Nijeveen en omstreken, is dit een nieuwe stap op weg naar een gezamenlijke toekomst met 1 grote veelkleurige en veelzijdige gemeente. Voor menigeen lijkt dit een proces dat zich in een slakkengang voltrekt. Echter, op een schaal van 2000 jaar christelijk geloof, mag dit als 'revolutionair' worden beschouwd. Hoelang het nu duurt voordat er een volgende stap wordt gezet, is niet te voorspellen. Al helemaal niet in een organisatie waarin het woord Eeuwigheid doorgaans een positieve lading heeft. Maar dat er een volgende stap zal komen, is bijna onvermijdelijk. Om het tekenen van het contract een beetje kleur mee te geven, hebben we het tekenen ervan door beide voorzitters van de kerkenraden op foto vastgelegd.



## BERICHT VAN DE KERKENRADEN VAN GKN EN HGKD

De beroepingscommissie voor een nieuwe predikant voor HGKD en GKN is inmiddels een aantal keer bij elkaar gekomen. Op dit moment wordt de fase "werving van kandidaten" gestart. Als kerkenraden verzoeken wij de leden van HGKD en GKN van harte om namen van, door u geschikt geachte, predikanten bij de beroepingscommissie aan te leveren. Mede door deze lijst kunnen zij als commissie het beroepingswerk voortzetten en inzicht krijgen in de namen van predikanten die mogelijk passend zijn bij onze gemeentes.

In uw bericht verzoeken wij u om de volgende gegevens op te nemen:

- Naam van de predikant
- Standplaats van de predikant
- Korte motivatie waarom u deze geschikt acht voor onze gemeentes
- Uw eigen naam (niet verplicht)

Dit bericht kunt u mailen naar:

beroepingscommissienijeveen@outlook.com

Als u niet beschikt over een mailadres, dan kunt u de naam en motivatie inleveren bij Anouk Hoekman, Bramenweg 17, 7948 LM Nijeveen. Of Irna Oosterhuis, Kolderveense Bovenboer 31, 7948 LT Nijeveen. Graag in een gesloten envelop.

Daarnaast kunt u de profielschets van de predikant vanaf maandag 7 september inzien op de websites van beide gemeentes:  
[www.hgkd.nl](http://www.hgkd.nl)  
[www.gereformeerdekerknijeveen.nl](http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl)

In verband met de voortgang van het proces willen wij u vragen om uiterlijk **vrijdag 9 okt. a.s.** deze naam/namen bij ons aan te leveren.

Namens de beroepingscommissie van de HGKD en GKN,  
Irna Oosterhuis (secretaris)  
Anouk Hoekman (waarnemend secretaris)

## GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Een bericht vanuit de kookgroep. Wat zouden we graag weer actief willen zijn. Onlangs hebben we toch maar besloten om hiermee te wachten. We hebben verschillende mogelijkheden overwogen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat de gezamenlijke maaltijden voorlopig nog niet door kunnen gaan.

Het is bijvoorbeeld erg lastig om 1,5 meter afstand te houden tijdens het eten, maar ook na het eten tijdens het afruimen.

In december zullen we weer bij elkaar komen om te bekijken of we eventueel in februari weer kunnen starten met de gezamenlijke maaltijden.

Laten we daar maar op hopen!

Namens de kookgroep, Hillie Hoekman

## ZIJN WE DORPSKERK?

17 betrokken kerkleden spraken op de startzondag aan de hand van stellingen over de toekomst van onze kerk. Moet de kerk een steviger maatschappelijke rol pakken? Eén stelling luidde: "Als we de kerk sluiten, gaat er niets mis". Natuurlijk kan geloof ook aanwezig zijn zonder kerk(gebouw), maar dan mis je wel de groep, de geloofs-gemeenschap. De kerk zijn wijzelf, wat maken we ervan?

Moet de kerk zich dan nadrukkelijker uitspreken over maatschappelijke vraagstukken zoals vluchtelingen, black life matters, biodiversiteit ed.? Dat lijkt toch niet de weg. Vanuit geloof mag je verwachten dat de kerk de vinger legt op zere plekken zoals ongelijkheid in de wereld, racisme of bedreiging van de heilheid van de schepping. Ze zou mensen kunnen inspireren, aanzetten tot discussie en ander gedrag zonder zelf een politieke stelling te betrekken. Dat doet ook geen recht aan de veelheid van politieke opvattingen in onze kerk.

Hunkert de samenleving naar kerkelijke betrokkenheid? In feite is het andersom: de kerk hunkert naar betrokkenheid vanuit de

samenleving. De kerk doet haar best om haar rol in de samenleving te pakken. Er is diaconie, maar mooie kansen als brede schuldhulpverleningsprojecten zijn vrijwel niet bekend; er is geen verbinding. Er is een kerkcafé, open voor iedereen. De deelname valt bitter tegen, er is geen verbinding. De kerk spreekt en handelt blijkbaar op een manier die toch drempels legt.

"De kerk heeft het al moeilijk genoeg met zichzelf", luidde de stelling. Daar was de groep snel klaar mee. Het wordt tijd dat de kerk weer inspiratie geeft in plaats van somberheid met woorden als 'we gaan failliet' en 'wat zijn er weer weinig'.

Opvallend vond ik het breed gedragen gevoel dat het tijd wordt voor echte gezamenlijkheid en voor nieuwe vormen van kerk zijn. Een jongere zei dat hij de ontmoeting in kerkelijk verband goed vond. Jongeren zoeken elkaar op, en in een café spreek je over andere zaken dan in een kerkelijk gebouw. Wie weet dat dit ook jongeren van buiten de kerk trekt. Ik moest denken aan een vraag van een voormalig predikant: "Kunnen de jongeren op onze schouders staan?"

Wat kan nu de conclusie zijn? De aantrekkelijkheid van de kerk voor leden, maar ook voor niet-gelovigen wordt bepaald niet alleen door haar boodschap, maar ook wat ze uitstraalt, wat ze doet. Te beginnen met haarzelf. De Coronatijd liet iets bijzonders zien. Het was mogelijk in Nijeveen om onder één dak kerk te zijn. En wat nu? Gaan we weer op de oude voet als drie kerken verder? Heeft de kerk zo toekomst in ons dorp? Eén ding was in het gesprek zonneklaar: een toekomst gaat niet meer langs drie oude paden. Als we in staat zijn één kerk te zijn geeft dat kansen voor de gelovigen, maar wellicht ook om echt dorpskerk te worden. Het is aan verantwoordelijke kerkbesturen om dat mogelijk te maken. Wacht niet te lang, want de coronatijd gaat een keer over, en de kans om die Corona-les te pakken ook!  
Ko Scheele

## Corona en geloof

*In het vorige nummer van Drieluik hebben we gevraagd om iets te schrijven over het thema "Corona en geloof". Verschillende mensen hebben hierop gereageerd. Dank daarvoor! De reacties zijn onderstaand weergegeven. Ook is een verslagje opgenomen van een gesprek hierover tijdens de startdienst. Redactie Drieluik.*

### **Bidden voor je beeldscherm**

Na de lockdown vertelde iemand van onze gespreksgroep behoefte te hebben aan de gespreksavonden. Normaal gesproken kwamen we elke maand wel een keer bij elkaar om te eten en een onderwerp te behandelen. Direct is er toen een online ontmoeting afgesproken, waarbij we elkaar hebben geholpen om de juiste digitale middelen beschikbaar te krijgen. Agenda's waren leeg. Dus geen excuus dat je het druk hebt 😊. Daarna hebben we iedere week een uur elkaar online gesproken. Eerst alleen om elkaar op de hoogte te houden over hoe het ging, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we prima de gespreksgroep online konden doen.

Van onze oudste deelneemster:  
*"Door Corona is het stil om me heen. Ik wil niet zeuren hoor. Maar omdat mijn vrienden ook op leeftijd zijn gaan er toch veel leuke dingen niet door. Ik vind het contact heel fijn. Heel eigen."*

Online is toch helemaal niet prettig? Dat zou je denken, maar vergaderingen via internet zijn juist geschikt voor het delen van presentaties en multimedia, wat zorgt voor goed ondersteunend materiaal. En ja, in het begin is bidden voor je beeldscherm vreemd, maar ook dat went. Wat blijkt? Online gespreksgroep werkt! Twee van de deelnemers verwoordden het zo:

*"Het laagdrempelige van het online bijeen zijn is ons heel goed bevallen. Wij vinden de*

*Alpha-groep in deze coronatijd een stuk verbondenheid, terwijl je niet bij elkaar kan komen. En juist ook de verdieping in de Bijbel door specifieke Bijbelboeken uit te lichten en door te werken is een verdieping voor het persoonlijk geloof."*

Als kerkdiensten wegvallen, blijken deze online bijeenkomsten des te belangrijker: *"Ik raakte snel gewend aan de 'vrije' zondagen en merk dat ik toch ook in het geloof een soort stok achter de deur nodig heb om actief te blijven. De gespreksgroep had daarin een waardevolle bijdrage. Door met elkaar in gesprek te gaan en actief met de Bijbel bezig te zijn werd ik weer in beweging gezet."*

We begonnen met het thema 'naastenliefde'. Toen we erachter kwamen dat context belangrijk is om Bijbelteksten goed te kunnen plaatsen, zijn we begonnen om de brieven van Paulus door te nemen. Waar we vóór corona één keer in de maand samenkwamen, zijn we vanaf maart elke week online gegaan en hebben we tot en met eind juli Thessalonicenzen en Korintiërs doorgeworsteld.

Ontmoeting is belangrijk, ook al is dat online. *"De gespreksgroep heeft me met name geholpen om zelf actief over het geloof na te blijven denken. Bij diensten op tv ga ik toch ook vaak wat anders tussendoor doen."*

De moraal van dit verhaal? Een bijzondere tijd vraagt om bijzondere acties. Inmiddels is online niet meer bijzonder. Persoonlijke ontmoeting blijft altijd nodig. Dus ook online kun je elkaar bemoedigen en inspireren. De kerken waren dicht, maar dat opende juiste deuren naar nieuwe vormen. Als belangrijke vanzelfsprekendheden wegvallen, ga je vanzelfsprekend zien wat belangrijk is.

Vriendelijke groet, René Kolsters,  
namens de gespreksgroep leden: Han-Olof, Annemarije, Albert, Wolly, Jeane, Fenneke, Atze, Marjan, Jan, Gerdie, Linda en Tanja.



### **Ja, geloven in Coronatijd ‘best lastig.....’**

Het ‘geloven’ was soms best lastig in de afgelopen periode, vooral geconfronteerd met het virus, viel het niet altijd mee. Ook voor hen om de zieke heen, figuurlijk wel te verstaan (want bezoek was niet mogelijk), was het op sommige momenten heel lastig vast te houden aan het geloof.

Maar toch ook weer fijn te horen dat het geloof op sommige momenten juist zorgde voor kracht om sterk te blijven voor de zieke maar ook voor jezelf.

Fijn dat de digitale kerkdiensten dan een vorm van houvast waren en konden zijn. Met bijkomend voordeel dat je kunt kijken wanneer het jezelf uitkomt of wanneer je daaraan behoefte had.

Maar na een aantal ‘vrije’ zondagochtenden, die in het begin best fijn waren, ga je toch iets missen. Geregeld naar de kerk en dan door de lockdown in één keer niet meer, heeft meer gedaan dan van te voren gedacht.

Het samen zingen, bidden en luisteren en na de dienst het praatje en de koffie, blijkbaar waardevoller dan misschien gerealiseerd. Vooral dat laatste is toch fijn om bij stil te staan: Waardevoller dan gerealiseerd.

De kerken zijn gelukkig nu weer toegankelijk, al voelt het niet helemaal als eerder. Je mist het zingen en de praatjes met andere kerkgangers,

Kortom: Geloven is meestal niet lastig, maar in Coronatijd soms wel.

---

### **Geloven in Corona-tijd**

Hoe doe je dat?

Als de kerken dicht blijven.

Het spannend is in de winkels, je kinderen of ouders niet kunt zien.

de kerkgang en de contacten mist, je familie niet mag/kan bezoeken.

We bezorgd zijn voor de kwetsbare mensen.

Het orgel niet horen spelen,

Lukt het dan om te geloven?

Terwijl er veel zorgen zijn.

Had u dat ook? Dat u zich bewust werd,

hoe goed het voelt in de kerk, toen de kerk weer (gedeeltelijk) open was? Dat geloof wens ik u van harte toe! In en na Corona tijd!

---

### **Naar het oude of naar het nieuwe normaal?**

In het Voorwoord van het laatste nummer van Drieluik stond aangegeven waarom het in het nieuwe seizoen precies draait. Niet anders dan dat we samen proberen Gods gezicht te zijn.

Met daarbij de veronderstelling dat we daarvoor anno 2020 misschien wel een heuse facelift nodig hebben.

Dat bracht mij op de gedachte om deze handreiking te plaatsen in het licht van de coronaperikelen waarin we met elkaar zijn verzeild geraakt.

Want hoe zijn onze lokale kerken hiermee tot nu toe omgegaan? De moeite waard om dat nog eens in herinnering te brengen. Want hoewel de kerken potdicht zaten konden we toch via veel mooie vespers bepaald blijven bij datgene wat Gods gezicht voor ons kan betekenen. En we deden dat in maar één kerk, toevallig of niet, de Kolderveense. Met medewerking van mensen van alle drie de gemeenten. Op een enthousiaste manier. Dat kon gewoon en dat werkte. Daar kon geen corona tegenop.

Inmiddels zijn we de nodige weken verder en zijn we weer terug bij het oude normaal, zo lijkt het. Is dat verantwoord, kan dat en willen we dat? Ieder weer terug in zijn of haar eigen kerk? De een misschien wat mooier dan de ander maar wat maakt het uit? We zijn misschien aan ons eigen gebouw gehecht en dat mag ook.

Maar ook is in het oude normaal inmiddels de situatie weer zó geworden dat we in een klein dorp en omgeving op drie verschillende plaatsen en ook nog eens op dezelfde tijd een dienst houden. Met drie verschillende voorgangers. Mooi dat dat kan. Maar aan de andere kant kan je je afvragen of dat niet wat al teveel van het goede is.

Ook als we daarbij bedenken dat op dit moment een beroepingscommissie alles in het werk stelt om één passende predikant voor liefst twee gemeenten te vinden. En dat alles in een tijd waarin vrijwel alles ter discussie staat en de kerk als zodanig aan de rand van de samenleving lijkt te zijn beland. Laten die vespers dan niet hun bewezen goede sporen na om hierover eens meer met elkaar na te denken? Op weg naar een nieuw normaal?

Zomaar wat vragen die bij mij opkwamen toen de redactiecommissie vroeg om commentaar te leveren op het recente nieuws van de afgelopen tijd.

Dan kan die corona op dit vlak misschien toch ook nog zijn goede kanten hebben en komt die facelift er in Nijeveen en omgeving ook nog eens.

Hans de Vries

### **Positieve ervaringen van het laatste half jaar**

Tijdens de startdienst op 20 september jl. is er gesproken over “positieve ervaringen van het laatste half jaar”.

Het waren leuke gesprekken en het blijkt dat de corona-tijd ook goede dingen heeft voortgebracht.

Onderstaand de ervaringen die zijn genoemd.

- Heel mooi dat er ruime was voor gezamenlijke vesperdiensten.
- We hebben tijd voor elkaar gekregen; geen voetbal en vergaderingen waardoor er meer tijd was om bij elkaar te zijn.
- Gelegenheid voor een pas op de plaats; meer rust.
- Meer tijd om de natuur in te gaan.
- Samenwerking tussen de drie kerken in het dorp.
- Mensen zagen meer naar elkaar om!
- De eerste weken was een periode van rust waarbij je meer op elkaar was aangewezen.
- Zodra de kerkdiensten weer mochten was er ruimte voor “samen zingen in de zon”.

Het zou mooi zijn als de bovenstaande ervaringen ons aan het denken zetten. Kunnen we vasthouden wat goed ging?

----





*Deze keer geen column van Perry, maar een heel persoonlijk verhaal (redactie).*

## Saamhorigheid

Een aantal keer heb ik in mijn columns teruggeblikt op de saamhorigheid binnen Nijeveen. Er wordt door allerlei verenigingen en commissies van alles georganiseerd en geheel belangeloos wordt er een feestterrein en parkeerplaats bestraat en recent het terras bij de Schiphorst.

Hoe belangrijk dat gevoel van 'samen' is, heb ik de afgelopen weken zelf mogen ervaren. Door de verhuizing van mijn schoonmoeder raakte ik vrij plotseling mijn woonruimte kwijt. In eerste instantie heel liefdevol opgevangen maar mede door de corona was het moeilijk (of gewoon te duur) om een andere woning te vinden. Ongemerkt ben ik in een neerwaartse spiraal terecht gekomen totdat iemand door mijn uiterlijke optimisme prikte en de juiste instantie inschakelde. Ik heb gelukkig niet op straat hoeven bivakkeren maar wel op het randje gestaan.

Op hetzelfde moment begon mijn lichaam ook te protesteren en tijdens opname in het ziekenhuis werd weer eens een longontsteking vastgesteld en daarnaast acuut hartfalen. Dit houdt in dat je hart te weinig spierkracht heeft (toen 20%) om de aangeboden hoeveelheid bloed rond te pompen. Er wordt momenteel naar een oorzaak gezocht en slik ik medicatie om de hartspier wat op te krikken.

Ondertussen had Vijko tijdens een dienst de gemeente ingelicht en tijdens het koffie drinken is er een groep samengesteld om me te helpen. Een groep die nog steeds groeit. Mede door hun inzet en alle medewerking van WMO Meppel, Noorderboog en Actium heb ik 25 september de sleutel gekregen van een appartement in het Kerspel. De ondertussen flink uitgebreide groep is flink aan het werk geweest en als het goed is woon ik daar op het moment dat u dit leest. Heerlijk weer op ons mooie dorp.

Ik heb het geluk gehad dat er een hand werd uitgestoken en ik over mijn schaamte heen kon stappen en die hand ook beetgepakt heb. Daarnaast de superclub van belangeloos helpende dorpsgenoten en de sponsoring door enkele Meppeler winkels. Het gevoel van saamhorigheid en warmte die ik de afgelopen weken heb mogen ervaren is uniek en daar zal ik de rest van mijn leven dankbaar voor blijven.

Bij vragen: spreek me gerust aan of kom een bakkie doen op nr 10 in het Kerspel.  
Perry Brand

## Vrijwilligerswerk voor de kerk

### Marjo Withaar: 50 jaar achter het orgel

Marjo Withaar vierde dit jaar haar 50-jarig jubileum als organist van de hervormde kerk in Nijeveen. Aan stoppen wil de bevlogen Withaar nog lang niet denken.

Bij Marjo Withaar kun je er gewoonweg niet omheen; de piano en het orgel spelen een belangrijke rol in haar leven. Beide instrumenten hebben een prominente plek in de woonkamer aan de Dorpsstraat. De piano wordt vooral gebruikt voor de lessen die ze geeft, het orgel is er om te oefenen voor de vele kerkdiensten die ze begeleidt. Bijna iedere zondag bespeelt Withaar een kerkorgel, is het niet in Nijeveen dan wel in Kolderveen, Giethoorn of Steenwijk. Die regelmaat werd abrupt doorbroken door corona. „Het was heel vreemd toen dat er ineens niet meer was.”

Haar jeugd bracht ze door in de Haarlemmermeer. Op haar 21-ste trok ze met haar vader - twee maanden na de dood van haar moeder - naar het verre Nijeveen. Daar werd ze, omdat ze nog niet getrouwd was, voorgesteld aan een vrijgezelle postbode. Deze maakte indruk en 50 jaar later zijn Hendrik en Marjo nog steeds een stel.

Ook in de Haarlemmermeer bespeelde ze het kerkorgel. Met de verhuizing naar Nijeveen stopte dat werk. Even dacht ze dat ze wel zonder kon. „Maar ik ging het orgel missen.” Toen een ouderling van de hervormde kerk zich bij hen aandiende, heeft ze zich op een slimme manier aangemeld als organist. In de afgelopen vijftig jaar heeft ze veel meegemaakt; vreugde en verdriet wisselden elkaar af. „Dat raakt je. Vooral als het gaat

om een rouwdienst voor jonge kinderen. Ja, dat neem je mee. Dan ben je de rest van de dag stil.”

Tijdens de zondagse diensten is Withaar gehouden aan de liturgie, maar voorafgaand en na de viering is ze vrij om te spelen wat ze wil. De ene keer kan het een lied uit het liedboek zijn, de andere keer de melodie van

de reclame van een bekende bank. „Als ik een mooi muziekje hoor, wil ik het spelen.”



Eén van haar favorieten is het lied 'Mijn gebed' van DC Lewis, een lied uit de jaren zeventig. Met als refrein 'Ik kom hier alleen maar voor de muziek'.

Withaar moet lachen. „Ik kan spelen wat ik wil, er is

toch bijna niemand die er naar luistert.” Dat de mensen kletsen tijdens het orgelspel vindt ze prima. Maar als het haar te dol wordt, grijpt ze in. „Dan speel ik steeds harder, en dan stop ik ineens. Dan horen de mensen zichzelf hard praten.”

Deze zomer werd in de dienst ruimschoots stilgestaan bij haar vijftig jarig jubileum. „Verschrikkelijk”, zegt ze, maar toch met een lach op het gezicht. „Ik haat feestjes. Ik ben geen mens die in de belangstelling wil staan. Ik ben opgegroeid met het motto “blijf met beide benen op de grond’.”

Aan stoppen wil Withaar nog lang niet denken. „Nee hoor, ik heb de vingers nog soepel. En Hendrik gaat altijd mee om mij scherp te houden. Als hij bij een lied met meerdere coupletten maar even het gevoel heeft dat ik de tel kwijt ben, grijpt hij in.” Of ze haar 60-jarig jubileum gaat halen? „Ik zou het heel mooi vinden, maar ik weet niet of de kerk dan nog bestaat. Ik ben geen pessimist, maar ik maak me daar wel zorgen over.”



## BLOEMENGROET

De bloemen zijn met een groet van ons allen  
gegaan naar:

Mevr. G. van Dijk-Kooiker

Fam. L. Bijker

Fam. W. Kroes

## BIJ DE KERKDIENTEN

Voor de Gereformeerde kerk staan de  
volgende voorgangers op het rooster.

Op 4 oktober, Israëlzondag, gaat ds. Peter  
van Heiningen voor in de dienst. Bert Winters  
(Dorpsstraat) zal in de dienst bevestigd  
worden als voorzitter KRM. Op 11 oktober is  
er een gezamenlijke dienst met de  
Hervormde gemeente Nijeveen. Voorganger  
is ds. H. van der Sar uit Zwolle.

Op 18 oktober zal de kerkdienst worden  
verzorgd door de E-meetingscommissie. De  
2e dienst vindt plaats in de Hervormde kerk  
Kolderveen. Op 25 oktober gaat  
mevr. E. Winters-Jonas uit Kraggenburg bij  
ons voor. Op 1 november zal ds. J.H. van der  
Mark uit Wolvega bij ons in de dienst  
voorgaan.

Op Dankdag 4 november is er kerkdienst om  
19.30 uur en de voorganger is ds. Jan Stap.

Zoals het nu lijkt gaan we in oktober ook  
weer zingen in ons kerkgebouw.

Wij hopen velen van u weer te mogen  
ontmoeten.

De dienstencommissie van de  
Gereformeerde kerk.

AKC

## HERFST

*Donkere wolken pakken samen,  
een regenbui klettert tegen de ramen.  
De zomer is weer verdwenen,  
een seizoen verschenen.*

*De gure herfst is aangekomen,  
men ziet het aan de vele bomen.  
Bladeren dwarrelen over de grond,  
de wind speelt er mee in het rond...*

*De bomen worden kaler en kaler,  
weer en wind steeds schraler.  
Storm en regen vierden nu hoogtij,  
maar wij weten dit gaat voorbij.*

*De jaartijden, ze komen en gaan,  
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.  
Hij geeft ons de seizoenen en de tijden,  
en altijd mogen we ons in Hem verblijden.*

*Ook in de herfst van ons eigen leven,  
wil Hij ons kracht en sterkte geven.  
Laten wij daarom steeds maar weer,  
ons vertrouwen stellen op de Heer!!*

## MEELEVEN

Er zijn enkele gemeenteleden opgenomen  
geweest in het ziekenhuis, maar zijn weer  
thuis om te herstellen.

We wensen hen Gods zegenende nabijheid  
toe.

Mevr. J. Kroes - Mondria hoopt op 21 oktober  
haar 76<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

Ze verblijft in de Lindenhorst, Reggersweg 13  
te Meppel.

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders vertoeven.

Mevr. H. Drost - Fledderus, de Schiphorst, Reggersweg 13, 7943 KC te Meppel.

Mevr. J. Laverman-Leenburg, Groenestraat 38 B, 8325 AZ te Vollenhove.

Mevr. J. Kroes - Mondria, de Lindendorst, Reggersweg 27 E, 7943 KC te Meppel.

Mevr. J. Biesheuvel - Kooiker, Zonnekamp, afd. Tjalk, Oyershoeve 1, 8331 XT te Steenwijk.

Mevr. J. Bouwknecht-Kroes, Lindestede, de Striepe afd. Wielanen, kamer 8211, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ te Wolvega.

Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te Steenwijk

Met vriendelijke groet, Sita Zuidema.

## GEBOREN

Op 3 september is Duco geboren, zoontje en broertje van Tiemer, Catherina en Robbin van Gijssel.

We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind van God.

## OVERLEDEN

Op zondag 6 september is Mevr. T. Bijker-Veneboer, Burg. van Veenlaan 11 op 86-jarige leeftijd overleden. Afscheidsdienst heeft op donderdag 10 september om 11.00 uur plaatsgevonden in de Geref. kerk.

Ds. René Kok heeft de dienst geleid. Het In Memoriam leest u in deze Drieluik.

## NIEUWE WEBSITE EN MAILADRESSEN

NIEUWS! De kerk heeft een nieuwe website. **[www.gereformeerdekerknijeveen.nl](http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl)**

Afgelopen tijd is er hard gewerkt om de site te bouwen en in te richten. We zijn nog druk bezig met het vullen van alle informatie en actualiteiten. Het geheel krijgt steeds meer vorm. We zijn benieuwd wat u ervan vindt? Heeft u nieuws, info of foto's die u graag geplaatst wilt hebben?

Mail naar:

[website@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:website@gereformeerdekerknijeveen.nl)

Op deze manier maken we er met elkaar een aantrekkelijke en actuele site van.

TIP! Neem regelmatig een kijkje op de site om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en informatie. Ook het mededelingenblaadje wordt wekelijks gepubliceerd.

Met de nieuwe website, zijn er ook nieuwe e-mailadressen gekomen (deze mailadressen staan ook op het binnenblad van Drieluik)

*Voorzitter kerkenraad:*

[voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl)

*Scriba:*

[scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl)

*Pastoraat:*

[pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl)

*Voorzitter CvKR:*

[kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl)

*Penningmeester:*

[penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl)

*Koster:*

[koster@gereformeerdekerknijeveen.nl](mailto:koster@gereformeerdekerknijeveen.nl)

Met een hartelijke groet,  
Klaas Neutel en Tineke Knorren

## NOTULEN VERGADERING 10 SEPT 2020

### Opening

Bert opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de gasten en leest een stukje over kerk zijn in crisistijd. We luisteren naar het lied "De steppe zal bloeien".

### Jaarcijfers:

Jan vertelt: 2019 was een rustig jaar. **Baten:** weinig bijzonderheden, wat zorgen baart: minder vrijwillige bijdrage dan 2018. Dit komt toch ook door een iets slinkend ledenaantal (overlijden dan wel uitschrijven). VVB is minder geweest, hier zou actie voor mogelijk zijn. **Lasten:** onderhoud is minder aan uitgegeven, omdat het dak toch nog niet vervangen bleek te hoeven worden. Dat fonds wordt nog bewaard voor later. Het

orgelonderhoud is nog niet gebeurd, dat liep vertraging op door Corona. Geld blijft gereserveerd daarvoor. De kascommissie is nog niet samengekomen, maar die gaat zich nog over de jaarcijfers buigen. Daarna kunnen de cijfers in november worden gepresenteerd.

**Notulen vorige vergadering:** akkoord.

**Betrokkenheid in stand houden:** we zijn niet de enige kerk met deze vraag, maar wat kunnen wij als kerk en/of kerkenraad in deze tijd nou doen om betrokken te blijven? Sommige mensen lijken het thuis wel prima te vinden. **Wat is de ervaring?** Er wordt verteld: Sommige mensen vinden het al heel prettig om een telefoontje te krijgen, sommige mensen vinden het erg lastig alleen in de kerk te moeten gaan zitten (je mag niet bij iemand anders gaan zitten). Er komen verschillende opties boven om betrokkenheid te bevorderen.

**Start kerkelijke activiteiten:**

Kan/mag alles weer? Hoe gaan we alles vormgeven?

**Sjops:** leiding en de jongeren worden uitgenodigd voor de startzondag. Afstand houden in huiskamers is nog wat lastig, maar wellicht in ruimtes van de kerk. Het idee om te overleggen met jeugdkerk; weinig aanwas jeugd. Wellicht moet het format worden aangepast?

**Algemeen standpunt Kerkenraad:** zolang men zich houdt aan de RIVM-richtlijnen, kunnen alle werkgroepen gaan kijken hoe ze gaan opstarten. Hoe langer het duurt voor we weer opengaan, hoe moeilijker men uiteindelijk weer komt.

**Zingen in de kerk:**

Er is een risicotaxatie uitgevoerd. Het ventilatiesysteem is gecontroleerd en dit voldoet volledig. Het idee is: vanaf aanstaande zondag 13 september weer zingen. We voldoen volledig aan de richtlijnen. Volledig risicovrij is het nooit, sommige mensen kan het afschrikken. Omwille van juiste berichtgeving en uitleg, vanaf 4 oktober weer zingen. René noemt: wees duidelijk over de maatregelen en

gegevens op basis waarop de berekeningen zijn gemaakt.

Gemeenteband krijgt de toestemming om met de startzondag te spelen. Er is dan geen gemeentezang. Ook de kinderen van de zondagschool/kindernevendienst mogen eventueel meezingen, hoeven hierin niet geremd te worden.

**Startzondag:** plm. 20 programma's (orgelconcerten, mini-diensten, kinderactiviteiten etc.), koffiedrinken buiten (partytenten), alles zo verantwoord mogelijk. Veel mensen nodig, meld je aan!

**Start benoemings-/beroepingswerk:** werk is gestart. Ze zijn nu in de fase van werving, hiervoor is ook een oproep uitgegaan naar de gemeente (staat in deze Drieluik). De werving vanuit de gemeente loopt tot 9 oktober. Ze hopen op die manier een start te kunnen maken.

René is vanuit Hervorm Nijeveen en GKN gevraagd consulent te zijn. Akkoord.

**Evaluatie zomerdiensten:** mooie diensten, geen negatieve geluiden, openluchtdiensten werden enthousiast ontvangen.

Vraag worden de filmpjes gewaardeerd? Meerwaarde t.o.v. meelesen? Ja!

**Bevestigen/afscheid ambtsdragers:**

Afscheid nemen we van: Albert, Karel, Lenie, Henk Boer

Bert dankt de afscheidnemende ambtsdragers nadrukkelijk.

27 september is de bevestiging van Mariska en Han door Vijko Top, Bert kan die zondag niet; hij wordt 4 oktober bevestigd door Peter van Heiningen.

**Pastoraat**

Sita vraagt nog naar een plaatsje voor de steen van de overledenen. Karel pakt dit op. Het moet wel een eerbiedig plekje worden, wordt opgemerkt.

**Mededelingen**

Anje is geïnterviewd voor Woord&Weg. Verschijnt in oktober, er komt een exemplaar op de leesplank voor niet-leden.

**E-mailadressen:** er zijn nieuwe e-mailadressen welke in Drieluik worden benoemd.

Contactsheet moet worden aangepast, scriba pakt dit op.

**Website:** geef vooral invulling! Je hoeft zelf geen stuk te schrijven, Tineke Knorren maakt er wel wat van. Lever aan!

Website@gereformeerdekerknijeveen.nl

**Gezamenlijke dienst 11 oktober:**

oorspronkelijk een dienst in HKN, maar het verzoek om deze te laten plaatsvinden in het gebouw van GKN. Akkoord. Bert Jzn. geeft dit door aan HKN.

Bij **beamercommissie** is “vacatureruimte” na aangekondigd stoppen door Egbert Knorren. Daar is jeugd voor benaderd. Vier oudere tieners zijn gevraagd voor het ondersteunen bij E-meetings.

**Kerkrentmeesters:** onderhoud is besproken, achterwand liturgisch centrum. Stuk oude predikant in Drieluik: heeft wel voor wat opschudding gezorgd; bezig met de vervanging van de garagedeur

**Livestream:** wordt opgepakt, binnenkort aangesloten en operationeel. Wordt een eenvoudig systeem.

**Diakonie:** avondmaal is besproken, zo min mogelijk extra beweging, dus bij uitgaan van de dienst. Dominee geeft de zegen mee.

**Rondvraag**

Klaas Klomp: enkele verenigingen (zoals TOG) hebben verzoeken ingestuurd om weer te beginnen. Hoe staan we hier tegenover? Kerkenraad schaaft dit onder hun eigen verantwoordelijkheid, dus dit kan weer starten.

## ZINGEN IN DE KERK

Vanaf zondag 4 oktober gaan we weer zingen in de dienst op zondag. Volgens de richtlijnen hadden wij vanaf begin juli al meteen weer mogen zingen. Echter, de Kerkenraad koos de voorzichtige route, door eerst aan te zien wat het gevolg was van weer samenkomen. Nu dit goed lijkt te gaan, willen wij ook het zingen weer oppakken. Wij hebben er begrip voor dat dit voor sommige mensen ook als erg spannend wordt ervaren, maar weet dat wij hier goed over nagedacht hebben en de nodige berekeningen, onderhoud en

risicotaxaties hebben uitgevoerd en gecheckt. Hopelijk kan onze samenzang bijdragen aan het gevoel van terug naar gewoon. Hoewel, hoe gewoon is gewoon nog?

Nb. Het risicotaxatierapport is in te zien via de website van de Kerk.

## IN MEMORIAM TRIJNTE BIJKER – VENEBOER

Op 6 september is overleden Trijntje Bijker – Veneboer. Trijntje was een vrouw die veel zorg had voor de mensen om haar heen. Niet alleen voor haar gezin, maar voor veel meer mensen. Ze was een vrouw die graag in het dorp kwam en onder de mensen was. Een gezellig vrouw die met iedereen een praatje maakte. Ze kon zich druk maken als er kritiek werd geuit op de ‘Nijeveense jeugd’. Daar had ze een zwak voor. Het typeert haar open hart. Een vrouw die niet veroordeelde, maar juist begrip zocht en haar kinderen ook vooral stimuleerde om eigen keuzes te maken. Ook als die keuzes anders waren dan die zij zelf zou maken. Ruim 62 jaar is zij getrouwd geweest met Lucas, daarbij komen nog 8 jaar verkering. Wat een lange tijd hebben zij samen mogen leven. Voor Lucas is het een groot verlies, de liefde van zijn leven. Trijntje was een vrouw met een onopvallende eigenheid. Ze koos haar eigen weg, ook als dat tegen de stroom in was van wat ‘men’ vond of dacht dat moest. Ze ging werken in een fabriek als naaister omdat dat gezelliger was dan bij iemand in huis. En ze zorgde dat ze tijdens haar zwangerschap thuis door kon werken. Dat was ongewoon in die tijd. Trijntje trok haar eigen spoor. De naaimachine is altijd aanwezig gebleven en zij heeft tot haar kleindochter toe het naaien doorgegeven.

Gezelligheid zocht ze ook altijd op met de kinderen. Als ze de stad in ging dan moest er altijd ook koffie gedronken worden. Zelfs toen Lucas in het ziekenhuis lag. Natuurlijk op bezoek in het ziekenhuis, maar daarna toch samen even koffiedrinken.

Voor haar betekende gezelligheid het ‘goed maken met elkaar’. Zo hield ze haar kinderen



ook voor dat ze geprobeerd had het zo goed mogelijk voor hen te doen in de opvoeding en de zorg. 'En', zo zei ze, 'waar ze het in hun ogen niet goed had gedaan, dat ze dat zelf dan anders moesten doen. Zoals zij dachten dat het beter was. Zo wordt de wereld steeds een beetje beter.' Dat dit meer dan woorden en goede bedoelingen waren bij Trijntje laten de kinderen zien.

Trijntje kreeg in december te horen dat ze kanker had. De klap was groot en de vooruitzichten waren dat ze nog maar een aantal maanden had. Lucas en Trijntje hadden zo beiden het bericht gekregen dat het einde nabij is voor beiden. Het zijn voor hen bewogen maanden geweest. De kinderen en kleinkinderen hebben in die tijd met heel veel liefde en zorg om hen heen gestaan. Zij hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om hun ouders de zorg en de liefde te geven die ze van hen ontvangen hadden. Samen met hun moeder hebben ze alles doorgesproken voor het afscheid. Daar was Trijntje ook heel nuchter in. Op het allerlaatst met de kinderen er om heen sprak ze nog steeds de wens uit om niet alleen verdrietig te zijn, maar het ook nog gezellig te hebben. Het leven te vieren.

Een hartelijke en betrokken vrouw die op haar eigen wijze het leven van de mensen om haar heen kleur en warmte heeft gegeven. Trijntje kon het leven los laten in het vertrouwen dat zij geborgen is in de liefde van God.

We hebben afscheid van Trijntje genomen in een warme en persoonlijke viering. Haar naam blijft in ons midden behouden. Wij wensen Lucas, de kinderen en de kleinkinderen sterkte en zachtheid toe in het verdriet en het gemis.

Ds. René Kok

#### KERKELIJKE STAND

##### **Overleden:**

6 september 2020: Trijntje Bijker-Veneboer, Burg. Van Veenlaan 11, 86 jaar

##### **Verhuisd**

M.O. Bouwknecht, van Tussenboersweg 12 naar Eursingerkerkweg 1, Havelte.

M. Kroes, van K.B.B. 37 naar Klosseweg 8.



### BLOEMENGROET

23 aug Mevr. v.d. Linde  
 30 aug Dhr. Schipper  
 6 sept Mevr. Bakker  
 13 sept Vrijwilligsters maandsluiting Kerspel

### BIJ DE DIENSTEN

In de eredienst van 4 oktober gaat Ds. J. Stap voor en zal dhr. H. Huisman worden bevestigd als ouderling. Zondag 11 oktober gaat dhr. S. Bakker uit Urk voor. Op zondag 18 oktober is er een E-meeting in de Gereformeerde Kerk en is er een traditionele dienst in Kolderveen waarin dhr. K. Frederiks uit Zwolle voorgaat. In de dienst van zondag 25 oktober gaat dhr. W. Voogd uit Rouveen voor. Op zondag 1 november gaat Ds. J. Stap voor in de dienst. En op woensdag 4 november gaat Ds. J. Stap voor in de Dankdienst voor Gewas en Arbeid.

### OMZIEN NAAR ELKAAR

De ouderlingen en ds. Stap proberen gemeenteleden te bezoeken. U mag uiteraard ook zelf bellen voor een afspraak. Wij verzoeken u om zieken/ ziekte door te geven. In verband met Covid-19 (Corona) zijn we voorzichtig en zullen ons aan de richtlijnen van het RIVM houden.

### VAN DE KERKENRAAD

Met enige vertraging door de coronabeperkingen, zijn er dit jaar toch nog een aantal wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de kerkenraad. Op 5 juli konden we al een aantal ambtsdragers herbevestigen, te weten diakens Frens Westenbrink en Jannie Hoorn-

Brinkman en ouderling-kerkvoogd Gerdie Westenbrink. Gert Westenbrink werd na een aantal jaren afwezigheid opnieuw bevestigd als ouderling. Er werd afscheid genomen van Geerije Hoekman-Knol als ouderling.

Op 6 september werden vervolgens Annemarije Gerrits-Hoorn als diaken en Cobi de Groot-Ponne als pastoraal ouderling herbevestigd.



Er werd afscheid genomen van Lisette van der Kolk-Fidder als ouderling.



Omdat de samenstelling van het pastorale team is gewijzigd is ook de verdeling van de wijken aangepast. Er is helaas nog 1 wijk waarvoor nog steeds geen ouderling beschikbaar is. Lourens Schipper heeft aangegeven dat hij zich meer wil toeleggen op bezoekwerk en daarom het voorzitterschap van de kerkenraad wil neerleggen. Gelukkig is Henk Huisman bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Als er geen bezwaren worden ingebracht, zal Henk Huisman op 4 oktober tijdens de dienst daartoe worden (her-) bevestigd als ouderling. Door het eventueel toetreden van Henk Huisman tot het ambt van ouderling zal de vacature van wijkouderling niet worden vervuld, want hij zal dan ouderling zonder wijk, dus zonder bezoekwerk, worden. Dit om het takenpakket voor de voorzitter niet direct te zwaar te maken.

Er zijn nu dus, naast de bekende ouderlingen, twee vormen van pastoraat bijgekomen:

- pastoraal ouderling, die wel bezoekwerk doet, maar geen deel uitmaakt van de kerkenraad en dus geen vergaderingen van de kerkenraad bijwoont (Cobi de Groot),
- Een ouderling zonder wijk, die dus geen bezoeken aflegt in de gemeente, maar wel deel uitmaakt van de kerkenraad, en in ons geval zelfs voorzitter gaat worden (Henk Huisman).

Door het beperken van de taken van een ouderling hopen we dat er ook meer animo zal ontstaan bij gemeenteleden om het ouderlingschap op zich te nemen. Op die manier hopen we dat we een compleet functionerende kerkelijke gemeente te kunnen blijven met alle aandacht voor de individuele leden. Dus ... kom eens voor een gesprek.

Door de commissie Landerijen en Gebouwen is het oude plan voor een nieuw diensten-gebouw bij de kerk opnieuw besproken bij de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Meppel. Het lijkt er op dat de strikte bouwbeperkingen rond de

monumentale kerk mogelijk middels een ontheffing kunnen worden omzeild. De commissie heeft de kerkenraad gevraagd of ze verder mogen gaan met het uitwerken van deze plannen. De kerkenraad sprak zich hierover positief uit. Zodra er details zijn uitgewerkt, zullen alle (heel breed) betrokken groeperingen stap voor stap worden geïnformeerd en geraadpleegd.

Het is Bea Santing nog niet gelukt om een sluitend rooster voor oppasdiensten en zondagsschool uurtjes op te stellen. Dus als het er nog even bij doorgeschoten was om u op te geven? Het kan nog!

Sinds kort wordt het kerkblad Drieluik zoveel mogelijk per mail verstuurd naar al onze leden. Dat is een mooie manier om hedendaagse technieken toe te passen voor zaken die al lang bestaan. Maar, een gedrukt kerkblad ligt voor iedereen in een gezin voor het grijpen. Een mailtje op een tablet, laptop of mobieltje is dat dan weer minder. Daarom hebben we besloten om alle leden van 12 jaar en ouder, van wie een email adres bekend is, het kerkblad per mail toe te sturen.

Tot slot. De vrouwenvereniging HVG bestaat dit jaar 75 jaar en wil daar aandacht aan besteden. Daarvoor zijn ze op zoek naar de notulenboeken. Het vermoeden is dat die veilig in de kluis in de pastorie liggen, maar zolang de sleutel van die kluis niet gevonden is, blijven ze daar ook veilig liggen. Wie kan ons helpen bij het opsporen van de sleutel?

### **Wijkindeling oktober 2020**

Onze gemeente is opgedeeld in vier wijken met elk ca. 80 adressen (totaal 505 personen). Voor elk van de wijken is een wijkouderling verantwoordelijk. De wijkouderling wordt bijgestaan door enkele bezoekdames en –heren. Hieronder vindt u die wijkindeling.

#### Wijk 1

Wijkouderling: Cobi de Groot

Deze wijk omvat het gebied ten noorden van de Dorpsstraat en ten oosten van de Schuurmansweg.

## Wijk 2

Wijkouderling: Lourens Schipper  
Deze wijk omvat Kolderveen, Spijkerserve, Binnenweg, Kolderveense Bovenboer, Bramenweg, Gorthoek, De Klosse, Havelte, Heerenveen, Staphorst en Wapse.

## Wijk 3

Wijkouderling: Gert Westenbrink  
Deze wijk omvat Wanneperveen, Roekebosch, Matenweg, Zomerdijk, Gasthuisdijk, De Kolk en verpleeghuis De Schiphorst

## Wijk 4

Wijkouderling: vacant  
Deze wijk omvat het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat en het Kerspel, Zonnekamp in Steenwijk en Kaailanden in Meppel. Voormalig ouderling Lisette van der Kolk zal in deze wijk zoveel mogelijk actief blijven als bezoekdame.

### **Predikant:**

Vakant

### **Ouderlingen:**

Henk Huisman (voorzitter, geen wijk)  
Cobi de Groot (pastoraal wijkouderl. Wijk 1)  
Lourens Schipper (wijkouderling Wijk 2)  
Gert Westenbrink (wijkouderling Wijk 3)  
Vacature, wijkouderling Wijk 4  
Ria Rhemrev (scriba)

### **Diakenen:**

Wolly Brand-Soeten (voorzitter)  
Jannie Hoorn-Brinkman  
Annemarije Gerrits-Hoorn  
Frens Westenbrink (secretaris)  
Anita Wobben-Schoemaker

### **Ouderling-kerkrentmeesters:**

VACANT, voorzitter  
Gerdie Westenbrink, secretaresse,  
cvk@hgkd.nl  
Arie Voerman, 1e penningmeester,  
penningmeestercvk@hgkd.nl  
Rob Polinder, 2e penningmeester,  
Klaas Roskam

## **VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS**

### **Collecten en giften 30-08 t/m 20-09-2020**

#### **Collecten in de dienst:**

CvK € 209,15  
Diaconie € 121,20  
Bijz. diensten € 179,15

#### **Via de contactpersonen zijn er verschillende giften binnengekomen:**

#### **Voor het CvK:**

Mevr. C de Groot € 5,00

#### **Voor de bloemenpot:**

Dhr. G. Westenbrink € 10,00

Allen die gaven in geld, goed of arbeid:  
hartelijk dank

#### **Verkoop collectemunten:**

De eerst volgende verkoop van collectemunten zal zijn op: Dinsdag 03-11-2020 en dinsdag 05-01-2021 van 19.30 tot 20.30 uur in het jeugdgebouw van Kolderveen.

De kerkrentmeesters

## **DOPEN - DOOPDIENST**

De familie Zantinge, Matenweg 4, heeft de Heilige Doop aangevraagd voor hun dochtertje Amber. Er is al lang gezocht naar een passende dag voor het houden van een doopdienst en we denken nu dat 1 november geschikt is. Het is nog niet vastgesteld of de Doop in de reguliere ochtenddienst zal worden bediend of mogelijk in een extra dienst in de middag. De keuze hangt af van het verwachte aantal gasten. Het definitieve tijdstip zal later in de afkondigingen in de kerk worden bekendgemaakt.



### BIJ DE DIENSTEN

Het is fijn dat we weer in onze eigen kerk dienst kunnen houden en de opkomst viel tot nu toe gelukkig mee! Ook als u het nog niet aandurft om te komen, hebben we daar natuurlijk begrip voor. We kijken ook terug op een bijzondere startzondag! Wat waren er veel activiteiten waar we uit konden kiezen. En wat was het goed georganiseerd! Hulde aan de startdienstcommissie die dit allemaal heeft voorbereid. Zo zie je maar dat deze coronatijd ook weer nieuwe creativiteit aanboort.

Hier volgen de diensten van de komende maand. Omdat René en ik nu een dag bij de geref. kerk werken en minder bij onze gemeente, zijn een paar diensten van ons geschrapt. U vindt ons dus niet in het lijstje staan.

**4 oktober:** ds. Vijko Top uit Havelte gaat voor.

**11 oktober:** omdat we deze dienst samen met de geref. kerk houden (het is herfstvakantie) en in onze kerk niet zoveel mensen kunnen, is deze dienst in de geref. kerk. Dhr. Van der Sar uit Zwolle zal voorgaan.

**18 oktober:** In onze kerk is er geen dienst. Ds. Fredriks uit Zwolle gaat voor in Kolderveen en in de geref. kerk is er een E-meeting.

**25 oktober:** mevr. Tineke Koster, die nu in Barneveld woont, zal bij ons voorgaan.

**1 november:** ds. Veenstra uit Diever zal voorgaan.

### WEL EN WEE

Er liggen, voor zover ik weet, geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Toch zullen er mensen zijn die met ziekte of zorgen te maken hebben. Schroom niet om contact te maken als u behoefte hebt aan een luisterend oor. Kracht, troost en zegen gewenst voor wie dat nodig hebben.

In de Schiphorst in Meppel verblijven mevr. Marjolein Timmerman, mevr. Soeten en mevr. Bijker. Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Westenbrink-Westerbeek, Joh. Nijmeijerlaan 11, is tijdelijk in Reggersoord geweest en nu verhuisd naar De Wijk.

### VAKANTIE

Van 19 tot 26 oktober hopen wij nog een weekje vakantie te houden. Ds. Jan Stap kan waarnemen als dat nodig is.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok

**KERKDIENTEN:**

datum	locatie	aanvang	voorganger	organist	eerste collecte	tweede collecte
<b>Zondag 4 oktober</b>	Geref.Kerk	10:00	Ds. Van Heiningen	Dhr. A. Kroes	Kerk	Diaconie
<i>Israëlzondag</i>	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Ds. V. Top, Havelte	Dhr. A. Hoekerswever	Kerk en Israël	Kerkrentmbeheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Stap	Mevr. M. Withaar	Kerkrentmbeheer	Kerk en Israël
<b>Zondag 11 oktober</b>	Geref.Kerk	10:00	Dhr. Van der Sar, Zwolle	Dhr. S. Huismans	Diaconie	Kerkrentmbeheer
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Dienst verplaatst naar Geref. Kerk	-	-	-
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Dhr. S. Bakker, Urk	Dhr. J. Lopers	Kerkrentmbeheer	Diaconie
<b>Zondag 18 oktober</b>	Geref.Kerk	10:00	E-meeting	-	Goed doel	PKiN
<i>E- meeting</i>	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	GEEN DIENST	-	-	-
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Dhr. K. Fredriks, Zwolle	Mevr. A. Westenbrink	Goed doel	PKiN
<b>Zondag 25 oktober</b>	Geref.Kerk	10:00	Mevr. E. Winters, Kraggenburg	Dhr. A. Kroes	Werelddiaconaat	
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Mevr. T. Koster, Barneveld	Dhr. A. Hoekerswever	Diacone	Kerkrentmbeheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Dhr. W. Voogd, Rouveen	Dhr. R. Westra	Kerkrentmbeheer	Diaconie
<b>Zondag 1 november</b>	Geref.Kerk	10:00	Ds. Van der Mark, Wolvega	Dhr. J. Lopers	Kerk	Diaconie
<i>Allerheiligen</i>	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Ds. Veenstra, Diever	Mevr. M. Withaar	Diaconie	Kerkrentmbeheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Stap	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrentmbeheer	Najaarszending
<b>Woensdag 4 nov Dankdag</b>	Geref.Kerk	19:30	Ds. J. Stap Dankdienst voor Gewas en Arbeid	Mevr. Withaar	Voedselbank PKiN	PKiN

\* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk.