

Pasen in Nijeveen

Paasochtend 10.00 uur

De paasfilm.

We krijgen allemaal te maken met de dood van mensen die ons lief zijn. Het raakt onze ziel. en grijpt diep in in ons leven.

Met Pasen staan we stil bij de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat is geen triomfantelijk verhaal. Het zijn eerder mensen in verwarring, die nog onthutst door wat is gebeurd toch weer het leven zien op te pakken en daarin ervaren dat hun geliefde niet alleen dood is, maar tegelijkertijd levend aanwezig blijft. Hoe dat werkt, zeg het maar.



Het paasverhaal willen we laten klinken in twee monologen,
van Maria van Magdala en van Jezus.

Daarnaast willen we verschillende mensen vragen of zij heel kort kunnen vertellen hoe zij zelf de dood van hun geliefde (man, vrouw, kind, ouder, vriend) hebben meegemaakt en hoe ze toch het leven weer hebben opgepakt, opgestaan zijn.

En verder liederen, bekende kerkliederen, maar ook moderne liederen.
De Paasfilm is gemaakt door onze dorpsgenoten en voor onze dorpsgenoten.

De film is te zien via kerkomroep en via YouTube.
Voor de link, ga naar de website van de kerken en kijk mee.

Of luister mee via de kerkomroep.

De film kan ook op een later tijdstip worden bekeken!