



# DRIELUIK

*Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen*

JAARGANG 26 - periode 11 april - 8 mei 2021 - nummer 4

## **GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN**

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijveeën tel. 06 11956760  
Website / voorzitter [www.gereformeerdekerknijveeën.nl](http://www.gereformeerdekerknijveeën.nl); voorzitter@gereformeerdekerknijveeën.nl  
Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221  
Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180  
Contactpersoon diensten dhr. K.Klomp, tel. 06 28945301, email: klaasklomp@hotmail.com  
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, pastoraat@gereformeerdekerknijveeën.nl  
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230  
email: scribaat@gereformeerdekerknijveeën.nl  
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker, Bramenweg 1, tel. 490594  
email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijveeën.nl  
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijveeën.nl  
dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijveeën.nl  
mevr. J. van der Linde, Roekebossheweg 5, tel. 491492 (secretariaat)  
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040  
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk  
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO03418110932 / NL56RABO0341825980  
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202  
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijveeën.nl  
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997

## **HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN**

Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres [www.hgkd.nl](http://www.hgkd.nl) / [info@hgkd.nl](mailto:info@hgkd.nl)  
Predikant Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180 )  
Scriba Postadres: Kolderveen 47, email: scriba@hgkd.nl  
Restauratiefonds NL04RABO03418292496 t.n.v. Restauratiefonds  
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526 ledenadministratie@hgkd.nl  
Penningmeester CvK dhr. A. Voerman, 't Nieveen 52; tel. 06-22924941, penningmeestercvk@hgkd.nl  
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548  
Diaconie NL91RABO0367101416  
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305  
Zending NL85INGB0001185188  
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707  
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289  
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 492659  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425 (verkoop 1<sup>e</sup> dinsdag oneven maand)  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454

## **HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN**

Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijveeën  
Website [www.hervormdegemeentenijveeën.nl](http://www.hervormdegemeentenijveeën.nl)  
Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl  
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijveeën@gmail.com  
Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijveeën@gmail.com  
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijveeën  
Ledenadministratie dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijveeën.nl  
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijveeën.nl  
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913  
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334  
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783  
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620  
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel.492415  
Bezorging kerkblad mevr. N. van 't Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309  
website PKN [www.kerknijveeën.nl](http://www.kerknijveeën.nl)

**Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 28 april 2021 - 12.00 uur**

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: [kopijkerkendrieluik@hotmail.com](mailto:kopijkerkendrieluik@hotmail.com) (voorkeur)

Eindredactie: Jan van der Woerd, tel. 06-18085829

## De wonden van Jezus verzorgen

Ik had er al eerder over gelezen – en het had me geraakt – en op 22 maart j.l. wijdde Trouw er een artikel aan: kunstenaar Wout Herfkens en zijn project: *Jésus á l'hôpital (Jezus in het ziekenhuis)*. Al vanaf 2014 is de kunstenaar hiermee bezig. Herfkens koopt oude, kleine crucifixen op rommelmarkten en via Marktplaats. De Christus-figuur haalt hij van het kruis. Het lichaam wast hij, de wonden aan handen en voeten zwachtelt hij in en hij legt de Christus-figuur in een klein bedje en drapeert daar doeken overheen. Hij ontfermt zich over hen. Prachtige voorbeelden hiervan kun je vinden op internet.



Daar staat ook zijn motivatie:

"Eeuwenlang heeft Jezus voor ons heil aan het kruis gehangen. Nu wordt hij, onbegrepen, afgedankt en verbannen uit onze leefomgeving. Stank voor dank. Dit is tragisch. Kunnen we hem niet op zijn minst van zijn kruis afhaken, en hem zijn welverdiende rust geven. Misschien begrijpen we zijn ideeën niet, maar enige dank en verzorging voor de verleende diensten is op zijn plaats." Als dank voor de verleende diensten haalt Herfkens Jezus dus van het kruis, verzorgt hij zijn wonden en legt hij hem in een bed. Niet Jezus zorgt voor ons, maar wij voor hem.

Dat is best iets om over na te denken. Misschien juist in deze week na Pasen. Dan staan we stil bij het verhaal van Thomas die de wonden van Jezus mag aanraken. In de wonden van Jezus herkent Thomas de opgewekte Heer. Daarin vindt hij een nieuw perspectief. De rollen worden hier omgekeerd. Niet Jezus zorgt voor ons, maar wij hebben voor hem te zorgen. *Jésus á l'hôpital*. Het doet me ook denken aan die tekst uit Mattheüs 25: "alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Een vriendin van mij heeft een Jezusbeeld in haar kamer en vertelde dat ze iedere morgen de wonden van dit beeld aanraakt en erbij bidt. De aanraking doet veel meer dan het enkel uitspreken van een gebed. Een intieme omgang met Christus, noemt ze het. Haar droom is om ooit op een kerkplein een levensgroot Jezusbeeld neer te zetten en dat te wassen en te zalven!

Ds. Marjan van Hal

## HET KERSPEL:

**Gespreksgroep:**

**Gaat niet door**

**Maandsluiting:**

**Gaat niet door**

### DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER

12-04	Dhr. W. Pieffers, Veneweg 244	80 jaar
13-04	Mevr. T. Brugging-Houwer, Het Nieveen 37	87 jaar
15-04	Dhr. H. Smit, Burg. Weimalaan 3	82 jaar
21-04	Mevr. L. Valstar, Karspelstraat 14	80 jaar
23-04	Mevr. G. Hoorn-Pierik, Burg. Pastoorstraat 72	88 jaar
26-04	Mevr. W. Wijnstra-Bulthuis, Rembrandtstraat 21	83 jaar
29-04	Dhr. A. Eissen, Ebbingewubbenlaan 236	82 jaar
07-05	Dhr. H. Visser, Dr. van de Bergstraat 12	82 jaar
08-05	Mevr. J. Lok- van der Linde, Ds. Van Halsemastraat 12-14	93 jaar
03-05	Dhr. en mevr. Huisman-Baas, Wethouder Vosstraat 17	60 jaar getrouwd
04-05	Dhr. en mevr. Hoekman-Fluit, Bramenweg 19	55 Jaar getrouwd
05-05	Dhr. en mevr. Prins-Kanis, Matenweg 3	50 Jaar getrouwd





## DANK

Voor de ontvangen kaarten, telefoontjes, bloemen en al het lekkers voor en na mijn operatie wil ik jullie erg bedanken. Het heeft mij goed gedaan.

Hartelijke groet, Henk Oort

## E-MEETING ZONDAG 18 APRIL

### Thema bloem

De lente is een prachtige tijd waarin we kunnen genieten van de natuur die weer tot bloei komt. Prachtige bloemen in allerlei kleuren maken de natuur nog mooier. In de Bijbel wordt ook gesproken over de schoonheid van bloemen. De bloemen in het veld zijn zo mooi dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet aan kan tippen (Mattheüs 6). Als God zo veel schitterende elementen in een bloem legt, die maar zo kort groeit, hoeveel mooie elementen legt Hij dan wel niet in jou en mij? God kleedt ons aan met de mooiste kleuren en vormen!

Een mooi bloemstuk staat prachtig in de kerk. Een symbolisch bloemstuk kan ons raken door de schoonheid van de bloemen en de betekenis die het heeft. Ook daar staan we bij stil tijdens deze E-meeting. Na afloop, rond 11 uur, willen we met de mensen die het leuk vinden een symbolisch bloemstuk maken dat past in deze tijd van het jaar. We werken aan de hand van een voorbeeld en gaan samen, online via Teams, een uurtje aan de slag. Doe je gezellig mee? Kosten zijn € 7,50. Opgave graag uiterlijk 10 april bij Irna via 06-27152630. De materialen worden zaterdag 17 april bij iedereen bezorgd.

De E-meeting is te volgen via de kerkomroep. Tot ziens op zondag 18 april!

## KERKCAFÉ - DE ONTMOETING

We gaan nog een keer een avondje film bespreken met het Kerkcafé De Ontmoeting. Let op: er is geen vaste groep. Iedereen is welkom om mee te doen en aan te sluiten voor een bepaald programma of avond. In alle vrijheid dus! We hebben gekozen voor 'The boy who harnessed the wind'. Het verhaal speelt in Malawi in Afrika waar in een dorp door een verschrikkelijke droogte het land en de inwoners verkommeren. Een jongen van 14 jaar wil een oplossing bieden. Maar dat gaat niet vanzelf. Een prachtige film over doorzettingsvermogen. We bespreken de film op 21 april van 21.30 – 22.30 uur. (De vorige keer liep het gesprek wat uit, we beperken ons tot een uur!) Wie mee wil doen via zoom kan zich aanmelden bij René of Geertje, dan zorgen wij dat je een uitnodiging krijgt. [deboery@kpnmail.nl](mailto:deboery@kpnmail.nl) of [kokhal@xs4all.nl](mailto:kokhal@xs4all.nl) De film kun je dus voor de bijeenkomst op eigen gelegenheid bekijken.

Verdere programma's zijn in de maak. Waar mogelijk komt het natuurlijk in het kerkblad te staan. Maar in deze tijden improviseren we. Via de websites en de Facebook pagina komt de informatie dan beschikbaar. Wie graag een mail ontvangt voor de activiteiten kan dat bij mij melden, dan kom je in de adressenbak. Je opgeven betekent niet dat je mee moet doen. Dat is per keer wat wel of niet past. Maar dat spreekt vanzelf. Heb je interesse, een mail is voor ons makkelijk gestuurd en we zullen je niet 'spammen' met te veel mail. Kortom laat van je horen en je hoort van ons.

Ds. René Kok

## ONLINE KERKDIENTEN

Op 23 maart maakte het demissionaire kabinet bekend dat de lockdown wordt verlengd tot en met 20 april. Daarom hebben de 3 kerkenraden besloten om ook in de maand mei door te gaan met online kerkdiensten. De preekvoorzieners weten dan ook waar ze mee verder kunnen. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rondom Corona zou het idee zijn om mogelijk met ingang van juni over te gaan naar fysieke kerkdiensten in de 3 kerken. En dus gezamenlijk hiermee te starten. Met hieraan gekoppeld een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Maar nogmaals dit hangt af van de dan geldende maatregelen en mogelijkheden. In het volgende kerkblad volgt nieuwe informatie.

## VOEDSELBANK MEPPEL

### **Help mensen de coronacrisis door en geef aan de voedselbank Meppel!**

*Ilona: "We eten nu al drie dagen uitsmijters als avondeten. Met ketchup bij wijze van groente. Morgen ga ik naar de Voedselbank, dan is er gelukkig weer groente en fruit. Ik hoop dat er zure appels in het pakket zitten, die vinden de meisjes het lekkerst. Zelfs bij Lidl kost één Granny Smithappel vaak nog veertig cent. Dat is tachtig cent per dag, vier euro per week. Een pak koekjes kost ook tachtig cent, maar dan hebben ze wel een hele week een tienuurtje in hun trommeltjes."*

Moet je nog iets uitleggen over deze tekst op de website van de Linda Foundation?

**De voedselbanken hebben het moeilijk in coronatijd. Minder aanvoer en steeds meer klanten. De Voedselbank is afhankelijk van wat aangeleverd wordt. Maar u en jij kunt uw/jouw steentje bijdragen. Kijk eens in uw eigen voorraad naar nog houdbare producten of zet eens een extra product voor de Voedselbank op uw boodschappenlijstje.**

**Waar is behoefte aan:** pasta's, rijst, macaroni, blik groenten/soep, droge soep/

saus, halvarine, margarine, bak/ braadproducten, waspoeder, koffie, thee, koffiemelk, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. Natuurlijk zijn verse producten ook van harte welkom. Deze worden dan ook vrijwel direct naar de Voedselbank gebracht.

U kunt de producten **contactloos** inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel die regelmatig wordt geleegd.

**Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!**

## ELISABETHBODE

Als evangelisatiecommissie verspreiden wij al jaren de Elisabethbode in Nijeveen e.o. onder onze abonnees, ook gaan er een paar naar Het kerspel, De Perelaar en naar de huisartsen in Nijeveen. Ook in de drie kerken liggen er een paar om in te zien of mee te nemen. Wij kunnen nog wel wat meer lezers / abonnees gebruiken om het verspreiden tegen een gereduceerde prijs voort te zetten. De abonnementsprijs voor het jaar 2021 is €28,-. Heeft u belangstelling en wilt u een paar proefnummers ontvangen, of weet u iemand, geef het door aan dhr. B. Hoorn, Veneweg 34, tel. 281474 of aan één van de bezorgers: Mevr. Hoekman N.B.B. 28; Mevr. Kroes K.B.B. 43, Mevr. van Gijssel Veneweg 71; Mevr. Oppenhuis A. Keijzerlaan 32; Mevr. Spijkerman Scheerweide 18; Dhr. Voerman Gorthoek 8; Dhr. G. Huisman De Wilgen 20;

Het abonnementsgeld zal in verband met de Coronacrisis niet worden opgehaald, de kwitantie komt met de volgende Elisabethbode in de bus met het verzoek het abonnementsgeld over te maken op bankrekeningnr. NL56RABO03418.25.980 t.n.v. gez. Evangelisatiecommissie te Nijeveen. Namens de commissie en bezorgers veel leesplezier toegewenst,

Bertus Hoorn

## BEZOEK PROTESTANTESE KERK NEDERLAND

Na een hartelijke uitnodiging van ons waren we blij verrast dat wij te horen kregen dat er een werkbezoek komt van een delegatie van de Protestantse Kerk Nederland. Dit zou plaats vinden op 11/2 maar is door Corona uitgesteld. Er staat nu een nieuw bezoek gepland op **3 juni**. Vanaf ± 15.30 uur – 19.00 uur. Uiteraard zal dit alles afhankelijk zijn van de dan geldende Corona maatregelen.

De delegatie bestaat uit: **ds. René de Reuver**, scriba van de synode, **dhr. Jurjen de Groot**, directeur dienstenorganisatie, **ds. Nynke Dijkstra**, beleidssecretaris PKN en **mevr. Marloes Nouwens** (woordvoerder, persvoorlichter, hoofdredacteur Woord & Weg). Ook onze classis predikant **dhr. Jan Hommes** zal hierbij aanwezig zijn.

De bedoeling van dit werkbezoek / ontmoeting is dat wij als 3 kerken van Nijeveen, Havelte, Kolderveen/Dinxterveen en Wanneperveen ons verhaal met hen delen. De zaken die goed gaan en waar we zoal mee bezig zijn met elkaar. Maar ook zullen we onze zorgen delen. Daarnaast horen wij ook graag van hen hoe zij naar de toekomst van de kerk kijken en in het bijzonder die van de dorpskerken.

De drie voorzitters zullen samen met de classispredikant een programma uitwerken voor deze middag.

Helaas is het niet mogelijk voor gemeentelieden om dit bij te wonen. Het bezoek zal worden afgesloten met een korte vesper door **ds. René de Reuver**. De vesper kunt u volgen/terug kijken via de live-stream van de gereformeerde kerk.

Wij verheugen ons op dit bezoek!

Met hartelijke groet,  
Henk Huisman (Voorzitter HGKD)  
Jan van de Vegt (Voorzitter HKN)  
Bert Winters (Voorzitter GKN)

## BEROEPINGSWERK

De kerkenraden van de Hervormde Kerk van Kolderveen/ Dinxterveen en de Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte en Wanneperveen delen hierbij de vierde tussentijdse rapportage van de beroepingscommissie. Wij zijn dankbaar voor hun werk in dit proces.

Geachte kerkenraadsleden,

Gaarne voldoen wij aan onze verplichting regelmatig te rapporteren over onze werkzaamheden.

Dat doen wij met een zekere reserve, want over personen worden geen inlichtingen verstrekt. Daarom gaat het in deze tussenrapportage alleen over de procedure. Sinds onze installatie in augustus 2020 hebben wij om de week een vergadering gehouden. Ook in de coronatijd zijn wij daar mee doorgegaan. We deden dat via videobijeenkomsten. Ondanks de soms geringe voortgang zijn we dit wel vol blijven houden om het onderlinge contact niet te laten verwateren.

Om met de deur in huis te vallen: We hebben alle kandidaten bericht gestuurd dat wij met hen niet verder gaan.

Dat klinkt hard, maar de boodschap is niet anders.

Uiteraard is het in de praktijk niet zo hard gegaan als de eerste zin doet vermoeden. In onze vorige rapportage hebben we melding gemaakt van gesprekken via een videoverbinding. We spraken toen de wens uit om een volgende ontmoeting fysiek te kunnen afspreken. Helaas behoorde dat niet tot de mogelijkheden.

We hebben ons afgevraagd of we de procedure moesten opschorten. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben de eerste gesprekken uitvoerig geëvalueerd. We kwamen daarbij tot de conclusie dat we met twee kandidaten door zouden gaan. We hebben deze twee kandidaten uitgelegd dat wij een volgend videogesprek wilden omdat

we toch de voortgang in het proces wilden behouden. De kandidaten gingen daar mee akkoord. Die gesprekken hebben begin maart plaats gevonden. Met beide kandidaten hebben we ongeveer anderhalf uur gesproken via een videoverbinding. Hoewel onze eerste perceptie van videogesprekken was dat ze oppervlakkig zouden zijn, hebben we toch de nodige diepgang in de gesprekken kunnen leggen. We hebben doorgepraat over hun motieven om predikant te worden, hun motieven om naar Nijeveen-Kolderveen-Dinxterveen te solliciteren, hoe ze in het geloof staan, hoe ze de toekomst van de kerk zien en nog een aantal onderwerpen. Dinsdag 9 maart hebben we de gesprekken geëvalueerd.

Hoewel de gesprekken plezierig waren, gaven ze ons als beroepingscommissie niet het gevoel dat wij één van hen met volledige overtuiging aan de kerkenraden zouden kunnen voordragen als predikant die voldoende goed bij onze gemeentes past. Dat betekent dus dat wij beide over gebleven kandidaten bericht hebben dat wij niet met hen verder gaan.

Op dit moment staan wij dus met lege handen en moeten we bijna weer opnieuw beginnen. Gelukkig zeggen we bijna, want we hoeven de eerste fase, de fase van verkennen van elkaar als beroepingscommissie, over

hoe wij erin staan en over hoe de procedures lopen, niet over te doen.

In onze volgende vergadering gaan wij ons beraden over de vraag hoe we draad weer oppakken.

Tot zo ver de vierde tussenrapportage van onze activiteiten.

Namens de Beroepingscommissie,

Klaas Neutel





## Vrijwilligerswerk voor de kerk

### **Klaas Brand: “ God is om me heen”**

Klaas deed al vrijwilligerswerk voor de kerk toen hij nog een tiener was. “Ik vond de kerk machtig. We waren met de Christelijke Jongeren Vereniging heel veel samen. We deden spelletjes, toneelstukjes en gingen met de catechisanten op kamp. Ik ben opgegroeid met de kerk van Kolderveen/Dinxterveen.” Van zijn twaalfde tot zijn zestiende leidde hij de kleine club.

Na de Ulo ging Klaas werken bij zuivelfabriek De Venen in Kolderveen. Daar werd hij eerste kaasmaker. Klaas wilde hogerop, maar dat ging niet in Kolderveen. Toen hij 24 jaar was, en net getrouwd met Janny, verhuisden ze naar Rouveen. Klaas werd daar chef kaasmakerij bij zuivelfabriek De Vlijt.

De kerk in Rouveen was heel anders. Klaas en Janny begonnen bij de grote kerk. Dit was een hersteld hervormde kerk. “Ik hou wel van een orthodoxe predikant, maar het was toch wel veel ‘moeten’. Zeker Janny voelde zich er niet thuis en je werd er op aangekeken als je zondags met de auto naar je ouders ging. We zijn toen naar de evangelisatievereniging gegaan. Die was net opgericht. We begonnen in een zaaltje bij Brink en het is uitgegroeid tot kerk ‘De Rank’ met 1300 leden en twee predikanten. Een mooie tijd.”

Klaas heeft altijd veel dingen naast zijn werk gedaan. Hij zat in de gemeenteraad voor het CDA, speelde bij de muziek en deed van alles voor de kerk. “Dat heb ik van mijn vader mee

gekregen. Hij zat ook altijd overal in. Ik ben jaren voorzitter van de evangelisatievereniging geweest, verzorgde diensten op zondag op de campings in IJhorst, was ruim twee periodes diaken en was vrijwilliger voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Zeker in de tijd dat ik wethouder in Staphorst was, waren het drukke weken. Maar ik deed het met plezier.”

Als ik vraag naar zijn motivatie, is Klaas duidelijk. “Je wilt wat betekenen voor de kerk. Het geloof zit zo vast in me; je wilt wat betekenen om een ander met het geloof in contact te brengen. Ik twijfel nog zat hoor, vooral bij het begrip hoe ik God in de hemel

moet zien. God is in de liefde van mensen om me heen. Dat is de liefde die je naar elkaar toe kunt brengen. Dat is voor mij het geloof. Het geloof geeft me rust. Ik ben een drukke kikker. Door in gebed te gaan heb ik vertrouwen in de toekomst.”

Zes jaar geleden keerden Janny en Klaas terug naar Nijeveen. “Dat voelde als een warm bad. Terug te komen bij de kerk waar je was opgegroeid.” En natuurlijk doet Klaas weer van alles. Hij is lid van de commissie grond

en gebouwen en van de commissie erediensten. Ook zit hij in de beroepingscommissie die op zoek is naar een nieuwe predikant.

We sluiten het gesprek af met het thema dankbaarheid. “Het geloof leert me ook om dankbaar te zijn. Ik ben trots en dankbaar dat we onze kinderen en kleinkinderen om ons heen hebben; dat we elkaar hebben.” Klaas is ook een man van de natuur. “Ik geniet van wat er groeit en bloeit. Ik wil dat nalaten aan onze kinderen. De schepping is ons gegeven en daar moeten we zuinig op zijn!”





### BLOEMENGROET

De bloemen zijn met een groet van ons allen  
gegaan naar:

Fam. S. Faber

Ds. P. van Heiningen

Dhr. H. Oort

Mevr. M. Okken-Baas

### BIJ DE KERKDIENTEN

De kerkenraden hebben besloten voorlopig  
door te gaan met de gezamenlijke diensten.  
Alle diensten zijn via een link op de websites  
van de kerken en via de kerkomroep te  
volgen.

De volgende voorgangers gaan voor in de  
diensten.

11 april mevr. Groen-Mol

18-april E-meetingscommissie vult de dienst  
in.

25 april dhr. W. Voogd

2 mei ds. E. van Veen

9 mei ds. R. Kok

U kunt via de website

[www.gereformeerdekerknijeveen.nl](http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl) de  
uitzendingen vinden.

De dienstencommissie van de  
Gereformeerde kerk



### GEBED IN DE LENTE

*Ik dank U voor de lichte zonnestralen  
en voor de merel, zingend voor mijn raam.  
En voor de rust die 'k in mijn hart voel dalen  
omdat ik U mag noemen bij Uw naam.  
En dat het lente wordt, en Gij de aarde  
wilt strelen met Uw sterke Scheppershand.  
Omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde,  
U heeft er Zelf Uw bloemen in geplant!  
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen,  
maar openbloeien in de lentezon.  
En laat mij niet de stille vreugd verliezen  
dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kon!*

### MEELEVEN

Mevr. J. van Gijssel-Bergman heeft weer in  
het ziekenhuis gelegen maar is nu weer thuis.  
Dhr. W. Smit, Molenweg 1, is gevallen en  
heeft een heup gebroken, is geopereerd en  
gaat naar Reggersoord voor revalidatie.  
We wensen degenen die nog ziek zijn of die  
een operatie moeten of hebben ondergaan  
(ook zij die niet genoemd worden)  
Gods zegenende nabijheid toe en kracht om  
te herstellen.

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders  
vertoeven.

Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,  
Reggersweg 27<sup>e</sup>, 7943 KC te Meppel.

Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te  
Steenwijk.

Mevr. J. Bouwknecht-Kroes, Lindestede, de  
Striepe afd. Wielanen, kamer 8211,  
Steenwijkwerweg 49, 8471 KZ te Wolvega.

Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1  
7343 KC te Meppel.

Mevr. J. Laverman-Leenburg, Groenestraat  
38 b, 8325 AZ te Vollenhove.

Mevr. J. Laverman-Leenburg, hoopt op 26  
april haar 75<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

## OVERLEDEN

Op maandag 22 Maart is dhr. H. Karssen, Weth. Visscherstraat 12 op 64 jarige leeftijd overleden.

De afscheidsdienst heeft op maandagmiddag 29 maart om 15.30 uur in de Geref. Kerk plaats gevonden.

Ds. Jan Stap heeft de dienst geleid.

Een zoon van Mevr. H. Mulder-Hadders, Gorthoek 9 is 20 maart op 57 jarige leeftijd plotseling overleden.

We bidden de familie toe dat zij de kracht en bemoediging ervaren. Ook van onze zijde.

## IN MEMORIAM HENK KARSSSEN

Op 22 maart 2021 overleed Henk Karssen in de leeftijd van 64 jaar. Henk werd op 21 augustus 1956 te Harderwijk geboren. Henk was de tweede van vijf kinderen in het gezin Karssen, hij had drie broers en één zus. Vader was timmerman van beroep en ging later als sluiswachter werken.

Henk volgde na de Lagere School de LTS, afdeling "Brood en Banket". Hij werkte als kok bij Hotel Baars in Harderwijk, de Mallejan in Vierhouten en als chef-kok bij Monopole in Harderwijk. Tevens was hij kok in militaire dienst. Hij maakte een switch en bezocht de politieschool. Hij kwam bij de politie in Meppel, o.a. als motoragent en tijdelijk bij de recherche. Vervolgens ging hij werken bij de Algemene Verkeersdienst (AVD) regio Assen. Deze dienst ging later op in de dienst Verkeerspolitie, een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) te Driebergen. Leeftijdsgenoten van Henk zullen zich de mannen in de Porsche op de snelwegen nog wel herinneren.

Op 1 juni 1977 kreeg hij verkering met de Friese verpleegkundige Anneke van der Zee, die in Harderwijk in de verpleging werkte. Ze leerden elkaar kennen in discotheek De Boemerang.

Op 20 juli 1979 stapten ze in het huwelijksbootje, een huwelijk dat gezegend werd met twee dochters en twee zonen, die samen met hun partners weer zes kleinkinderen aan hun ouders schonken. Zo groeide de familie uit tot 16 personen. Omdat hij met een Friezin trouwde, leerde hij de Friese taal snel vloeiend spreken wat zijn zwagers erg waardeerden. Zijn sportieve kant kwam tot uiting in volleybal, voetbal en hardlopen.

De kinderen beschreven hun vader als zorgzaam, behulpzaam, lief en betrokken. Hij was geïnteresseerd in hun doen en laten. Daarnaast was hij iemand die heel duidelijk aangaf waar de grenzen lagen. Hij was op een goede manier streng maar rechtvaardig. Daarnaast was hij heel geduldig en kon de (klein)kinderen troost bieden als ze ergens verdrietig om waren. Naarmate de kinderen ouder werden moest hij wennen aan het feit dat zij een eigen mening kregen, tegelijkertijd was hij enorm trots op zijn zelfstandige, onafhankelijke kinderen. In de opvoeding van Henk en Anneke kwam dit bijv. naar voren in dat de kinderen hun eigen broodtrommel klaarmaakten, hun eigen post leerden afhandelen en al jong leerden hun eigen boontjes te doppen: een krantenwijk, bessenplukken, zo gauw ze een baantje konden zoeken werden ze daarin gestimuleerd. De kinderen zijn opgegroeid in een warm, hecht, veilig en liefdevol gezin.

Als opa was Henk een vaderfiguur die gek was met de kleinkinderen. Echter ook hierin was hij heel duidelijk: ik wil wel oppassen maar dan in ons eigen huis. Daar golden de grenzen van Henk en Anneke en daarin waren ze net als bij de eigen kinderen heel erg duidelijk.

De eerste vakantieherinnering was: eropuit met de 2e hands bungalowtent, de vier kinderen achterin de Audi 100 en dan in enkele weken tijd rustig een keer of drie een andere camping bezoeken.

Henk was een fervent liefhebber van zijn BMW-motoren. Door zijn werk had hij ook extra rijvaardigheids cursussen gevolgd, kennis die hij ook weer graag deelde met anderen in speciale cursussen die los stonden van zijn werk. In zijn periode als agent in Meppel stond Henk bekend als een agent die streng en betrokken was. Zelfs voor een Pittbull deinsde hij niet terug.

De partners van de kinderen waren zeer welkom en werden direct geaccepteerd. Henk was vanaf het begin in hen geïnteresseerd en luisterde altijd naar hun verhaal. Iedereen was welkom en de drempel werd zo laag mogelijk gemaakt.

Toen Anneke en Henk het perceel aan de Wethouder Visscherstraat in Wanneperveen kochten, gingen ze tijdens de bouw in een caravan op het perceel wonen. Er werd gestookt met gasflessen. Het was een hele koude winter. Hij hield ervan om samen dingen te doen en accepteerde de hulp van de jongens, eigen en aangetrouwd. Zelf was hij ook niet te beroerd om waar nodig te helpen en verleende waar nodig hand- en spandiensten. Het was maar goed dat hij met de fiets ging als hij moest helpen, want hij hield ook van het moment van de gezelligheid na het werk.

Enkele weken geleden werd Henk besmet met het Corona-virus. Hij moest uiteindelijk opgenomen worden in het ziekenhuis en kwam op de IC te liggen waar hij in slaap werd gehouden. Na een bepaalde periode liet men hem bijkomen uit de slaap, maar dat was te vroeg. Die dag hebben ze hem opnieuw in slaap moeten brengen. Later kreeg Henk met ernstige complicaties te

maken die uiteindelijk hebben geleid tot zijn overlijden.

In de afscheidsdienst in de Gereformeerde Kerk te Nijeveen hebben de kinderen op een gevoelige wijze weergegeven hoe ze hun vader missen. Ook spraken een oud collega en een zwager van Henk over hun herinneringen. In de afscheidsmeditatie hebben we stil gestaan bij de tekst uit 1 Korinthe 13 "Maar de meeste van deze is de liefde". Een tekst die een belangrijk moment in het leven van Henk en Anneke markeerde, nl. de inzegening van hun huwelijk. Aansluitend aan de dienst zijn we naar het Crematorium Reestborg te Meppel waar we de laatste afscheidswaarden spraken. Tenslotte dronken we samen nog een kopje koffie.

Ds. Jan Stap

#### **KERKELIJKE STAND**

Kerkelijke stand maart

Overleden:

22 maart 2021: Hendrik Karssen, Weth. Visscherstraat 12, Wanneperveen, 64 jaar

Verhuisd:

H. Duker van Merelstraat 17 naar Burg. Van Veenlaan 5A

A.M. Winters van Scheerweide 12 naar De Wilgen 11A Giethoorn

R.E. Knol van Dorpsstraat 77B naar Julianastraat 17

Ingeschreven:

Dhr. en mevr. Zondag, De Kampen 140 Meppel

Dhr. P.J. Brand, Ds. Van Halsemastraat 12-10



## BLOEMENGROET

Door de ouderlingen zijn bloemen gebracht bij:

Mevr. Hoorn / dhr. Schreur

Mevr. v. d. Linde / dhr. ter Laak

## BIJ DE DIENSTEN

Voor de diensten, die de komende tijd nog online gehouden worden, verwijzen we u naar het rooster voor de drie kerken achterin Drieluik.

## VAN DE VOORZITTER

Het vorige kerkblad is nog maar kort geleden uitgebracht, dus is er ook maar weinig nieuws te vermelden.

Een voor mij onverwacht nieuws van de beroepingscommissie was dat er geen geschikte kandidaat is gevonden in de eerste ronde. Erg jammer want er is door de commissie veel energie en inspanning geleverd en nu moet men weer opnieuw van start.

Opnieuw moeten we de kerkdiensten in mei online aanbieden, jammer maar we zijn als drie kerken unaniem van mening dat het echt niet anders kan. Ook gezien het feit dat er in ons dorp en omstreken nog steeds besmettingen zijn met corona.

Ik wens u namens de kerkenraad alle goeds toe in deze bijzondere tijd.

Henk Huisman, voorzitter

## ZIEKEN

Voor alle zieken geldt: laat het ons weten, hetzij één van de ouderlingen of de predikant. Dan kunnen we er op één of andere wijze aandacht aan geven. I.v.m. de Corona-pandemie zullen er zo min mogelijk fysieke bezoeken worden afgelegd. Voor zover wij weten zijn er op dit moment geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis.

In een zorgcentrum zijn opgenomen:

- Mw. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst)
- Mw. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede)
- Mw. J. Holterman-Hoorn, (Reestoord – K 112)
- Mw. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst)
- Mw. A. Hoorn-Rodermond (De Westerkim)
- Mw. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst)

Adressen van de verpleeghuizen zijn:

Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 11 te Meppel

Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh.

Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk

Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel

Zorgcentrum “Westerkim”, Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hogeveen

Laten we allen die van de zorg van anderen afhankelijk zijn, in onze gebeden gedenken en bij de Heer brengen. Ik weet van menigeen dat het gebed van anderen hen kracht geeft om hun ziek zijn te dragen en een plaats te geven. Een kaartje van meeleven en bemoediging wordt altijd op prijs gesteld.

Ds. Jan Stap

## PAASKAARS

Hallo gemeenteleden,

Er is weer een nieuwe paaskaars in gebruik genomen, hoewel we die voorlopig nog niet zullen zien helaas. Maar dat betekent dat we de kaars van afgelopen jaar weer gaan veilen. U kunt uw bod doen bij Frens Westenbrink, schriftelijk in de brievenbus op Kolderveen 54 of per mail

[f\\_westenbrink@hotmail.com](mailto:f_westenbrink@hotmail.com) of telefonisch/app 06 53921769.

Bieden kan tot 2 weken na het verschijnen van dit kerkblad.

De opbrengst zal geschonken worden aan de voedselbank Meppel.

We willen er u nogmaals op wijzen dat wij ook in de corona tijd de goede doelen blijven steunen en dat uw giften ipv de collectes van harte welkom zijn en gestort kunnen worden via de bankrekening van de diaconie zoals vermeld voorin het kerkblad.

Ook eventuele steunaanvragen kunnen gedaan worden via een van de diakenen of de dominee, geheimhouding is verzekerd en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

De Diaconie

## HUWELIJKSJUBILEA

Op 3 mei mogen Egbert en Jantje Huisman – Baas, Wethouder Vosstraat 17, gedenken dat ze 60 jaar zijn getrouwd. En op 5 mei is het voor Henk en Hennie Prins – Kanis, Matenweg 3, een bijzondere dag. Zij zijn dan 50 jaar getrouwd. Wij wensen beide echtparen een hele fijne dag en nog veel goede jaren, samen met kinderen en kleinkinderen.



## OVERLEDEN

Op 1 april overleed plotseling Mw. Grietje Jansen-Paasman. Op woensdag 7 april 2021 zullen we afscheid van haar nemen in de aula van Crematorium Reestborgh te Meppel. In het volgende nr. van Drieluik zullen we haar gedenken.

## IN MEMORIAM ALBERT PINXTERHUIS

Op 16 maart 2021 overleed Albert Pinxterhuis, echtgenoot van Mina Pinxterhuis-Rumph, in de leeftijd van 92 jaar.

Albert werd geboren in het gezin van Hilbert Pinxterhuis en Jentje Stellink. Ze hadden een mooie boerderij aan de Oshaarseweg in Koekange. Albert had een zus Annie en een broer Cornelis, ze zijn beiden reeds overleden.

Na de Lagere School bezocht hij de Landbouwschool en ging vervolgens werken op de boerderij van zijn ouders. Tijdens een dansavond in Ruinerwold leerde hij Mina Rumph kennen. Ze werden verliefd en kregen verkering. Een lange verkering. Ze trouwden op 11 december 1959. Albert was toen 31 en Mina 24 jaar. Afgelopen december waren ze 61 jaar getrouwd. Toen zij trouwden werd het voorhuis van de boerderij aan de Kolderveense Bovenboer opnieuw gebouwd. Ze trokken in bij de ouders van Mina, Albert Rumph en Pietertje Bouwknecht. Echter ook de ouders van de moeder van Mina woonden daarbij in, Berend Bouwknecht en Geesje van de Linde. Drie generaties in één huis! Mina zorgde voor hen tot aan het einde van hun leven. Gien en Jennie werden geboren en groeiden op met de grootouders. Alco is de jongste van het gezin.

Albert en Mina waren mensen van daden en niet zo van woorden. Ze waren er gewoon als je ze nodig had, in tijden van ziekte of gewoon om op de kleinkinderen op te passen. Albert was voor de kleinkinderen een fijne opa, die zelfs op hoge leeftijd nog leerde skypen, via een tablet, in de Corona-tijd. Ook

maakten ze geen onderscheid tussen de eigen kinderen en hun partners. Evenmin tussen de kleinkinderen en hun aanhang.

Hij was een opa die lief was in tig-voud. Een opa die alles wist over de familie, de buurt, maar ook over de neefjes en nichtjes.

Hij was boer in hart en nieren. Rond de jaren tachtig moest hij vanwege gezondheidsredenen het vee afstoten. Vanaf dat moment ging hij schapen houden en bleef dat doen tot z'n vijftigste. Hij was niet iemand die makkelijk om hulp vroeg, werd er hulp gegeven dan aanvaardde hij die. Hij was altijd blij als je kwam en zwaaide je altijd na. Je was altijd welkom en dat maakte het fijn om naar hem toe te gaan.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Een paar jaar geleden leek het levenseinde nabij maar toch mocht hij er weer bovenop komen. Daarnaast moest hij lijdzaam toezien hoe de liefde van zijn leven, die hij met enorm veel zorg omringde, steeds verder afgleed in de schemering van het verleden. Op een bepaald moment kon hij de zorg voor Mina thuis niet meer aan en werd de zorg overgenomen door de medewerkers van de Schiphorst, afdeling Lankhorst. Een proces en een periode die niet gemakkelijk voor hem waren. Behalve op woensdag ging hij elke dag naar haar toe en bleef dan bijna de hele middag bij haar. Hij was en bleef tot op het

laatst scherp van geest. Zelfs toen zijn levenskrachten afnamen ging hij nog naar haar toe, totdat hij het leven los moest laten en op 16 maart 2021 zijn levensreis beëindigde en naar zijn hemelse Vader ging. In alle gesprekken die ik met hem voerde, zo ook in ons laatste gesprek zei hij: "Ik weet waar ik naartoe ga."

Albert zijn vrouw Mina kon de dienst vanwege haar omstandigheden niet bijwonen. Dat was niet verantwoord. We hebben haar dan ook node gemist.

In de dienst vertelden de kleinkinderen en dochter Gien wie opa voor hen was, Linde heeft een hart van stenen op de kist van opa gelegd en Maren stak daar een kaars bij aan. Ook keken we naar foto's die een compilatie van zijn leven vormde. De afscheidsmeditatie was gerelateerd aan de trouwtekst van Albert en Mina: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken. (Exodus 33: 15). Aansluitend aan de dienst hebben we Albert in zijn graf gelegd op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen.

Ds. Jan Stap



### BLOEMENGROET

De bloemen gingen met een groet van ons allen naar:

- 07-03 Fam. Staalduinen
- 14-03 Mevr. H. Speelman
- 21-03 Fam. Dijkstra
- 28-03 Mevr. R. Kooiker

### BIJ DE DIENSTEN

Het is Pasen geweest, er is een weg gebaad door de dood naar het leven. We hopen dat we dat in de Paasfilm tot uitdrukking hebben kunnen brengen! De liefde wil sterk zijn als de dood. Vanuit dat visioen mogen we leven. Er is een nieuw perspectief gekomen. De kleur in de kerk is wit, de kleur van het nieuwe leven. We gaan in elk geval t/m mei nog door met de onlinediensten vanuit de geref. kerk.

- 11 april:** mevr. B. Groen-Mol gaat voor.
- 18 april:** de dienst wordt verzorgd door de E-meetingcommissie.
- 25 april:** dhr. W. Voogd gaat voor.
- 2 mei:** ds. E van Veen gaat voor.

### WEL EN WEE

Mevr. Arja de Vries, Scheerweide 22, moest opnieuw geopereerd worden. Het is een lange, pijnlijke weg. Veel sterkte en moed gewenst!  
Een ieder die met ziekte en zorgen te maken heeft, wenssen we vertrouwen in de toekomst en kracht en Gods zegen toe. Als u behoefte hebt aan bezoek of een gesprek per telefoon, laat het ons a.u.b. weten! We zijn er graag voor u.

In de Schiphorst in Meppel verblijven mevr. Soeten en dhr. van der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk.

Deze zegen kreeg u mee in de paasfilm. Ik geef 'm nog een keer mee.

*Dat gezegend is jouw leven  
dat je weer opstaat als je valt  
dat diep in jou het besef leeft  
dat liefde sterk is als de dood  
dat je weet hebt van het geheim  
van leven uit de dood geboren.  
Ga dan jouw weg  
zoals jij die alleen kan gaan  
en de vrede van God die alle verstand te  
boven gaat  
zal je hart en je gedachten behoeden in  
Christus Jezus onze Heer*

Met een hartelijke groet,  
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok

### WIJ GEDENKEN JANTJE BIJKER - HUISMAN

Op 6 maart 2021 is overleden mevrouw Jantje Bijker - Huisman. Op de leeftijd van 87 jaar. Samen met haar man Klaas hebben zij een leven lang gewoond op de Bovenboer. Een gezin met zes kinderen en de boerderij betekende een vol en druk leven. Het eerste woord wat bij de kinderen boven komt bij hun moeder is 'zorgzaamheid'. Jantje was er bijzonder veel aan gelegen om er voor te zorgen dat haar kinderen goed terecht zouden komen. De oudsten werden niet alleen gestimuleerd, maar ook gecontroleerd of ze hun huiswerk wel deden, want een goede baan vinden doe je door een goede bodem te leggen. Soms was de zorgzaamheid daardoor ook wel eens te zorgzaam. Op de boerderij was altijd wel werk te doen en de



kinderen werden daar ook in betrokken. Natuurlijk zoals het gaat met kinderen niet altijd tot je plezier. Maar het heeft hen wel gebracht tot mensen die aanpakken en vooruit willen gaan. Het gezin Bijker was een mannengezin, vijf zonen en één dochter. Haar dochter was voor Jantje daarbinnen een steun en toeverlaat waar ze haar verhaal aan kwijt kon. De jongens gingen veel meer hun eigen weg in het leven. Jantje was zorgzaam, niet alleen naar de kinderen, misschien nog wel meer naar de kleinkinderen. Zij hebben hartelijke herinneringen aan het leven op de boerderij, een speelplaats waar van alles kon en Jantje ook zorgde dat het voor de kleinkinderen een feestje werd. Aan tafel was iedereen genodigd, er was altijd plaats voor meer. En zoals één van de kleinzonen zei 'groentesoep die je met mes en vork kon eten'. Jantje deed ook liever mee met de spelletjes met de kleinkinderen dan met de serieuze praat van de volwassenen. Klaas en Jantje zijn altijd betrokken geweest bij onze gemeente. Alle weken zaten zij op hun vertrouwde plaatsje achter in de kerk. Geloven was voor hen een vanzelfsprekendheid. Jantje en Klaas zouden naar het Kerspel, maar onverwacht snel kwam Klaas te overlijden. Dat veranderde alles. De kinderen hebben de zorg van hun moeder toen opgepakt. Dat was de laatste jaren een zware taak. Jantje was steeds minder present, haar geheugen werd minder en minder. Hoe pijnlijk is het voor kinderen als ze zo bij hun moeder komen maar de vertrouwdheid en de herkenning niet meer vinden. Daarin is het overlijden van Jantje ook iets om dankbaar voor te zijn. Haar leven was voltooid. Altijd blijft het gemis, voor wat niet was, voor wat niet meer kan zijn. Wij mogen Jantje toevertrouwen aan de barmhartigheid van God in wie ons leven is geborgen. Wij wensen de kinderen sterkte, zachtmoedigheid en troost in het verlies van hun moeder.

## NIEUWE WEBSITE

### De nieuwe website is in de lucht

Onze oude website begon wat te veel mankementen te vertonen. Deze was ook al weer een jaar of tien oud. Voor de nieuwe website hebben we gekozen voor het platform wat de landelijke kerk aanbiedt. De technische mensen daarachter hebben ervaring met tientallen gemeentes in Nederland. En het draait allemaal goed. Veel dank aan de voortreffelijke inzet van Leonard Kreeft en Jochem Slijkhuis waardoor we alles weer hebben kunnen opbouwen. U vindt de website op hetzelfde internetadres.

**Nieuw is de blog.** Een blog is een soort 'dagboek verhaal'. Meer persoonlijk, soms stellig, met wat peper, soms wat overdenkend, en hopelijk soms ook met wat humor. De eerste blog is al geplaatst. De blogs worden verzorgd door Marjan en mij. We willen in ieder geval om de week een blog gaan plaatsen. Wil je een berichtje ontvangen dat er een nieuwe blog is geplaatst, stuur dan een mail naar [kokhal@xs4all.nl](mailto:kokhal@xs4all.nl).

Een klein punt van aandacht is als u de diensten wilt meeluisteren. Als u op de site kijkt, dan ziet u in de rechterkolom onder 'Agenda' waar u direct kunt doorklikken naar de kerkdienst. Wel zo handig. Alleen, in coronatijd werken wij nog steeds met digitale vieringen vanuit de Gereformeerde Kerk. Dat werkt zo prima, u komt meteen op de juiste plek terecht.

Maar als er dan vanwege bijzondere omstandigheden toch een dienst in onze eigen kerk is, moet u even doorklikken via het menu bovenin, bij Kerkdiensten > Kerkdienst beluisteren > Speciale diensten. Daar komen voorlopig de 'speciale diensten' vanuit onze eigen kerk te staan.

In het menu bovenin vindt u ook de link 'Activiteiten', daar staat nog niet zo veel, ook vanwege de huidige beperkingen, maar we hopen na de zomer dat we daarin toch met elkaar weer meer aan kunnen bieden.

Ds. René Kok

**KERKDIENTEN:**

datum	dienst	Online dienst	aanvang	voorganger	organist
<b>Zondag 11 april</b> Beloken Pasen	Gez. dienst 3 kerken	Online dienst vanuit de GKN	10:00	Mevr. B. Groen-Mol	Mevr. M. Withaar
<b>Zondag 18 april</b> 3 <sup>e</sup> Paaszondag	Gez. dienst 3 kerken	Online dienst vanuit de GKN	10:00	E-meeting	Fam. Kolsters
<b>Zondag 25 april</b> 4 <sup>e</sup> Paaszondag	Gez. dienst 3 kerken	Online dienst vanuit de GKN	10:00	Dhr. W. Voogd	Dhr. J. Buiten
<b>Zondag 2 mei</b> 5 <sup>e</sup> Paaszondag	Gez. dienst 3 kerken	Online dienst vanuit de GKN	10:00	Ds. E. van Veen	Mevr. A. Westenbrink