



DRIELUIK

Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen

JAARGANG 26 - periode 11 juli – 28 augustus 2021- nummer 7

GEREFORMEERDE KERK NIJEEVEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN

Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijveen tel. 06 11956760
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijveen.nl
Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221
Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) e-mail: ds.stap@hgkd.nl / 06-45751180
dhr. K.Klomp, tel. 06 28945301, email: klaasklomp@hotmail.com
Contactpersoon diensten dhr. K.Klomp, tel. 06 28945301, email: klaasklomp@hotmail.com
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 491512/ 06-10778946, pastoraat@gereformeerdekerknijveen.nl
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230
email: scribaat@gereformeerdekerknijveen.nl
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker, Bramenweg 1, tel. 490594
email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijveen.nl
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijveen.nl
dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijveen.nl
mevr. J. van der Linde, Roekebossheweg 5, tel. 491492 (secretariaat)
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO03418110932 / NL56RABO0341825980
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202
Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel. 491857
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijveen.nl
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Kloseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN

Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727
Website en e-mailadres www.hgkd.nl / info@hgkd.nl
Predikant Vacant, (Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, 0645751180)
Scriba Postadres: Kolderveen 47, email: scriba@hgkd.nl
Restauratiefonds NL04RABO03418292496 t.n.v. Restauratiefonds
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526 ledenadministratie@hgkd.nl
Penningmeester CvK dhr. A. Voerman, 't Nijveen 52; tel. 06-22924941, penningmeestercvk@hgkd.nl
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548
Diaconie NL91RABO0367101416
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305
Zending NL85INGB0001185188
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel. 492659
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425 (verkoop 1^e dinsdag oneven maand)
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454

HERVORMDE GEMEENTE NIJEEVEN

Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijveen
Website www.hervormdegemeentenijveen.nl
Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221
email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijveen@gmail.com
Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel. 0628928547, krmhervormdnijveen@gmail.com
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijveen
Ledenadministratie dhr. E. Vos, Het Nijveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijveen.nl
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijveen.nl
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel 490620
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 492415
Bezorging kerkblad mevr. N. van 't Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328
dhr. F. Zweistra, Het Nijveen 17, tel. 492309
website PKN www.kerknijveen.nl

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 18 augustus - 12.00 uur

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrielluik@hotmail.com (voorkeur)

Eindredactie: Jan van der Woerd, tel. 06-18085829

Lucht en ruimte

Als ik van Nijeveen naar het westen van ons land rijd valt me altijd op hoe veel drukker en gehaaster de mensen zijn. Je hoeft maar bij een stoplicht een paar tellen 'te laat' te zijn of ze hangen al in hun claxon. Alsof het leven een race is naar het einde. Het zegt iets over ons mensen en over hoe wij met zijn allen leven. Druk, druk, druk. En waar maken we ons dan druk om? De meeste dingen zijn de moeite niet waard om je druk over te maken. Het zegt meer over onze innerlijke houding dat we zo doelgericht zijn dat alles wat ons daarin vertraagt storend is. Het doel is dan zo snel mogelijk ergens te komen: je reisbestemming, de klus die af moet, de klant die moet worden geholpen. En dan natuurlijk de volgende en de volgende. Is dat leven? Als je plezier in je werk hebt kan het ook je drive zijn, het geeft energie, en het geeft je het gevoel dat je wat doet. Misschien hebben we daarin in de afgelopen tijd wat kunnen leren. In de coronatijd hoorde je veel berichten dat mensen snakken naar weer op een terrasje zitten, op vakantie te kunnen en een museum te bezoeken of een festival of voetbalwedstrijd. Sommigen doen dat af als luxe-wensen van verwende mensen. Maar is dat zo, is dat het? Deels wel, maar ik zie er ook de behoefte van mensen in om rust en ruimte in ons hoofd te krijgen. De één doet dat door zich uit te leven op een festival, de ander door op te gaan in een voetbalwedstrijd en weer een ander door zich te laten aanspreken door kunst, of te zingen of samen koffie te drinken in de kerk. Wat die dingen gemeen hebben is dat we uit ons eigen wereldje gehaald willen worden en ons willen verbinden met elkaar. Dat heeft te maken met wie wij zijn en hoe wij zijn. We zitten allemaal in ons zelf opgesloten, in ons denken, ons gevoel, ons lijf, ons huis, ons werk, kortom ons leven. We hebben het allemaal nodig om daarin steeds weer een uitzicht en een uitgang te hebben 'naar buiten'. Dat is: even los komen van ons zelf en de wereld met wat nieuws binnen te halen. Het is dus niet alleen maar vermaak wat we zoeken, we zoeken ook lucht en ruimte in ons leven. We willen boven ons zelf uitgetild worden. Ons kleine leven verstaan vanuit een groter leven. Dat werkt bevrijdend. Ik vermoed dat we daar allemaal naar verlangen, maar dat we ons dat niet op die wijze bewust zijn. Dat laatste, dat je je bewust bent van je verlangen om deel te zijn van een groter geheel vind ik belangrijk. Want als je dat weet, dan kun je dat ook vormgeven in je leven. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het vraagt discipline om ruimte en rust, licht en lucht in te bouwen in je leven. Dat doe je door in je relatie en in je gezin doelbewust tijd in te bouwen voor elkaar om samen te zijn. Met je agenda dus. En dat doe je door doelbewust actief deelgenoot te zijn in de kring van mensen met wie je samen wilt leven: de kerk, de muziek, de sport, enz. Dat betekent dat je niet alleen consument bent, maar actief betrokken bent. Het ziet er naar uit dat we een tijd tegemoet gaan dat we weer veel meer mogen en kunnen. Dat is geweldig. Het zal ons ook lucht en ruimte geven. Wat ik je graag zou willen meegeven is om met aandacht je leven daarin vorm te geven. Dat betekent: niet met de automatische piloot het oude gewoon weer op te pakken, maar het nieuwe niet vanzelfsprekende. Besef wat kostbaar voor je is. En kies om daarin bij te dragen. De kerk is daarin een speeltuin waarin we samen oefenen om steeds weer stil te staan bij die vragen: wie mag je zijn, en waarom is God belangrijk, wat is goed leven? Zo op de rand van de vakantie goede vragen om eens mee te nemen. Wat wil je in je leven? Is het voor jou een race naar het einde, of wil je de goedheid van het leven proeven, ontdekken dat ons leven een geschenk is uit Gods hand en dat de zoetheid van het leven te proeven is als we dat met elkaar bewust delen en vieren.

Ds. René Kok

HET KERSPEL:

Gespreksgroep:

Gaat niet door

Maandsluiting:

30 juli 19:00 uur

o.l.v. Dhr. van Elzen

organist: Dhr. H. Visser

AGENDA

- | | |
|---------|---|
| 19 sept | Startdienst, nadere informatie volgt in volgende drieluik |
| 24 sept | Gezamenlijke maaltijd(onder voorbehoud) |

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 15-07 | Dhr. W. Strijker, Griftestuk 2 | 87 jaar |
| 25-07 | Mevr. J. Kroes-Mondris, Weidelint 36 | 82 jaar |
| 27-07 | Mevr. A. Hoorn-Rodermond, De schiphorst Meppel | 86 jaar |
| 31-07 | Dhr. J. Vink, Wilhelminastraat 2 | 84 jaar |
| 31-07 | Mevr. H. Groen-ten Hoeve, Leeuwerikstraat 5 | 82 jaar |
| 04-08 | Dhr. H. Duker, Burg. Van Veenlaan 5a | 82 jaar |
| 07-08 | Mevr. H. Kuipers de Noord, Ds. Van Halsemastraat 9 | 92 jaar |
| 10-08 | Dhr. H.B. Kaptein, Kinkhorststraat 4, 7941CN Meppel | 86 jaar |
| 10-08 | Mevr. H. Hulst-Karsten, Burgm. Pastoorstraat 22 | 81 jaar |
| 13-08 | Dhr. J. Kwint, Dorpsstraat 7 Havelte | 82 jaar |
| 23-08 | Dhr. G. Hopman, Kolderveen 13 | 83 jaar |
| 25-08 | Dhr. H. Dekker, Ds. Van Halsemastraat 12/15 | 89 jaar |
| 31-08 | Mevr. G. van Dijk-Kooiker, Ds. Van Halsemstraat 12/30 | 90 jaar |
| 05-08 | Dhr. H. Segers en Mevr T. Seegers-Westerhof, de Wilgen 36 | 55 Jaar getrouwd |





DANK

Bedankt voor de vele kaarten en bloemen op onze trouwdag. Zo is het voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Hartelijke groet,
Henk en Henny Prins

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, appjes, kaarten en bloemen, voor mijn 80^e verjaardag. Mede daardoor was het een mooie dag.

Hartelijk dank!
G. S. van der Linde-van Benthem
De Berken 2

BIJ DE ZOMERDIENSTEN

In juli en augustus gaan we weer de zomerdiensten in. Traditioneel vieren we die samen, ook dit jaar. Het sluit eigenlijk best mooi aan bij alle gezamenlijke digitale vieringen die we in de tijd hebben gehad. En het mooie is: volgend jaar sluit ook Kolderveen aan! We hebben mee kunnen maken dat het mogelijk is om in korte tijd over te schakelen op veel meer samenwerking en verbondenheid. Meermalen is in vergaderingen daarbij uitgesproken dat dat een hoopvol signaal is voor onze verdere samenwerking. Iemand maakte daarbij eens een opmerking in de lijn van 'Het zal best hier en daar irritatie hebben gegeven, maar het is allemaal geweldig goed gegaan'. Het aardige is dat dat toch niet klopt. We hebben bijna anderhalf jaar lang veel moeten afstemmen, soms heel snel moeten omschakelen. Veel moest op

korte termijn aangepast en afgestemd worden. Daarbij hadden we weinig mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, het moest allemaal digitaal. In al die tijd heb ik niet één keer mee gemaakt dat één van al die mensen die betrokken was geïrriteerd was, dat er gedoe was over de samenwerking of afstemming. In tegendeel, er was juist alle ruimte en solidariteit met elkaar. Ruimte, om in de vieringen, de nieuwsbrieven, enz. de verschillende kleuren van onze gemeentes gewoon er te laten zijn. De ene keer meer de geloofssmaak van de één, de andere keer van de ander. En solidariteit: bij de verdeling van de taken die moesten gebeuren was er steeds bij een ieder bereidheid om het direct op te pakken. We overlegden, stemden af en het werd geregeld. Dat kan ons dankbaar stemmen. In tijden van nood weten we elkaar te vinden en samen op te trekken.

Ds. Marjan van Hal en Ds. René Kok

BIJ DE ZOMERDIENSTEN XTRA INFORMATIE

Beste gemeenteleden,

Zoals jullie weten zijn in juli de zomerdiensten 2021 van Hervormde Kerk Nijeveen en de Gereformeerde kerk weer van start gegaan. Mooi om hier ook al even te kunnen melden dat we dit in 2022 ook met de Hervormde gemeente Kolderveen/Dinxterveen gaan oppakken. Fijn toch?!

Maar over deze diensten toch even het volgende. Het is gebruikelijk dat de zomerdiensten om en om in elkaars kerkgebouw gehouden worden. Corona heeft er vorig jaar voor gezorgd dat toen alle zomerdiensten in de Gereformeerde Kerk plaats vonden.

Voor dit jaar was de planning om het opnieuw om en om te doen wat betreft de gebouwen. Maar gezien de nu geldende richtlijnen leek het de kerkenraden verstandiger om toch ook voor deze zomer alle diensten te laten plaatsvinden in de Gereformeerde kerk. En bij mooi weer buiten!

Argumenten bij deze besluitvorming waren:

- Het gemiddeld aantal bezoekers bij onze gezamenlijke zomerdiensten. (vorig jaar tussen 70 tot 100 per dienst, het zou erg jammer zijn als je mensen moet teleur stellen om niet in het gebouw te kunnen, terwijl er elders wel ruimte is)
- Gezien de grote ruimte en aantal zitplaatsen is aanmelden vooraf niet nodig, alleen een intake
- Gezien de ruimte en de capaciteit van de mechanische afzuiging mag er gezongen worden
- En bij buiten diensten is het technisch mogelijk om thuis mee te luisteren.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor deze besluitvorming. Ook de kerkenraden begrijpen dat er ook behoefte is om af en toe in je "eigen" vertrouwde gebouw te kerken. We hopen dan ook dat het volgend jaar mogelijk wordt om de zomerdiensten om en om te houden in de 3 kerkgebouwen.

Namens de kerkenraden, de voorzitters,
Jan van de Vegt
Bert Winters

GEZAMENLIJKE MAALTIJD

De kookgroep is er nog steeds. Wat hebben we hier lang op moeten wachten! Ja, we hebben weer een datum vastgelegd om een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Wel onder voorbehoud natuurlijk, maar we hopen dat dit door kan gaan.

De gezamenlijke maaltijd is **vrijdag 24 september a.s.** Wij vonden dit een toepasselijke datum, zo na het startweekend. Het begin van het weer verbonden zijn met

elkaar, en weer kunnen genieten van de gezamenlijke maaltijden. We hopen dan dat de 1,5 meter ook van de baan is. Noteer deze datum alvast in de agenda. De details hoor je in het volgend kerkblad. Wij hebben er weer zin in!!

Met vriendelijke groet,
Namens de kookgroep,
Hillie Hoekman

EEN REIS DOOR DE BIJBEL, NET EVEN ANDERS

En dat was het ook. Een wandeling met QR codes. En dan kreeg je filmpjes te zien, of een vraag. De 70 deelnemers keerden enthousiast terug.

In de kerk waren we met een kleine groep. Maar toch hebben we een mooie dienst gehad. Met live muziek van de fam. Kolsters. Gemist? Of toch benieuwd wat er in de wandeling voor beelden waren? Ga naar kerkdienstluisteren.nl/kerken/geref. nijeveen en zoek de dienst van 20 juni op. Veel kijk plezier!

Klaas Knol, Alida Prins, Riëtte Smit, Barbera Kroes en Marieke Bakker

Ps. Het gedicht van Fenneke Knol wat bij dit thema hoort staat hieronder afgedrukt.

*Moedig en vol van vertrouwen
reisden zij het leven door
Niet weerhouden door angst of twijfel
want God zelf ging hen wel voor*

*Geen pad was voor hen uitgestippeld
geen weg was voor hen aangelegd
Waar zij liepen ontstonden wegen
want God zelf had het gezegd*

*Zomaar gaan zonder te weten
zomaar lopen zonder plan
Vol geloof en overtuiging
iets waar ik van leren kan*

*Misschien moet ik ook niet langer twijfelen
welke weg ik in zal slaan
Het gewoon laten gebeuren
zonder er steeds bij stil te staan*

*Een verfrissend regenbuitje
met mijn hoofd weer in de wind
Door het nachtelijk donker
waarin ik ook mijn weg wel vind*

*Ik kan rustig blijven lopen
neem af en toe een hindernis
Ik bepaal mijn eigen tempo
dit is wat mij gegeven is*

*Wijze lessen kom ik tegen
ze bewandelen mijn pad
Maar ook verdriet en boosheid
of een veel te hoge lat*

*Liefde, onrecht, kwaad en blijheid
leugens wonen aan die weg
'K zal ze allemaal trotseren
waarbij ik soms een steen verleg*

*Gebeurtenissen die mijn pad beschijnen
herinneringen die ik koesteren zal
Af en toe hard op mijn bek gaan
maar weer opstaan na een val*

*Kan ook naast de paden lopen
over onverharde wegen
Weliswaar iets minder veilig
maar wat kom ik daar nog tegen?*

*Met een rugzak aan bagage
loop ik de toekomst tegemoet
Net als Mozes, Ruth en anderen
Vertrouwend en vol goede moed*

AAN ALLE GEMEENTELEDEN, UBUNTU

Lieve mensen, via de krant en via ons kerkblad hebben jullie kennis kunnen nemen van de "Toekomstvisie van de 3 kerken in Nijeveen en omgeving". We zullen jullie even schetsen hoe dit tot stand is gekomen. Vanuit de beroepingscommissie kwam de vraag: Wat is de toekomstvisie van de kerken in Nijeveen en omgeving? Bij hun contacten met predikanten kwam deze vraag een aantal keer aan de orde. Zij moesten toen melden dat die er niet is. Dit werd als belemmerend ervaren! Naar aanleiding hiervan hebben de 3 voorzitters een visie/intentieverklaring geformuleerd wat diende als praatstuk voor de afzonderlijke kerkenraden. Iedere kerkenraad heeft hier positief mee ingestemd. De toekomstvisie is als volgt geformuleerd:

Toekomst visie van de 3 kerken in Nijeveen en omgeving.

Inleiding:

Een antropoloog liet een spel zien aan de kinderen van een Afrikaanse stam ... Hij plaatste een mand met heerlijk fruit bij een boomstam en zei tegen hen: Het eerste kind dat bij de boom komt, krijgt de mand. Toen hij het startsignaal gaf, was hij verrast dat ze samen liepen, elkaars hand vasthoudend tot ze bij de boom kwamen en de vruchten deelden!

Toen hij hen vroeg waarom ze dat deden terwijl jullie allemaal de mand voor je zelf konden krijgen, antwoordden ze met verbazing: **Ubuntu**.

'Dat wil zeggen: hoe kan een van ons gelukkig zijn terwijl de rest zich ellendig voelt?'

Ubuntu in hun beschaving betekent: **ik ben wat we zijn**.

Die stam kent het geheim van geluk dat verloren is gegaan in alle samenlevingen die hen overstijgen en die zichzelf beschouwen als beschaafde samenlevingen !!

Nogmaals: **Ubuntu** betekent: ik ben wat we zijn. Samen komen we in de hemel.

Onze dromen over de toekomst.

Ons doel is om in de zomer van 2026 een Protestantse kerk Nijeveen en omgeving te zijn.

- Hiermee zetten we een stip op de horizon.
- Om Gods lamp brandende te houden in Nijeveen en omgeving willen we samen verder.
- We zoeken niet naar onze verschillen maar juist naar wat ons bindt.
- Want er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt.
- We zijn ons bewust van onze verschillen. Daarom: Verbondenheid in verscheidenheid. Hiermee bedoelen we; De identiteit, de eigenheid, de kleur van iedere gemeente moet gewaarborgd blijven. Zo ontstaat een veelkleurig geheel dat recht doet aan de gemeentes in Nijeveen en omgeving.

Door onze krachten te bundelen willen we over 5 jaar nog kerk in het dorp zijn.

En die krachten willen we bundelen op:

- Diaconaal vlak
- Pastoraal vlak
- Het gezamenlijke jeugdwerk versterken
- Bestuurlijk vlak
- Financieel vlak
- Als 3 kerken hebben we de indruk dat we elkaar complementeren
- We kunnen dit proces niet alleen
- We hopen dit doel samen te bereiken geïnspireerd door Gods Geest
- In dit proces hebben we de support nodig van onze gemeenteleden en hun gebed
- We hebben hierbij ook deskundige hulp nodig
- We hebben financiële steun nodig voor deze hulp
- Dit is een bestuurlijk proces. Predikanten zijn hier niet bij betrokken
- Hierbij denken we aan een centrale kerkenraad

- Alle gemeenteleden worden overgeschreven naar de Protestantse Kerk Nijeveen en omgeving
- De gebouwen willen we onder brengen in een stichtingsbestuur per kerk.

De kerkenraden van de 3 kerken hebben hier dus mee ingestemd. De vervolgstappen die moeten volgen zijn:

- via gemeentevergaderingen zullen de gemeenteleden worden geïnformeerd over de plannen en gaan we het gesprek aan.
- nadat de kerkenraden de gemeentes gehoord hebben zal er een definitief besluit volgen.
- vervolgens zal er deskundige hulp moeten worden ingeroepen.
- het plan van het SAGE traject zal enigszins moeten worden herschreven.
- zodra het plan is geschreven zal dit voorgelegd moeten worden aan alle gemeenteleden.
- op basis hiervan zal er subsidie worden aangevraagd bij de Landelijke Kerk om dit traject te financieren.
- als de subsidie wordt toegekend kan het plan in werking treden.
- de gemeentes zullen op de hoogte worden gehouden via kerkblad en gemeente-vergaderingen.

Beste mensen, we hopen met deze berichtgeving wat meer duidelijkheid te hebben gegeven. Helaas werden we in dit hele traject ook nog gehinderd door Corona. Gelukkig zijn er nu versoepelingen en hopen we na de vakantie met jullie verder te praten.

We wensen jullie allen een fijne en ontspannen tijd. **Ubuntu!**

Met hartelijke groet namens de drie kerkenraden,

Henk Huisman
Jan van de Vegt
Bert Winters

VOORUITKIJKEN NAAR HET STARTWEEKEND

Eerst de zomer natuurlijk, maar als we vooruit kijken, dan komt ook het startweekend weer op de agenda. In normale omstandigheden was de voorbereiding al lang begonnen. Dit jaar vanwege de omstandigheden niet. Maar natuurlijk gaan we wel weer een goede start organiseren. Vanwege de blijvende onzekerheid of en hoe we bij elkaar mogen komen gaan we er van uit dat we weer in workshops een breed programma gaan aanbieden. Onze eerste gedachten daarbij gaan uit naar kleine onderdelen met veel muziek, met veel verschillende smaken. Als de kerken weer open kunnen, willen we dat extra feestelijk en levendig hoorbaar maken. We hopen dat veel mensen, en vooral mensen met een muzikale bijdrage, willen meedoen. En natuurlijk hopen we dat zo veel mogelijk mensen die dag mee doen. Dus noteer 19 september in je agenda. Na zo lange tijd van weinig kunnen hebben we iedereen nodig om weer te beseffen hoe goed het is om samen te komen.

Ds. Marjan van Hal en Ds. René Kok

OPROEP VOEDSELBANK

In deze coronatijd hebben nog veel mensen het financieel moeilijk. Maar laten we beseffen dat het ons allemaal ook kan overkomen: aankloppen bij de Voedselbank om hulp. Zoals op de website van de Voedselbank staat: In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op. **Armoede kan iedereen treffen:** ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, hoogopgeleiden en mensen zonder opleiding.

De Voedselbank Meppel verzorgt elke week voedselpakketten. We gaan richting de zomervakantie en in de zomervakantie is de aanvoer van producten voor de Voedselbank

gewoon minder. Daarom deze klemmende oproep: help de Voedselbank Meppel nu aan een buffer, zodat ze ook in de zomervakantie genoeg producten hebben voor de wekelijkse voedselpakketten.

Waar is behoefte aan: pasta's, rijst, macaroni, blik groenten/soep, droge soep/saus, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee, koffiemelk, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.

In de drie kerken kunnen de producten voorafgaand aan de dienst worden ingeleverd. Ook kunt u de producten **contactloos** inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel die regelmatig wordt geleegd.

Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!

DE ERFENIS VAN HET SLAVERNIJ VERLEDEN

Door Joren Reichel, overgenomen van de website van PKN

Op 1 juli vierden wij weer Ketikoti: de ketenen gebroken. In aanloop naar deze feestdag ter herdenking van de afschaffing van de slavernij spraken Bianca Groen Gallant en Andreas Wöhle met prof. dr. Sonny Hof (1932), luthers emeritus predikant. In dit gesprek deelde Hof zijn perspectief op de heilzame verwerking van het slavernijverleden in de kerk en vertelt hij over zijn persoonlijke relatie tot dit verleden, over de doorwerking ervan in zijn leven.

“Als ik denk aan mijn persoonlijke verhaal met betrekking tot het slavernijverleden, dan gaat het mij nu vooral om bewustwording, een proces dat ik heb doorgemaakt, dat tegelijkertijd te maken heeft met bewustmaking. Bepaalde dingen zijn mij bewust geworden door anderen.” Aldus begint Hof het gesprek, dat hij illustreert aan de hand van verschillende boeken die hij

omschrijft als 'eyeopeners'. Zo zette het werk Zwarte huid, blanke maskers van Frantz Fanon hem aan het denken over emancipatie, over de doorwerking van het slavernijverleden in het leven van diegenen die "zoals ik een stuk van het slavernijverleden in lijf en ziel met zich meedragen. Wat Fanon mij heeft aangereikt, is dat bij mijn wezen waarden behoren die eigenlijk van buitenaf zijn gekomen", vertelt hij.

Sakafasi sa de na krosi fu yu skin.

Sonny Hof groeide op in Suriname en kwam later naar Nederland om theologie te studeren. "Ik hoor bij wat je zou kunnen noemen de Surinaamse samenleving, door mijn komaf." Zijn grootmoeder, geboren onder het Nederlandse koloniale slavernijregime, was belangrijk in zijn opvoeding. "Zij heeft onbewust bepaalde dingen aan mij overgedragen, waarvan ik mij later realiseerde dat ze direct te maken hebben met het slavernijverleden." Als kind gaf zij hem vooral mee om gehoorzaam en nederig te zijn, naar het gezegde 'sakafasi sa de na krosi fu yu skin'. "Zij gedroeg zich nederig ten opzichte van de blanke en ieder van wie zij zich de mindere voelde. In die wereld heb ik mij een mentaliteit eigen gemaakt, waarden geïnternaliseerd, waarvan ik mij later realiseerde dat dit met het slavernijverleden te maken heeft. Daar moet je van los zien te komen."



Vervreemding

Toen Hof in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland kwam, moest hij eerst het gymnasium afronden om theologie te kunnen studeren. Het Nederlandse onderwijs voelde voor hem vertrouwd, omdat in Suriname het onderwijs volledig op Nederland georiënteerd was. Na de koloniale periode was al het Nederlandse dominant in Suriname, vertelt hij. Overal in de samenleving, maar vooral in het onderwijs. Toen hij in Suriname de rechtsschool bezocht werd hem bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat hij Nederlander was op grond van zijn geboortegrond dan wel zijn ouderlijke afkomst. Hij ontving zodoende ook een Nederlandse beurs om te studeren. "Ik was groot geworden in een Nederlandse wereld."

In Nederland kon Hof onmiddellijk doorstromen naar de vierde klas van het gymnasium. Desondanks voelde hij zich na verloop van tijd steeds meer vervreemd. Overal werd hem gevraagd 'waar kom je vandaan?' Velen wisten niet eens waar Suriname lag in de wereld, of verwarden het met Indonesië. "Het vervreemdende is dat je bij een Nederlandse wereld voelt horen, maar dat je in Nederland werd aangekeken als een totale vreemde." Dat besef werd later nog meer versterkt door de komst van vele Surinamers naar Nederland. Hof vertelt hoe hij in deze periode steeds meer werd beschouwd als allochtoon, waarbij de overheid ook in toenemende mate politiek onderscheid maakte op basis van afkomst. De kerk en de universiteit ervaarde hij steeds als een beschermde omgeving. "Maar daarbuiten, waar ik anoniem was, lag dat anders." Op de vraag van Bianca Groen Gallant hoe hij dit heeft ervaren in de samenleving antwoordt hij: "ik heb er altijd voor gewaakt om een slachtofferrol aan te nemen. Die rol wilde ik nooit spelen. Ik heb wel discriminatie ervaren, maar dat was vooral alledaagse discriminatie. Op straat, in de winkel, het vliegveld. Niet systematisch."

Nergens ergens

Illustratief voor de dagelijkse realiteit waarmee Hof in Nederland werd geconfronteerd is wat hij vertelt over een ontmoeting met een douanier op vliegveld Schiphol. Toen deze na aankomst zijn paspoort had geverifieerd, zei hij: “welkom thuis meneer.” “Ik wist niet wat ik hoorde, ik kreeg er bijna tranen van in mijn ogen”, vertelt Hof. Het besef dat hij in de Nederlandse samenleving steeds meer een allochtoon was geworden, en niet meer de Nederlander was die hij ooit was geweest, schokte hem. “Mij wordt weleens gevraagd of ik mij thuis voel in de Nederlandse samenleving, en dan zeg ik: nee. Ik ben overgeplant. In de woorden van Fanon: ik ben nergens ergens. Niet thuis in de Nederlandse samenleving en als ik naar Suriname ga ben ik daar een Hollander. Thuiszijn is niet.” Wat Nederlanderschap betreft is Nederland nog steeds geen inclusieve samenleving, weet Hof. Dat blijkt al uit de beleidstermen waarmee de Nederlandse overheid hem in de loop der jaren heeft aangeduid: ‘allochtoon’, ‘nieuwe Nederlander’, ‘Nederlander met een migratieachtergrond’. “Op papier ben ik altijd Nederlander geweest, maar daarnaast ook tweederangsburger, doordat je te maken hebt met een samenleving die je op grond van je afkomst buitensluit. Dat beleid riekt naar apartheid, je zet mensen apart. Niet bewust, maar het leidt tot scheiding in de samenleving. De maatschappelijke gevolgen hiervan die veelal tot de normaliteit van de Nederlandse samenleving behoren zijn onmiskenbaar, licht Hof toe. Discriminatie op de arbeidsmarkt door uitzendbureaus, op de woningmarkt, et cetera.”

Racisme? Dat speelt hier niet...

Dat de maatschappelijke problematiek van racisme, discriminatie en segregatie lange tijd niet werd onderkend in de Nederlandse samenleving, ook niet in de kerken, weet Hof uit eigen ervaring. Al in de jaren zeventig en tachtig hield hij voordrachten in kerkelijke

gemeenten over deze thematiek, en toen was de algemene publieke respons: “racisme, dat speelt in Zuid-Afrika, in Amerika, maar niet in Nederland”. Desondanks uitte men zich racistisch, waardoor ook in de lutherse kerk mensen van Surinaamse afkomst zich er niet thuis voelden. Inmiddels constateert hij echter een zekere “kentering” in de huidige samenleving, vooral door een jongere generatie die onderhuids en systematisch racisme niet langer accepteert. “Ik behoor tot de generatie die zich terughoudend opstelde, die deed alsof zij niets hoorde of zag, terwijl de generatie van nu het niet meer pikt.” Op dit punt verschilt de contemporaine maatschappelijke status quo van het verleden. Tegenwoordig wordt het probleem onderkend, meent Hof. Als voorbeeld noemt hij onder meer de recentelijke erkenning van systematisch racisme in de samenleving door de minister-president. Hoewel hij geneigd is die ontwikkeling als hoopvol te beschouwen, blijft hij ook sceptisch. Erkenning leidt volgens hem namelijk in weinig gevallen ook tot daadwerkelijke consequenties. “Het wordt soms bespreekbaar gemaakt, maar nauwelijks aangepakt”, aldus Hof.

Delen in wat heilig is

Met betrekking tot ‘heilzame verwerking van het slavernijverleden in de kerken’ betwijfelt Sonny Hof dat er in de huidige lutherse gemeenschap nog sprake is van een ‘breuk’ die ‘geheeld’ zou moeten worden, dan wel een ‘conflict’ waarna ‘verzoening’ plaats zou moeten vinden, zoals dat het geval was in de tijd waarin hij beroepbaar was. Hij hecht daarentegen inmiddels veeleer waarde aan de verwerking van het slavernijverleden door bewustwording van de doorwerking hiervan in het heden, juist ook in de context van kerk-zijn. De roeping die voortvloeit uit *communio sanctorum*, de gemeenschap van Heiligen, werkt hierin volgens hem bijzonder heilzaam. “Dat betekent in de eerste plaats dat je één gemeenschap bent, dat je niemand buitensluit, dat je inclusief bent.” Hieruit volgt een gemeenschappelijk gedeelde

verantwoordelijkheid voor iedereen, wit en zwart, die elkaar vinden in het algemeen priesterschap der gelovigen. Het gehoor geven aan die roeping dient niet alleen een plaats te krijgen in het gezamenlijke gemeentelven in de kerkgemeente, maar moet vooral ook daarbuiten in de samenleving plaatsvinden. "In hoeverre zijn wij als lutheranen *communio*, in de kerk, maar daarnaast ook in ons eigen leven als gemeentelid? Anders gezegd: wie behoren echt tot jouw netwerk? Heb je bijvoorbeeld ook vrienden of kennissen die niet alleen tot wit of zwart behoren?" Wat dit betreft is er in de praktijk nog een wereld te winnen, meent Hof.

"Je bent geen gemeenschap van Heiligen door wat je persoonlijk vertegenwoordigt, maar in wat je samen communiceert en deelt in wat heilig is. Dat is voor ons lutheranen

Woord en Sacrament. *Communio sanctorum* heeft niet alleen met jou persoonlijk te maken, maar met jou én de gemeenschap én de samenleving. Je moet luisteren naar wat daar speelt en dat moet een plaats in de kerk hebben." Hof pleit daarom ook voor een maatschappijkritisch luthers geluid, dat niet alleen hoorbaar is in de verkondiging van het Woord maar waaraan ook zichtbaar gevolg wordt gegeven in het leven van gemeenteleden buiten de kerkmuren in de wereld. Dat begint met luisteren. Inclusiviteit komt voort uit bewustwording en bewustmaking, besluit Hof zijn verhaal, uit het op elkaar betrokken zijn en gehoor geven aan elkaar. "Dat komt van jezelf, van binnenuit. Niet omdat je daartoe wordt gedwongen, maar omdat je wordt geroepen en antwoordt, terwijl je ook had kunnen zwijgen."



Vrijwilligerswerk voor de kerk

Anita van der Vegt: 'Ik heb de ontmoeting gemist'

De eerste vraag wuift ze resoluut weg. „Joh, wat een lastige vraag, doe eerst maar een andere.” Anita van der Vegt neemt een slok koffie, om zo nog even de tijd te hebben er over na te denken. Dan schiet ze in de lach. Zichzelf beschrijven... dát vindt ze niet eenvoudig. Nee, liever vertelt ze gewoon, over de vele dingen die haar bezighouden.

Het was namelijk een nogal hectische week in haar gezin. De vorige dag hebben ze hun dochter Ilse weggebracht, ze gaat deze zomer stage lopen op een melkveebedrijf in Denemarken. Diezelfde dag had zoon Chris het theorie-examen voor zijn trekkerrijbewijs. „Het was een beetje van hot naar her vliegen.” Dat ze haar dochter nu voor een wat langere tijd moet missen, is best een dingetje, bekend ze. „Ik ben niet zo'n moederkloek, hoor, maar ja, je kunt nu niet zo maar even bij haar op bezoek.”

Ruinerwold

Anita is geboren en getogen in het buitengebied van Ruinerwold. Tijdens haar jeugd ging ze niet heel vaak naar de kerk. „Ik ging naar een gespreksgroep, maar verder was ik niet heel betrokken bij de kerk.” Haar man Jan ook niet, voegt ze daar aan toe. Maar desondanks voelden beiden de aandrang om wel in de kerk te trouwen. Hun kinderen Ilse, Jurian en Chris (inmiddels 21, 18 en 16 jaar) hebben ze met een zelfde vrijheid richting kerk en geloof opgevoed. „Heel trouwe kerkgangers zijn wij niet, maar we hebben hen wel gestimuleerd om naar de zondagsschool, sjops en jeugdkerk te gaan.” Het is niet eenvoudig om kinderen betrokken te houden bij de kerk, is haar ervaring. Dat ziet ze niet alleen bij haar eigen kinderen, maar ook bij hun leeftijdsgenoten. „Ik heb vier jaar sjops gegeven. In de eerste jaren, toen de kinderen net van de basisschool kwamen, ging het nog wel, maar later moesten we er als leiding echt aan trekken om de groep bij elkaar te krijgen.” Het is jammer dat het zo loopt, vindt ze. „Je steekt er

als leiding veel energie in om de sjops voor te bereiden, en dan zit je uiteindelijk maar met twee of drie jongeren aan tafel.”

Maar aan de andere kant begrijpt ze het ook wel. „De jongeren van nu hebben zo veel aan hun hoofd. Social media vraagt ook veel van hun tijd. En ja, dan is de kerk niet zo interessant meer.” Maar Anita houdt hoop. „Misschien komt het later wel weer, die bezinning. Dat ze beseffen dat de kerk wel een fijne plek is.”

De formule van sjops spreekt haar aan. „Vroeger, toen wij naar catechisatie gingen, was het veel meer naar de dominee luisteren en teksten



opdreunen, het was net alsof je op school was. De onderwerpen van sjops geven meer ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Maar niet iedereen durft zich kwetsbaar op te stellen. Wat hiervoor de oplossing is? Ik weet het niet. Misschien moeten we naar kleinere groepjes?”

Jeugdouderling

Toen Anita nog maar net aan de Nijeveense Bovenboer woonde, werd ze gevraagd om jeugdouderling te worden in de hervormde kerk. Een leuke taak, vond ze, juist ook omdat ze voor haar werk in de Thuiszorg al veel met ouderen werkt. Daarna volgde een periode als leiding bij de sjops.

Daarnaast is ze al meerdere jaren preekvoorzener voor hervormd Nijeveen. Hoe lang ze dit al doet? „Ik weet het eigenlijk niet, ik denk een jaar of dertien.” Het leuke van deze taak is dat ze haar eigen tijd kan indelen. „Ik zoek hiervoor veel websites af naar een interessante dominee, of ik vraag predikanten of zij een collega kunnen voordragen.” Het levert haar regelmatig een boeiend gesprek op met de

betreffende predikant. Breed lachend voegt ze daar aan toe: „En dan zeggen ze aan het eind van het gesprek ‘tot zondag’. Ja, dan ga ik vaak wel naar die dienst.”

De coronatijd was een vreemde tijd binnen de kerken. Ja, het was mooi dat de online diensten er waren, vindt Anita, maar ze moet eerlijk bekennen dat ze niet zo heel vaak zo’n dienst heeft gevolgd.

„Zo’n online dienst is mooi, maar het haalt het niet bij een echte dienst.”

Wat ze in deze periode erg heeft gemist, is de interactie, de ontmoeting en de gesprekjes voor en na de dienst. Gewoon om te horen hoe het met iedereen gaat. „Zo’n online dienst haalt het wat dat betreft niet bij een echte dienst.” Bovendien lukt het vanwege weekenddiensten in haar werk niet altijd om zondagochtend op tijd aan te schuiven voor een kerkdienst. „Als ik een avonddienst heb gehad, is het ook wel eens prettig om de volgende ochtend niet op tijd te staan.” Want op tijd staan, dat moet ze in haar werk al vaak genoeg. Té vaak eigenlijk. „Ons werk is heel taakgericht geworden, alles staat op tijd anders loop je uit. Tijd voor een praatje hebben we niet meer”, vertelt ze. „Het menselijke is er af.” En juist dat laatste is zo belangrijk in de zorg, vindt Anita. Een zucht komt uit haar mond. „Ik heb er wel moeite mee dat dat niet meer kan.”

Verdriet

In de gang staan twee dozen met servies en andere dingen uit haar ouderlijk huis. Er is veel zoekwerk voor Anita en haar broers en zussen, nadat hun ouders korte tijd na elkaar zijn overleden. Hun moeder overleed plotseling in oktober 2020. Ze dementeerde, maar woonde nog thuis, waar ze in haar beleving zorgde voor haar man en twee zoons. Veel tijd om alles te regelen en te verwerken kregen ze niet; hun vader overleed in januari aan complicaties en corona. Anita is zichtbaar geëmotioneerd als ze hierover vertelt. „Je mist hen, zij hebben ons tenslotte gevormd.” Maar direct daarna schiet ze weer in de lach. „Als je dan ziet wat ze allemaal hebben bewaard... We hebben nog heel wat uit te zoeken.”

Haar ouderlijk huis is nog in de familie. Twee broers runnen het melkveebedrijf en Jurian, Anita’s oudste zoon, draait graag mee in het bedrijf. Hij is net als zijn zus bevlogen geraakt van de landbouw, en ook de jongste telg heeft een brede interesse in de agrarische sector: hij hoopt volgend jaar een opleiding aan AOC Terra in Meppel te gaan volgen. „We hebben zelf ook een bedrijf, maar daar hebben ze op dit moment nog geen interesse in.” Jan runt samen met Ard Mennik in Nijeveen het landbouwmechanisatiebedrijf Bijker. Anita heeft zelf geen aandeel in het bedrijf. „Ik ben wel betrokken in en bij het bedrijf, maar eigenlijk heb ik niet zoveel met trekkers of techniek. Ik ben meer een mensenmens.”



Het fokken van paarden is een grote hobby van Anita, hier met haar paard Leona.



BLOEMENGROET

De bloemen zijn met een groet van ons allen
gegaan naar:

Fam. Berends

Mevr. G. van der Linde-van Benthem

Mevr. G. Bouwknecht-Bouwknecht

Dhr. S. Faber

BIJ DE KERKDIENTEN

In de maanden juli en augustus zijn er weer
gezamenlijke diensten met de Hervormde
gemeente Nijeveen. Er is door de
kerkenraden besloten deze zomerdiensten,
vanwege de mogelijkheden met betrekking
tot het aantal bezoekers, in de
Gereformeerde kerk te houden.

Gelukkig mag er weer gezongen worden in de
dienst. Tevens is aanmelden voor de dienst
niet meer nodig.

11 juli gaat ds. A.C.J. van Waard-Pieterse uit
Giethoorn voor.

18 juli gaat ds. M. van Hal voor.

25 juli gaat ds. R. Kok voor.

1 augustus zal ds. J. Stap voorgaan.

8 augustus gaat ds. M. van Hal voor.

15 augustus zal mevr. C. Oosterhuis uit
Heerde in de dienst voorgaan.

22 augustus gaat ds. T. Veenstra uit Diever
voor.

De laatste zomerdienst is 29 augustus en
hierin gaat ds. M. van Hal voor.

Alle diensten zijn via een link op de websites
van de kerken te volgen.

De dienstencommissie van de
Gereformeerde kerk

MEELEVEN

Mevr. A. Bouwknecht-Pool, Gorthoek 2, heeft
een aantal weken in het ziekenhuis gelegen
en verblijft nu in het Reggersoord voor
revalidatie. Afdeling 2 kamer 8

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis:
- Mevr. G. Bouwknecht-Bouwknecht,
Rembrandtstraat 4 ,
- Mevr. L. Heidmeijer-Star, Veneweg 37,
- Dhr. S. Faber, Nijverheidsweg 15.

We wensen degenen die nog ziek zijn of die
een operatie hebben of moeten ondergaan
(ook zij die niet genoemd worden) Gods
zegenende nabijheid toe en kracht om te
herstellen.

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders
vertoeven:

- Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst,
Reggersweg 27 e , 7943 KC te Meppel.

- Mevr. J. Laverman-Leenburg, Groenestraat
38 B , 8325 AZ te Vollenhove.

- Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1 ,
7343 KC te Meppel.

- Mevr. A. Bouwknecht-Pool, Reggersoord,
Reggersweg 1 7343 KC te Meppel.

- Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te
Steenwijk

GEDICHT

Goede Reis

Als je een verre reis gaat maken moet er heel wat bagage mee.

Weken van tevoren bedenk je al wat je allemaal moet inpakken.

Sommigen gaan een avontuurlijke reis maken naar het buitenland.

Ze willen kriskras door het land trekken zonder een gids.

Abram maakte ook een lange reis.

Hij had geen idee waar hij terecht zou komen, maar hij nam wel een Gids mee die hem leidde.

Doordat hij deze gids vertrouwde, kwam hij in het land dat hem was beloofd.

Wij reizen niet slechts in onze vakanties, maar vervolgen iedere dag onze levensreis.

Het kan een lange reis zijn, die niet altijd soepel verloopt.

Onderweg komen we soms obstakels tegen; ieder leven kent zijn eigen hindernissen.

En soms.....soms kun je bijna niet meer verder.

Neem Jezus mee als reisleader op je levensreis!

Deze Gids laat ons nooit in de steek. Hij wijst de weg.

Ik wens u een goede reis!

Met een vriendelijke groet,

Sita Zuidema.

KERKENRAADSWERK

Notulen kerkenraadsvergadering 18-05-2021

Aanwezig: Bert Winters Jzn, Anje, Mathilde, Yvonne, Yeb, Janny, René, Betsy, Klaas Klomp, Sita, Bert Winters Mzn, Nico

Met kennisgeving afwezig: Klaas Drost, Mariska, Han, Adriaan Jans, Robert

Welkom

Bert heet iedereen welkom. René opent met een kort verhaal.

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Notulen vorige vergadering

Notulen worden met een naamcorrectie vastgesteld.

Evaluatie erediensten

Online en gezamenlijk loopt prima.

Aan het geluid voor de uitzending wordt gewerkt. Ook aan het licht wordt gewerkt. Beeldkwaliteit wordt met het nieuwe systeem beter.

Overeenkomst met SIKN wordt beëindigd. Het zal nu via de portal van Bert Bloemert lopen, dat zou veel beter moeten zijn.

Toekomstvisie

Toekomstvisie wordt besproken. Persoonlijke meningen erover worden gedeeld. In het algemeen wordt het stuk als kort, bondig en duidelijk ervaren.

Er worden vragen gesteld over de haalbaarheid en bereidheid in alle drie gemeenten. Verder wordt het plan akkoord bevonden, voor verder uitwerken.

Gezamenlijke karakteristiek

Gezamenlijke karakteristiek wordt besproken en wijzigingen/toevoegingen worden naar beroepingscommissie gestuurd.

Voortgang zoektocht ambtsdragers

Diakonie: nog geen kandidaat. Kandidaat heeft toch bedankt.

Jeugdouderling: mensen zijn benaderd, hebben het in beraad.

Voorzitter: er worden namen genoemd en voorkeuren uitgesproken.

Pastoraat

Groepspastoraat 60+ blijkt behoefte aan te zijn, René en Marjan pakken dit op.

Er komt meer samenwerking met het kerkcafé, maar die losse formule blijft bestaan. Verschillende zieken worden genoemd, zorgen worden geuit.

De groep rondom Perry Brand is heel bijzonder geweest, en erg belangrijk. Mooi dat dit vanuit onze gemeenten ontstond. Complimenten.

Van de voorzitter

Gemeenteochtend naar september, nu niet haalbaar vanwege corona-maatregelen.

13 juni is weer de eerste fysieke dienst + avondmaal

Zomerdiensten om en om in GKN en HKN.
(noot van de redactie: dit wordt nu alleen in de geref. kerk, zie PKiN voor meer info)

Kerkrentmeesters

Installatie online diensten is reeds besproken.

Garagedeur is vervangen.

Offertes voor het dak zijn binnen.

Samengekomen met beamercommissie, er is een protocol geschreven. Commissie is uitbereid. Willen proberen ervoor te zorgen dat ook begrafenissen worden verzorgd.

Het legaat dat de kerk zou krijgen is binnengekomen.

Diakonie

Avondmaal komt eraan, hoe dit wordt aangepakt hoort men nog.

Collectegelden stromen nu ook gewoon binnen, dat is erg fijn.

Afsluiting

Afsluiting wordt verzorgd door René; "Eenvoudig verlangen naar God", door Broeder Roger uit Taizé.

KERKELIJKE STAND

Overgeschreven naar Havelte:

K. De Boer, Morene 3, Ruinerwold

VACATURE NOTULIST KERKENRAAD

Gezocht: notulist voor kerkenraad

De kerkenraad is op zoek naar een notulist. De notulist zal verslag doen van kerkenraadsvergaderingen, gemeenteochtenden en eventueel van enkele andere voorkomende vergadermomenten.

Als notulist ben je geen ouderling, dus hoef je ook niet officieel worden bevestigd. Wel moet de kerkenraad ervan uit kunnen gaan, dat de notulist betrouwbaar omgaat met die informatie die hij of zij ter ore komt. Lijkt je dit een leuke taak om op je te nemen, neem dan contact op met de scriba (Anje Lalkens) via scribaat@gereformeerdekerknijveen.nl

SPOED!!...LEIDING GEZOCHT!!

We zijn op zoek naar nieuwe mensen voor de leiding voor de kindernevendienst omdat Renske en Evelien gaan stoppen met de kindernevendienst. Lijkt jou dit leuk en heb je zin om samen met de leiding leuke opdrachten te organiseren? Laat het ons dan snel weten! Voor meer informatie mag je contact opnemen met Renske, 06-10909822.

Groetjes de leiding van de kindernevendienst, Laura – Anouk – Evelien en Renske





BLOEMENGROET

Door de ouderlingen zijn bloemen gebracht bij:

Mevr. H. de Boer en mevr. C. Pieffers

De bloemen uit de dienst gingen naar:

13-6 Dhr. B. Hoorn

27-6 Mevr. L. Westenbrink

BIJ DE DIENSTEN

Vanaf 13 juni zijn er weer diensten gehouden in de kerk op Kolderveen. Sindsdien zijn de coronabeperkingen alweer verder versoepeld. Het is niet meer nodig om je vooraf aan te melden, maar houd er wel rekening mee dat de anderhalve-meter nog steeds als een dringend advies geldt.

Op 4 juli zal Ds. Dekker uit Kampen voorgaan.

Op 11 juli is er om 10 uur een 'gewone' dienst die door Ds. J. Stap zal worden geleid. Vanwege het beperkte aantal (1,5 meter) plaatsen is er dan 's middags om **2 uur een aparte dienst** om zoveel mogelijk familie de gelegenheid te geven getuige te zijn van de doop van Amber Zantinge en de belijdenis die haar vader Feddrik zal doen van zijn geloof. Ook deze dienst zal worden geleid door Ds. J. Stap.

Op 18 juli zal mevrouw Winters-Jonas uit Kraggenburg voorgaan. Dit is geen 'bijzondere' dienst, maar mevrouw Winters is wel in staat om er een bijzondere dienst van te maken.

Vervolgens zal op 25 juli de heer K. Fredriks uit Zwolle voorgaan.

Op 1 augustus zal opnieuw een oude bekende op de kansel staan, namelijk Ds. J. Bakker uit Stiens. Hij is 40 jaar geleden bij zijn intrede in Kolderveen in het ambt van predikant bevestigd. Om dit te vieren heeft

hij voor deze dienst een groot (maximaal binnen de regels) aantal relaties uitgenodigd. De dienst is wel voor iedereen te beluisteren via de kerkradio.

Op 8 augustus zal Ds. Jan Stap uit Wanneperveen weer bij ons voorgaan.

Op 15 augustus zal de heer K. Fredriks uit Zwolle opnieuw een dienst leiden.

Op 22 augustus komt Ds. J. Bakker uit Stiens nog weer een dienst leiden. Deze dienst is voor gemeenteleden de gelegenheid om hem te feliciteren met zijn jubileum.

Er is een aantal zondagen zonder een speciale reden om samen te komen, maar dát we kunnen samenkomen is reden genoeg om dan op te gaan naar de kerk. Hopelijk kunnen we dan langzamerhand ook weer wat oefenen met zingen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Voor alle zieken geldt: laat het ons weten als er iets aan de hand is. Dat kan bij één van de ouderlingen of de predikant. Dan kunnen we er op één of andere wijze aandacht aan geven binnen de grenzen van de Corona-regels.

Voor het gemak hier nog even de telefoonnummers:

Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 6333

Wijkouderling Lourens Schipper: 06-5103 1603

Ouderling Henk Huisman: 06-5174 3407

Ds. Jan Stap: 06-4575 1180

De volgende zieken zijn bij ons bekend en mogen genoemd worden:

- Sanne de Jong, Kolderveense Bovenboer, gaat nog steeds een aantal dagen per week naar het ziekenhuis voor een chemokuur, en zal binnenkort een operatie ondergaan;

- Bertin Huisman, Schuurmansweg, is gestopt met het gebruik van nieuwe medicatie, en is weer thuis om even bij te komen, waarna er opnieuw zal worden gekeken naar andere medicatie.

Enkele andere leden, die een operatie hebben of nog moeten ondergaan, hebben geen toestemming (AVG) gegeven om hier vermeld te mogen worden.

In een zorgcentrum zijn opgenomen:

- Mw. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst)
- Mw. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijestede)
- Mw. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst)
- Mw. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst)
- Mw. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst)
- Mw. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning)
- Mevr. J. de Wolde – Inberg (De Berghorst)

Adressen van de verpleeghuizen zijn:

- Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 11 te Meppel
- Zorgcentrum “Nijestede”, Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk
- Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel
- Zorgcentrum “Westerkim”, Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoozevee
- Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst Homanstraat 1 8384ED Wilhelminaoord
- zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge Wubbenlaan 186, 7951LB Staphorst

Laten we allen die van de zorg van anderen afhankelijk zijn, in onze gebeden gedenken en bij de Heer brengen. Weten dat er voor hen gebeden wordt, geeft hen kracht om hun ziek zijn te dragen en een plaats te geven. Een kaartje van meelevens en bemoediging wordt altijd op prijs gesteld.

Lourens Schipper

MELDINGEN

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte of wanneer u geestelijke bijstand nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Wij zullen op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van Jan Stap. U mag natuurlijk altijd rechtstreeks bellen met Jan Stap. Hou er dan echter wel rekening mee dat hij u naar één van de ouderlingen kan verwijzen omdat hij niet alleen beschikbaar is als consulent voor ‘Kolderveen’, maar ook deels beschikbaar is voor de gereformeerde kerk en bij afwezigheid van Ds. Kok en Ds. Van Hal ook nog voor leden van de Hervormde kerk van Nijeveen én voor de Protestantse gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot. Kortom, we hopen dat hem voldoende tijd overblijft om van zijn emeritaat te genieten.

De ouderlingen

IN MEMORIAM BERTUS DE BOER

Geboren in Wanneperveen op 10 februari 1938 en overleden in Kolderveen op 18 juni 2021.

Wandelend van huis uit naar de kerk en de begraafplaats en dan weer wandelend terug naar huis. Zo werd Bertus begeleid tijdens zijn laatste reis.

In de kerk vertelden kinderen en kleinkinderen over hun (groot-)vader. Een levendige, betrokken en geïnteresseerde man, die altijd in was voor een spel en een plagerijtje.

De kinderen vertelden dat Bertus en zijn Nelly begonnen zijn in Wanneperveen. In '65 kwam de 1ste tractor en in '76 een ligboxenstal. Met de ruilverkaveling zijn ze verplaatst naar Scheerwolde.

Toen het boeren was gedaan zijn ze verhuisd naar Kolderveen, waar Bertus tot aan het eind heeft gewoond.

Zes kinderen zijn er geboren: Jan, Jenneke, Clara, Gijs, Ditty en Bertha. Clara overleed plotseling, tot groot verdriet van iedereen, op 37-jarige leeftijd. Haar man Sjaak hertrouwde met Monique. " We hebben er een nieuwe dochter bij", zeiden Bertus en Nellie.

Bij een man als Bertus horen anekdotes. In de afscheidsdienst zijn er een aantal verteld.

Waaronder de volgende: op de boerderij moest er een koe afkalven. De dierenarts werd gebeld omdat het een keizersnee ging worden. Ditty was als enige thuis en ging met enige tegenzin, omdat ze niet tegen bloed kon, met pa de dierenarts assisteren. De keizersnee en het assisteren liep op rolletjes totdat Bertha kwam kijken en vroeg wat de dierenarts aan het dichtnaaien was. Kort hierna ging Ditty van haar stokje. De dierenarts zei "oei, wat gebeurd er nou?" Pa schoof Ditty met z'n been opzij en zei tegen de dierenarts: 'Laat maar liggen, die komt straks vanzelf wel weer bij...' En dat klopte.

Alle kinderen hebben een pony of paard gereden en regelmatig werden er pony's en paarden beleerd. Wanneer het paard steigerde of bokte riep Bertus: 'Blijven zitten! Ik laat nooit los!'

Nadat de kinderen waren uitgevlogen was Bertus altijd geïnteresseerd in hun activiteiten als het werk, hoe ver is met de bouw van de kippenstal, hoe staan de gewassen erbij, wat is de opbrengst per hectare, is er bij jullie ook zoveel regen gevallen?

De afgelopen maanden werd duidelijk dat Bertus lichamelijk 'op' was. Hij kon niet meer doen wat hij altijd graag deed: buiten werken.

Op donderdag 24 juni heeft de familie afscheid genomen. Nellie was verdrietig, maar toch ook dankbaar en trots voor de grootste rijkdom die het huwelijk met Bertus haar had gegeven: de grote schare kinderen en kleinkinderen.

'Waar ga ik heen?' vroeg Bertus een paar dagen voor zijn dood.

'Daar waar Liefde is en Licht', antwoordde ik hem. Het was goed.

Vijko Top

IN MEMORIAM.. HARM WOLTER RODERMOND

Op 19 juni is in de leeftijd van 81 jaar Harm Wolter Rodermond overleden, echtgenoot van Hennie Rodermond- Doornbos. Hij woonde aan de Rembrandtstraat 43 in Nijeveen. Wolter werd op 30 augustus 1939 in Wanneperveen geboren als negende telg in een gezin van in totaal 12 kinderen. Hij doorliep de christelijke lagere school en later de lagere landbouwschool in Meppel. Daarna kreeg hij verkering met Hennie Doornbos, wat resulteerde in een gelukkig en lang huwelijk van bijna 59 jaar waaruit vijf kinderen werden geboren. Na hun trouwen werd bij Wolters' ouders ingetrokken om samen het boerenbedrijf te runnen. Enkele jaren daarna werd deze door Wolter en Hennie overgenomen. Het vrije leven en werken op de boerderij nam in het leven van Wolter een belangrijke plaats in. Daar genoot hij van, ondanks het drukke bestaan. Wat wil je ook, een boerenbedrijf met daarbij een groot gezin. Maar teruggekeken kan worden op een hele fijne tijd. Er waren echter ook tegenslagen te verwerken. Zoon Theo kreeg op jonge leeftijd een ernstig ongeluk waardoor hij lange tijd moest revalideren in Enschede. Al snel bleek dat hij voortaan met forse beperkingen moest leren te leven, waarop een aangepaste kamer op de boerderij werd gerealiseerd. Wolter was een echt familiemens, een man met een groot hart. Buren helpen, met de kinderen op paardenconcours, samen met Theo geiten houden en keuren, meedraaien in de kerkenraad, het werd allemaal gedaan uit liefde voor de kinderen en naasten. Ook was hij maar liefst 25 jaar als vrijwillig chauffeur verbonden aan 'de Variant' in Steenwijk, een

dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking. Een taak die hem op het lijf geschreven was gezien de klik die hij met de cliënten had. Geliefd was hij bij hen én het personeel, want Wolter was altijd wel in voor een praatje en geintje. Vanwege de alsmat veranderende regelgeving waarmee boerenbedrijven werden geconfronteerd, verloor Wolter het plezier in het runnen van zijn boerderij. En nadat hij in 1998 door een hartinfarct was getroffen werd deze een paar jaar later van de hand gedaan. Opvallend was dat hij de deur achter zich dicht kon trekken zonder terug te kijken. Want het boerenleven, waar zijn hart lag, was in de tijd zodanig veranderd dat hij daar zonder om te zien afscheid van kón nemen. Verhuisd werd naar een bungalow aan de Veneweg in Wanneperveen, waar jaren met veel plezier werd gewoond. Om vervolgens vanwege zijn gezondheid in 2014 naar een kleinere woning te verhuizen in Nijeveen. Voor Wolter een hele overstap, want hij vond het daar maar stilletjes. Maar gaandeweg vond hij ook in Nijeveen zijn draai, werd kennisgemaakt met burens en werden vriendschappen opgebouwd. Maar zijn gezondheid liet de laatste jaren steeds meer te wensen over. Afgelopen mei kreeg hij van zijn arts te horen dat hij niets meer voor hem kon doen, en die boodschap kwam bij Wolter hard aan. Want aan afscheid nemen van Hennie, Theo en de andere kinderen, daar was hij helemaal nog niet aan toe. Hij spande zich in om vooral op de benen te blijven, niet aan bed gekluisterd te zijn. Tot het echt 'op was' en hij op 19 juni rustig mocht Thuiskomen bij Zijn Heer.

In de afscheidsdienst op 24 juni in de Hervormde Kerk Kolderveen werd stilgestaan bij Psalm 139, met als kern *'Heer, U kent mij, u doorgrondt mij.'* Een lied waar de psalmist schrijft over het volkomen gekend, gezien en geliefd zijn door God, wat je in je leven ook mag tegenkomen. Die overtuiging heeft Wolter Rodermond in zijn leven niet alleen meegedragen, maar ook op praktische wijze uitgedragen naar zijn gezin en omgeving.

We wensen Hennie, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe, zodat het gemis aan deze lieve en zorgzame echtgenoot, vader en opa een plek kan worden gegeven.

Meelevende groet,
ds. Hans Kroeskop

VERANDERINGEN

In de kerkelijke gemeente veranderen dingen in een traag tempo. Onze gemeente bestaat al ruim 600 jaar, maar christelijke gemeenten zijn er al tweeduizend jaar. De gedachte er achter is in die tweeduizend jaar niet veel veranderd. En de viering van het geloof is bij ons in 600 jaar waarschijnlijk in grote lijnen ook niet veel veranderd, alhoewel we begonnen zijn als een katholieke kerk met bijbehorende vormen van viering met een pastoor op de kansel. Pas rond het jaar 1600 zijn we na de Hervorming overgegaan op de Hervormde viering met een dominee op de kansel. (Na het overlijden van de eerste dominee werd overigens de laatste pastoor, na omscholing, aangesteld als de volgende predikant van de hervormde gemeente.)

Zelfs de laatste jaren volgen de veranderingen elkaar slechts langzaam op. Mevrouw Reuvekamp heeft tientallen jaren geregeld dat door gemeenteleden op zaterdag **bloemen** bezorgd worden bij de koster, zodat er na de zondagse dienst bloemen namens de gemeente kunnen worden bezorgd bij een ziek gemeentelid of iemand die iets te vieren heeft. Omdat ze wil dat ze niet plotseling moet worden opgevolgd, hebben we afgesproken dat die werkzaamheden met ingang van juli 2021 worden gedaan door Leida en Lourens Schipper. Dus als u op donderdags wordt gebeld door een van ons, dan weet u alvast welke vraag u kunt verwachten. Door dit nu al over te dragen, is er nog de gelegenheid om in noodgevallen even terug te vallen op haar expertise. Het is maar dat u het weet.

In de kerkenraad zijn de perioden korter. Een ambt wordt voor 4 jaar aanvaard en na zo'n periode kan er nog een of zelfs twee keer zo'n periode aan worden vastgeknoopt. In het voorjaar van 2022 is voor een aantal kerkenraadsleden weer een eind gekomen aan hun tweede zittingsperiode. Steevast wordt dan door de voorzitter gevraagd of de betrokkene herkiesbaar is voor een volgende periode.

Ikzelf heb daarop geantwoord dat ik beschikbaar ben voor een derde periode, maar ...

Ik ben straks bij het begin van die derde periode 69 jaar en zou dan als ouderling en kerkenraadslid actief blijven tot mijn 73^{ste}. Dat zou betekenen dat ik als oude knar ga mee besluiten over een wezenlijke verandering in het kerkelijk samenleven in Nijeveen, Kolderveen en Dinxterveen. Eigenlijk past dat niet in mijn opvattingen over mijn taak als bestuurder. Ik heb tot nu toe steeds gevonden dat ik moet meewerken aan het in stand houden van de Hervormde gemeente van Kolderveen-Dinxterveen ten behoeve van volgende generaties.

De kogel door de kerk?

Zoals u uit krantenartikelen hebt kunnen opmaken, is nu het besef gegroeid dat we niet eindeloos verder kunnen met wat we nu in ons eentje doen en hoe we dat doen. Maar dat de tijd is aangebroken om het proces van Samen op Weg na meer dan dertig jaar echt in een volgende fase te brengen.

Dus bijna tweehonderd jaar na het opsplitsen van twee gemeenten in drie gemeenten in Havelte-Nijeveen-Dinxterveen, zou die verdeling ongedaan moeten worden gemaakt en omgebogen naar een samen gaan, misschien zelfs op een grotere schaal dan alleen maar Havelte, Nijeveen en Dinxterveen. Met andere woorden, het moet nu echt de gemeente worden waar de volgende generaties op hun manier mee doorkunnen, hopelijk weer voor eeuwen.

In het licht van deze overweging, denk ik nu dat het beter is om mijn plaats in de kerkenraad af te staan aan iemand uit 'de volgende' generatie, die dan kan mee boetseren aan een toekomstbestendige gemeente. Dat betekent dus dat ik op zoek zou moeten naar mijn eigen opvolger. Tenminste, zo is het de laatste jaren gegroeid. Maar zo hoeft het niet. Het is binnen ons reglement nog steeds mogelijk dat kandidaten zichzelf aanmelden, en ook dat gemeenteleden iemand anders voordragen. Aangezien we binnen de kerkenraad bij het bedenken wie we kunnen benaderen, steeds in dezelfde kringetjes rondraaien en telkens bedenken dat we die en die niet kunnen vragen, want(en dan vullen we zelf in waarom iemand niet gevraagd moet worden), doe ik nu een oproep aan alle gemeenteleden om zichzelf voor te dragen of een naam door te geven van iemand anders die men geschikt acht om te worden benaderd.

Ik hoop van harte dat we op deze manier kunnen zorgen voor een complete en sterke kerkenraad, die onze gemeente goed kan vertegenwoordigen bij het vormen van een toekomstbestendige gemeente en ook daarna. Vele handen maken licht werk.

Lourens Schipper

OPROEP

De kerkenraad is op zoek naar 2 personen die in de startdienstcommissie willen plaatsnemen, de commissie denkt en organiseert; het is de bedoeling is dat zij praktische taken uit handen geeft aan andere gemeenteleden.

Ook is de kerkenraad op zoek naar een jong persoon die samen met de twee andere kerken het jeugdwerk gaat coördineren, nieuwe ideeën inbrengt en de verdere samenwerking stimuleert en uitbreidt met nieuwe diensten etc.

Voor meer info of opgave kun je terecht bij de ouderlingen.

Henk Huisman

ZONDAGSSCHOOL/OPPAS

Het 'normale' leventje hebben we weer wat terug, gelukkig. Fijn ook dat we met de kinderen van de 3 kerken samen toch nog mooie en leuke dingen konden doen. Nu is de zomervakantie begonnen en gaan we daar lekker van genieten. Maar hoe nu verder na de vakantie?! Het is iedereen goed bevallen om de zondagsschool/ kindernevendienst samen te doen, zowel kinderen als de leiding.

We hebben nog geen concrete plannen hoe we het gaan doen straks. Wel weten we dat we geen zondagsschool meer gaan houden bij de kerk in Kolderveen. De mogelijkheden zijn daar te beperkt en de ruimte te klein. Wel is het de bedoeling om daar nog oppas aan te bieden. In de zomervakantie is er GEEN oppas! Zondagmiddag 11 juli laat de fam. Zantinge dopen. Tijdens deze dienst is er oppas aanwezig. Wij gaan als leiding nog met elkaar om tafel hoe we het na de zomer vorm gaan geven. Waarschijnlijk gaan we dan naar 1x in de maand zondagsschool/ kindernevendienst, maar dat laten we nog weten.

We wensen iedereen een mooie vakantie toe!

Hartelijke groet van de leiding
Kolderveen/Dinxterveen

HUWELIJSJUBILEUM

Op 5 augustus mogen Henk en Trijntje Seegers – Westerhof, De Wilgen 36, vieren dat ze 55 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een fijne dag en nog veel goede jaren samen.



BLOEMENGROET

De bloemen zijn met een groet van ons allen
gegaan naar:

6 juni fam. Sleurink

13 juni mevr. R. de Groot

27 juni mevr. W. de Jonge

BIJ DE DIENSTEN

De vakantietijd is aangebroken en we zijn
weer begonnen met de zomerdiensten. Deze
zijn de hele maand juli en augustus samen
met de gereformeerde kerk. De diensten
worden gehouden in de gereformeerde kerk.
Wie weet kunnen we ook weer in de open
lucht samenkomen! Net als vorig jaar. We
hopen op fijne samenkomsten.

11 juli: ds. Van Waard uit Giethoorn gaat
voor.

18 juli: ds. Marjan van Hal gaat voor

25 juli: ds. René Kok gaat voor.

1 augustus: ds. J. Stap gaat voor.

8 augustus: ds. Marjan van Hal gaat voor.

15 augustus: Mevr. C. Oosterhuis uit Heerde
gaat voor.

22 augustus: ds. Theunis Veenstra uit Diever
gaat voor.

WEL EN WEE

Oud premier Ruud Lubbers schreef een week
voordat hij premier werd, in 1982, dit gebed.
Het staat opgetekend in zijn politieke
memoires. Ik geef het u graag mee. Het gaat
over eenzaamheid, iets wat we allemaal,
denk ik, wel herkennen...

*Soms wordt het dof en grauw
verdwaasd, versuft aan alle kanten
om je heen, je bent alleen
Alleen, alleen, maar niet in wacht en rust
maar aangevreten door alles wat je niet
kunt duiden, je kwetst en hopeloos ontrust*

*Wat sta je dan alleen, ontheemd
van God en alleman vervreemd
je tuurt, je tast, je tracht te bidden
het zachte vloeken terug te dringen
de wanhoop niet te laten winnen*

*Mijn God, wat kun je eenzaam zijn,
zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs
het bidden in mij raast
alsmaar zoekend naar houvast*

*Laat wijken toch de mist, dat bange beven
dat radeloze ik, opstandig en verwezen
Laat schuilen mijn gemoed in uwe hand
al stamel ik nog slechts
al is het op en uit
laat schuilen in uw hand
uw hand*

We noemen zoals altijd de mensen in de
tehuizen, opdat wij hen niet vergeten!
In de Schiphorst in Meppel verblijven mevr.
Soeten en dhr. van der Vegt. Mevr. Wiltinge
woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk.
Met een hartelijke groet en een goede zomer
toegewenst,

Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok

ZOMERDIENSTEN EXTRA INFORMATIE

Beste gemeenteleden,
Langzamerhand worden de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Wij als kerkenraad waren blij dat de mogelijkheid er weer is om, aan de hand van de geldende maatregelen, kerkdiensten in onze eigen kerk te kunnen aanbieden. Bij dit schrijven hebben we twee eigen diensten gehouden en gemerkt dat de gemeenteleden toch nog erg voorzichtig zijn en nog weinig gemeenteleden één van de diensten hebben bezocht.

Nu de richtlijnen aangeven dat een onbeperkt aantal kerkgangers is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gegarandeerd, en zingen is toegestaan, moeten wij als kerkenraad weer een belangrijk besluit nemen over de zomerdiensten. Sinds jaren houden we de zomerdiensten gezamenlijk met de gereformeerde kerk. Ook deze zomer staan er weer 9 gezamenlijke diensten gepland. Wat zouden we graag deze gezamenlijke diensten ook in onze kerk houden. Echter, onze maximale capaciteit wat betreft het maximale aantal mensen wat wij op 1,5 meter mogen toelaten is helaas te beperkt om de gezamenlijke diensten bij ons in het kerkgebouw te houden. Afgelopen zomer waren er gemiddeld tussen de 60 en 80 mensen aanwezig bij de gezamenlijke zomerdiensten in de gereformeerde kerk. Rekening houdend met de coronamaatregelen kunnen wij in onze kerk niet zoveel mensen een plekje geven. Dit zou betekenen dat wij mensen moeten teleurstellen. Ook aan de voorwaarde om te mogen zingen in onze kerk kunnen wij niet voldoen. Er is gesteld dat er gezongen mag worden mits er voldoende ventilatie is in de kerk en wij weten allemaal dat wij geen ventilatie systeem hebben waardoor zingen op dit moment nog als onverantwoord wordt gezien.

In verband met bovenstaande heeft de kerkenraad besloten dat wij geen zomerdiensten in onze kerk gaan houden.

Dankbaar zijn we dat de gereformeerde kerk ons ook dit jaar weer de mogelijkheid biedt om onze zomerdiensten in hun kerk, samen met hen, te organiseren. Het grote voordeel is dat ruim 100 personen de dienst kunnen bezoeken, je hoeft je niet aan te melden en er kan gezongen omdat er een werkend ventilatiesysteem aanwezig is. Wij hopen u allen te begroeten bij één van de zomerdiensten en dat we tijdens de koffie na de dienst weer eens gezellig kunnen bijpraten!

Verder is het natuurlijk vakantietijd en wil ik via deze weg iedereen een fijne en gezonde vakantie wensen.

Namens de kerkenraad van de Hervormde kerk Nijeveen,
Met hartelijke groet,
Jan van der Vegt (Voorzitter kerkenraad)

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verkort verslag kerkenraadsvergadering 8 juni 2021

Voorzitter Jan van der Vegt opent de vergadering van onze kerkenraad. Ds. René Kok leest het gedicht 'Jezus aan het meer' voor van Gabriël Smit.

Na maanden digitaal vergaderen, vanavond weer voor het eerst in het Jeugdgebouw. Het voelt vertrouwd en iedereen is aanwezig. De eerste echte kerkdienst is weer op 13 juni. Deze zal ook worden opgenomen en zal via een link op onze website ook te bekijken zijn op YouTube. Er is een kleine attentie voor de mensen die de eerste weer "normale" kerkdienst bezoeken.

We kijken terug op de diensten en activiteiten van de afgelopen periode. Tijdens de E-meeting is op een mooie respectvolle wijze Perry Brand herdacht.

De afscheidsdienst van 5 kinderen van de zondagsschool op 6 juni was een mooie dienst.

Mooi dat dit gezamenlijk is georganiseerd met de andere kerken.

We blikken terug op het bezoek van een afvaardiging van de landelijke PKN aan PKiN Nijeveen op 3 juni.

We bespreken nogmaals de Toekomstvisie van de drie PKiN kerken en de stip van 2026 op de horizon.

De Historische Vereniging heeft ons gevraagd of wij tijdens monumenten(fiets)dag op 11 september, onze kerk open willen stellen voor bezichtiging. Wij werken hier graag aan mee.

De corona-richtlijnen zijn uitgebreid. Er mogen weer 60 mensen worden toegelaten in de kerk, mits anderhalve meter afstand. Wij hebben berekend, dat vanwege deze maatregel er ongeveer 50 kerkgangers welkom zijn. Daarom geldt van te voren aanmelden bij de Ouderling van Dienst. In principe mag er ook ingetogen worden gezongen. Omdat we 'ingetogen' niet een echt duidelijk begrip vinden, hebben we besloten om het zingen tijdens de eerste dienst toch achterwege te laten en eventueel voorzangers de liederen te laten zingen. De maatregelen om diensten te houden zullen waarschijnlijk snel versoepeld worden. De komende periode, daar waar mogelijk, zullen we meegaan met de versoepelingen en de leden daarover informeren via de mededelingen, mail of onze site.

De voorzitter van de kerkrentmeesters presenteert de jaarcijfers van 2020 en spreekt uit er naar uit te zien om deze ook weer live, na een kerkdienst, te kunnen presenteren aan de overige leden.

**IN MEMORIAM
AALTJE SOETEN-BOUWKNEGT**

Op 28 januari 1928 werd Aaltje Soeten-Bouwknegt geboren, haar wieg stond op de Nijeveense Bovenboer nr. 4. Toen ze 1,5 jaar was verhuisde ze met haar ouders naar de

boerderij aan de Dorpsstraat 27. Daar werd haar broer Geert geboren. In 1939 verhuist het gezin opnieuw. Ze gaan naar Kolderveen, nummer 8, een nieuwe stee. De nieuwe burens kwamen hen verhuizen, de inboedel werd op karren geladen en de acht koeien worden aan touwen meegevoerd naar Kolderveen.

Aaltje kon op school goed meekomen. De spelletjes op het schoolplein waren toen anders dan vandaag. Na schooltijd moest ze eerst een paar toeren breien. In de winterdag ging ze schaatsen, van de zuivelfabriek naar Giethoorn en zelfs naar Blokzijl, waar ze dan op een bon koffie en koek konden krijgen. Ze las ook graag maar ... alleen op zondag, stel je voor dat het leek alsof je niets te doen had. Zondag: eerst naar de kerk, daarna naar de zondagschool en dan was je vrij om te lezen.

Na de lagere school ging ze twee dagen per week naar de huishoudschool in Meppel. De andere dagen hielp ze thuis.

Op 29 april 1955 trouwde Aaltje met Roelof Soeten. Ze kwamen op Kolderveen 53 te wonen. Daar werden Wolly en Geke geboren. In 1959 verhuisde het gezin naar Kolderveen 33. Deze boerderij kochten ze van de familie Hoeve voor de taxatieprijs. Daar is een bijzonder verhaal mee verbonden.

Aaltje kreeg verkering met Jaap Hoeve voordat hij naar Nederlands-Indië werd uitgezonden i.v.m. de politionele acties. Toen ze 21 jaar was kreeg ze te horen dat Jaap was gesneuveld. Wat een diepe indruk op haar maakte was de tekst in de advertentie van Jaap: "De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. De naam des Heren zij geprezen." De familie Hoeve was haar na het overlijden van Jaap als schoondochter blijven zien. In 1959 verhuisde de familie Hoeve naar Heerde en Aaltje en Roelof kregen toen de eerste koop. Daar hebben ze lang geboerd totdat Wolly en Wim het overnamen. Vandaar verhuisden ze naar het Nijeveen en later nog een keer naar de Merelstraat.

Ze voelde zich rijk met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een kernwoord in

haar leven was: aanvaarden. Het geloof in God en de Here Jezus gaf haar steun. Toen haar kleindochter Elsbeth overleed heeft ze het heel moeilijk gehad en het heeft wel een paar jaar geduurd voordat ze het kon aanvaarden. Ze geloofde dat God Elsbeth tot zich heeft genomen, dat God dingen aanstuurt.

Roelof overleed na 50 jaar huwelijk, dat was een groot gemis voor Aaltje. Toch pakte ze de draad weer op en had nog goede jaren op de Merelstraat. Haar broer Geert speelde ook een grote rol in haar leven. Toen ze alleen kwam te staan gingen ze samen nog wel eens een autotochtje maken, op bezoek bij deze of gene, samen een terrasje pakken, een kopje koffie drinken of een ijsje eten. Ook gingen ze samen weleens ergens een hapje eten. Het werd een vaste gewoonte om samen met haar broer Geert op woensdag te eten. Ze was "heel gek" met Geert en ze waren elkaar tot steun. De laatste jaren van haar leven kreeg ze te maken met vergeetachtigheid. Uiteindelijk verhuisde ze naar de Schiphorst. Tegen Wolly en Geke zei ze hierover: "Als het jullie goed lijkt, dan vind ik het ook goed. Als je zo oud bent moet je ook wel eens naar raad van anderen luisteren." Ook in de Schiphorst paste ze zich aan. Ze had het er goed al zei ze op de eerste Kerstdag: "ik zou het liefst weer naar huis gaan." Echter met "huis" bedoelde ze Kolderveen, want daar had ze altijd zo graag gewoond. Ook de schemering van het verleden en heden "aanvaardde ze": "het is niet anders, zo gaat het als je oud wordt. Sommige dingen zijn wel moeilijk maar moet je aanvaarden." Als we Aaltje moeten typeren dan zijn het vooral woorden als: gezelligheidsmens, erop uitgaan, bruisend, energiek, interesse in anderen (met name de kinderen en kleinkinderen, maar ook in de wereld om haar heen. Ze las graag en keek graag naar natuurseries op tv, maar ook naar reisprogramma's. Aaltje en Roelof reisden ook graag door Europa, maar ook naar

Canada. Ze was ook een verenigingsmens: de vrouwenvereniging, zingen (50 jaar lid van TOG), de historische vereniging, de plattelandsvrouwen, gymnastiek, koersbal. Ook mocht ze graag rummocup spelen met haar nichtjes. Op een keer vroeg Geke haar of ze geloofde dat ze haar geliefden zou weerzien na haar sterven. Daarop zei ze: "het lijkt me heel mooi om papa weer te zien." Ze was niet bang om te sterven, als ze maar geen pijn zou hebben. De laatste tijd ging ze ook lichamelijk steeds meer achteruit. Op zondag 27 juni doofde haar levenslicht en mocht ze naar haar Schepper gaan. Aaltje werd 93 jaar. We hebben op zaterdag 3 juli in de Hervormde Kerk van Kolderveen een dankdienst voor haar leven gehouden. In deze dienst hebben we liederen gezongen die ze voor een groot deel zelf had uitgekozen. Ook werden door de familie herinneringen gedeeld en via het In Memoriam stonden we stil bij haar leven. De overdenking in de dienst was n.a.v. woorden uit 1 Korinthe 13: 8-13 en Galaten 6: 2-7. Aansluitend aan de dienst hebben we haar bijgezet in het graf van haar man Roelof op de begraafplaats van Kolderveen.

Jan Stap

GEBOREN

Op maandag 10 mei is Jeppe Tiemen van Gunst geboren. Zoon van Ron van Gunst en Rianne Kooiker.

Hij was een maand te vroeg en heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen.

Inmiddels al weer een maand thuis waar het heel goed gaat.



KERKDIENTEN:

datum	locatie	aanvang	voorganger	organist	eerste collecte	tweede collecte
-------	---------	---------	------------	----------	-----------------	-----------------

Hervormde kerk Nijeveen en geref. kerk vieren alle gezamenlijke zomerdiensten in de gereformeerde kerk vanwege de huidige corona situatie (zie voor extra info elders in drieluik)

Zondag 11 juli	Herv. kerk. Kolderveen	10:00	Ds. J. Stap	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrent. beheer	Diaconie
	Herv. Kerk. Kolderveen	14:00	Ds. J. Stap, Doopdienst	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrent. beheer	Diaconie
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. Kerk	10:00	Ds. A.C.J van Waard-Pieterse, Giethoorn	Dhr. A. Hoekerswever	Diaconie	Kerkrentm. beheer

Zondag 18 juli	Herv. kerk Kolderveen	10:00	L. Winters-Jonas, Kraggenburg	Dhr. J. Buiten	Kerkrent. beheer	IZVOR
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Ds. M. van Hal	Dhr. A. Kroes	Kerk	Diaconie

Zondag 25 juli	Herv. kerk Kolderveen	10:00	Dhr. K. Fredriks, Zwolle	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrentm. beheer	Diaconie
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Ds. R. Kok	Dhr. S. Huismans	Diaconie	Kerkrentm. beheer

Zondag 01 augustus	Herv. kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Bakker, Stiens, 40 jarig jubileum	Mevr. J. Bakker	Kerkrentm. beheer	Bloemendienst
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Ds. J. Stap	Dhr. J. Lopers	Kerk	Diaconie

Zondag 08 augustus	Herv. kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Stap	Dhr. J. Buiten	Kerkrentm. beheer	Diaconie
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Ds. M van Hal	Mevr. M. Withaar	Diaconie	Kerkrentm. beheer

Zondag 15 augustus	Herv. kerk Kolderveen	10:00	Dhr. K. Fredriks, Zwolle	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrentm. beheer	Voedselbank
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Mevr. C. Oosterhuis, Heerde	Mevr. M. Lopers-van Dorsten	Kerk	Diaconie

Zondag 22 augustus	Herv. kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Bakker, Stiens	Mevr. M. Withaar	Kerkrentm. beheer	Diaconie
<i>Gez. zomerdienst</i>	Geref. kerk	10:00	Ds. T. Veenstra	Dhr. A. Hoekerswever	Diaconie	Kerkrentm. beheer