

Goedemorgen

Zalig ben je, gelukkig ben je.... Als ik u en jou nu vraag wat geluk is, wat zou je dan zeggen? Gezondheid, een goed inkomen, een mooie baan, goede relaties, mooie vooruitzichten? Iedereen heeft wel z'n eigen ideeën over geluk en succes. Maakt geloof gelukkig? Als we de Bijbel erop naslaan, zien we in Mattheüs 5:1-16 de beroemde Bergrede. Hierin staan enkele van de meest invloedrijke woorden in het christendom. Jezus ging op een berg zitten en zijn discipelen kwamen naar hem toe. Dat Jezus een berg op ging doet sterk denken aan het beeld van Mozes die de berg Sinaï opging om aan zijn volk de wet te kunnen geven. Omdat Lucas het heeft over een vlakke plaats, is het waarschijnlijk dat Mattheüs in zijn verwijzing naar de berg geen geografische aanduiding, maar een karakterisering wilde geven. Jezus begon hen te onderwijzen over de ware betekenis van het leven in Gods Koninkrijk. In de eerste verzen, bekend als de Zaligsprekingen, noemt Jezus mensen zalig die vaak over het hoofd worden gezien. In de nieuwe bijbelvertalingen wordt het woord "zalig" vervangen door "het echte geluk is voor mensen die ...". Jezus zegt dat de armen, degenen die verdriet hebben, en de mensen die goed zijn voor anderen, mensen die vriendelijk zijn, mensen die vrede sluiten, gezegend zijn. Dit is verrassend, want de wereld waardeert vaak macht en rijkdom. Maar Jezus draait dit dus precies om. Hij zet die wereld op z'n kop. De eerste vier zaligsprekingen hebben betrekking op een bepaalde situatie waarin mensen verkeren en de tweede vier op een bepaalde houding die mensen aannemen. Het is opmerkelijk dat deze beide onderdelen precies evenveel woorden tellen in het Grieks, namelijk 36. In alle zaligsprekingen worden verschillende kwalificaties gegeven van dezelfde mensen, het volk van de Messias. Als we verder lezen, komen we in de verzen 13-20 de woorden "Gij zijt" tegen. Deze woorden zijn bijzonder karakteristiek voor de aard van de bergrede. De wet van het Messiaanse koninkrijk vindt zijn uitgangspunt niet in wat mensen moeten doen, maar in wat Jezus mensen wil doen zijn. De gelovigen zijn zout en licht. Licht en zout werden door de Romeinen in één adem genoemd als het meest nuttige in het leven: nil utilius sole et sale, dat betekent: niets is zo nuttig als zon en zout. Zout gaat bederf tegen en geeft smaak. Licht als een waarschuwingssignaal; licht was een gids; denk aan de Psalmist: een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad; licht in de duisternis. Zout en licht. Maar als het zout zijn kracht verliest, is het onbruikbaar. Omdat het zout in die dagen nog niet het gezuiverde zout was dat wij kennen, maar met allerlei elementen vermengd, kon het zout na enige tijd tot ontbinding overgaan en daardoor kon het onbruikbaar worden. Zout, dat zie je niet in het product. Je proeft het wel, maar je ziet het lang niet altijd. Het werkt in het verborgene. Zout werkt alleen als het opgelost wordt. Het verandert het voedsel, maar het zout zelf wordt veranderd als ze in het voedsel wordt opgenomen. Het is dan niet meer zichtbaar. Je kunt het dan niet meer aanwijzen. Het dringt overal in door en is tegelijk zelf nergens meer te vinden. Maar je proeft het verschil. Het beeld van het zout is het beeld van wat smaakgevend en bederfwerend is. Zo mogen de gelovigen in de wereld staan. Zij trekken zich niet uit de wereld terug, maar doortrekken als zout de wereld. De gedachte van het licht is hetzelfde als het beeld van het zout. Licht is het beeld van vreugde en leven. Het licht moet niet onder een korenmaat worden gezet. Een korenmaat is een mand om koren in af te meten, die ook wel gebruikt werd om het licht te doven. Je steekt geen licht aan, om het meteen weer te doven. Integendeel. Een lamp moet hoog staan, op een standaard, zodat het zoveel en zo lang als mogelijk zijn licht kan verspreiden. Het licht dat de gelovigen zijn, kan en mag niet verborgen blijven. Het olijfolielampje hoort op de standaard, omdat ze het hele huis, de eenkamerwoning van die tijd, verlicht. Visueel zichtbaar. Het hoort niet onder de korenmaat, met een inhoud van ongeveer negen liter en dus met de

grootte van een emmer. Sterker dan bij de eerste vergelijking wordt hier gewezen op eigen verantwoordelijkheid. De tweede vergelijking kan worden gezien als een oproep. Het licht moet schijnen in de goede werken, dat wil zeggen in de werken naar de wet van het Messiaanse Koninkrijk. Het bevrijdende is dat Jezus ons zegt dat we al zijn wat we worden moeten. Je bent het. Zout. Licht. Jij maakt het verschil. Dat geeft ruimte en is bevrijdend. We kunnen het. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden en een goede dienst toegewenst.

Zondag 30 juni 2024

Kerkgebouw	: Hervormde Kerk Nijeveen
Voorganger	: Mevr. T. Koster uit Barneveld
Ouderling van dienst	: Sjaan Keijzer-Bijl
Organist	: Albert Hoekerswever
Collectes	: 1. Diaconie; 2. Kerkbeheer
Oppasdienst 30 juni	: Dienst in Hervormde Kerk Nijeveen
Oppasdienst 7 juli	: Heleen Masteling
Koster	: Anneke en Teun Bos
Kinderkerk	: Er is vandaag geen kinderkerk

Pastoraat

Bloemen

De bloemen van de Hervormde Gemeente Nijeveen zijn vandaag bestemd voor dhr. T. van der Heide, Merelstraat 21.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat Hervormde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel.06 -11070647.

Contactpersoon pastoraat Gereformeerde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Mw. Sita Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 06-10778946
e-mail: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen Hervormde Kerk

Pastorale dingen: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel 06 11070647

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Gea Veeloo, email: scribahervormdnijeveen@gmail.com, tel.: 06 24988327

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Anneke Bos (koster), Dorpsstraat 58, tel 0522 475783, email: bos852@kpnmail.nl

Aanspreekpersonen Gereformeerde Kerk

Pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens, email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Jenny van Gijssel, De Veurdele 43 Nijeveen, email: preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl
telefoonnummer: 06-15400837.

Ter herinnering. Collectemunten

Met ingang per direct kunnen de collectemunten worden gehaald bij:

HJ Brouwer, Leeuwerikstraat 27, 7948DC in Nijeveen.

Tel mobiel: 0621875039 Tel thuis: 0522-492307

Dus **NIET** meer de eerste maandag van de maand in de kerk.

Voedselbank

‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’

De aankomende zomervakantie is een tijd van ontspanning en plezier, maar ook een periode waarin de aanvoer van producten naar de Voedselbank sterk terugloopt. Tijdens de zomermaanden ontvangt de Voedselbank minder donaties. Bedrijven draaien op een lager pitje en veel gevers van producten zijn op vakantie. Tegelijkertijd neemt de vraag naar voedselpakketten niet af; veel gezinnen blijven afhankelijk van de Voedselbankhulp.

Hoe kunt u helpen?

We doen een dringend beroep op u om ook deze zomer weer bij te dragen. Elke donatie, groot of klein, maakt een verschil. Hier zijn enkele manieren waarop u kunt helpen:

Er staan in de drie kerken van Kolderveen en Nijeveen bakken voor de Voedselbank Meppel.

U wordt van harte uitgenodigd levensmiddelen te verzamelen en in de kratten te deponeren.

Alles wat houdbaar is mag u meenemen. Elke bijdrage telt! Deze producten zijn extra welkom:

afwasmiddel, tandpasta, koekjes, koffiemelk en kippensoep.

U kunt de producten inleveren in de bakken in de drie kerken. Ook kunt u de producten contactloos inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel, die regelmatig wordt geleegd. Een donatie helpt ook. Als u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer: NL55RABO0101056672, Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe. Alvast hartelijk dank.

Liederen

Voor de dienst

Tijdens de dienst : Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad; Lied 275: 1,2,3 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig); Lied 1010: 1,2 (O lieve Heer, geef vrede); Lied 974: 1,4 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven); Lied: 841: 1,2 (Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest); Slotlied 425: 1 (Vervuld van uw zegen).

Mededelingen zondag 30 juni 2024 jaargang 21 nr. 22



Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen

Adres Gereformeerde Kerk : Dorpsstraat 7, 7948 BL Nijeveen

Websiteadres Hervormde Kerk: www.hervormdegemeentenijeveen.nl

Websiteadres Gereformeerde Kerk : www.gereformeerdekerknijeveen.nl

Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13

allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:

0522- 491141